

*Er stak een storm op,
er vond een aardbeving plaats,
vuur brak uit,
maar God was daar niet.*

*Toen suisde een zacht briesje.
En daar was de Heer...!*

(vrij naar 1 Kon. 19)

2024: Jaar van Gebed

Stille dagen in Limburgse kloosters

————— BISDOM



ROERMOND

Velen verlangen naar stilte. Prikkelarm, heet het soms. Eens geen volle trein, geen druk en razend verkeer, geen smartphones overal die voortdurend met pingen en trillen al je aandacht vragen voor een tweet, app, mail of pop up. Een mens heeft momenten van stilte nodig om zichzelf terug te vinden. Die stilte vraagt soms zelfs je dagelijkse zorg of je dierbaren eens even achter te laten, voor een dag. Mag dat? Ja, als je daarna met frisse energie en nog meer overtuiging je taak terug op weet te pakken.

Die stilte hebben we ook nodig om God bewust opnieuw op het spoor te komen. Hij is overal en draagt ons leven. Maar zoals we tegenwoordig graag van 'quality time' onder elkaar spreken, zo mogen we ook denken aan een stille dag, een dag voor God.

Jaar van Gebed 2024 'Gevoelig voor de Geest'



Stille dagen

We trekken ons voor een dag terug in een kloosterlijke omgeving, maken en houden het stil, om met de geloofsgemeenschap aldaar die dag te beleven. Het zal een dag zijn van kinderen rondom hun Vader, vrienden rondom Jezus, mensen open en gevoelig voor zijn Geest, gedragen door de familie van God die de kerk is.

In het kader van het Jaar van Gebed 2024 – als voorbereiding op het Heilig Jaar 2025 – nodigt het Bisdom Roermond u uit om kennis te maken met dit fenomeen 'stille dag'. Kloostergemeenschappen en bezinningshuizen in Limburg zetten hun deuren graag voor u open.

De dag begint met een eucharistieviering om 9.30 uur. Daarmee gaat de stilte in die tot het einde van de dag zal duren. In de ochtend en de middag is er een inleiding op stilte en gebed.

Aan het eind van de middag wordt de dag besloten met het avondgebed. Voor de lunch (eveneens in stilte) dient u zelf te zorgen. Koffie en thee worden aangereikt.

Gun het uzelf om in de stilte God te zoeken en te vinden! Of beter nog: laat u door Hem vinden! Want Hij is met ons bezig, nog voor wij aan Hem gedacht hebben of er erg in hebben.

Niet in het vuur, noch de storm of de aardbeving, maar bij voorkeur in de stilte is Hij met zijn Geest van Liefde en Leven te vinden. Een stille dag: geen leegte, maar gevuld met de Geest van de Heer!

Hieronder vindt u de data en de huizen die u graag begroeten. In principe verzorgt de gemeenschap aldaar de gehele dag. Aanmelding en betaling (€ 25,-) geschiedt via het bisdom. Voor een aantal huizen geldt dat het aantal deelnemers beperkt is. Dan geldt de volgorde van aanmelding. Men kan aan één of meerdere of alle dagen deelnemen.

Deelnemende kloosters

Zaterdag 24 februari

Priorij Thabor, Sint-Odiliënberg
Kanunnikessen van het H. Graf
www.priorijthabor.nl

Zaterdag 2 maart

Bezinningshuis Regina Carmeli,
Sittard
Karmelietessen
www.carmeldcj.org

Zaterdag 20 april

Abdij Sint Benedictusberg, Vaals
Benedictijnen
www.benedictusberg.nl

Zaterdag 11 mei

Abdij Lillbosch, Pey-Echt
Cisterciënsers /trappisten
www.abdij-lilbosch.nl

Zaterdag 8 juni

Klooster Regina Pacis,
Valkenburg
Benedictinessen & Dienaressen
van de Heer ('Blauwe zusters')
www.priorijreginapacis.org

Zaterdag 13 juli

Oude Munt, Tegelen
Benedictinessen van de
Altijddurende Aanbedding van
het Allerheiligst Sacrament
www.oudemunt.nl

Zaterdag 10 augustus

De Kommel, Maastricht
Gemeenschap van de
gekruisigde en verzezen Liefde
www.kommel.nl

Zaterdag 14 september

Foyer de Charité Marthe Robin,
Thorn
www.foyer-thorn.nl

Zaterdag 9 november

Het Korenveld, Merkelbeek
Geestelijke familie Het Werk
www.hetwerk-fso.org

Info en aanmelding:

dlkm@bisdom-roermond.nl