

Lang geleden in de dagen van koning Saul van Israël, leefde David. David is een herdersjongen. Hij helpt zijn zeven broers om de kudde van hun vader te weiden. David is de jongste zoon.



Hij is een sterke dappere jongen die met heel zijn hart van God houdt en op Hem vertrouwt. David woont in de plaats Bethlehem.



Op een dag wordt zijn kudde aangevallen door een leeuw. Dichtbij de kudde gekomen probeert de leeuw een klein lammetje te pakken te krijgen. De jonge David ziet het gebeuren en grijpt in. Hij bevrijdt het lammetje en pakt de leeuw bij zijn kaak en slaat hem dood. David weet dat God hem geholpen heeft.



Samuël de profeet van God is bedroefd omdat koning Saul de geboden van God niet gehoorzaamt. "U bent nu lang genoeg verdrietig geweest over de ongehoorzame koning Saul", zegt God tegen Samuël, "vul een hoorn met olie, ga naar Bethlehem en zoek daar Isai op."



"Ik heb één van zijn zonen uitgekozen om koning te worden." Samuël is bang dat koning Saul hem zal doden omdat hij een andere man zal aanwijzen als koning. Toch gehoorzaamt hij God en gaat op weg naar Isai de vader van David.





Isaï laat Samuël één voor één zijn zeven oudste zonen zien. Dan zegt Samuël tegen Isaï: "Heb ik nu al uw zonen gezien?" "Nee, mijn jongste zoon is niet hier. Hij is bij de schapen in het veld", vertelt Isaï hem. Isaï laat hem halen. Het is een knappe jongen met rood haar en vriendelijke ogen. De HEER zegt: "Dit is degene die Ik bedoel; sta op en zalf hem."



"David de Herdersjongen"
is een verhaal uit de Bijbel,
het staat in
1 Samuël 16-20

"Door te luisteren naar Uw woord, komt
er licht en duidelijkheid in mijn leven."
Psalm 119:130

