

1

Messi kost 60 miljoen. Wat ben jij waard?

Misschien heb je die reclame wel eens gezien. De vader die met zijn zoon naar het voetbalstadion gaat. Voor de kleine jongen is het de allereerste keer dat hij naar zo'n groot stadion gaat. Als hij dan ineens die zingende mensenmassa ziet, ziet zijn vader de glundering op het gezicht van zijn zoon. En dan hoor je ineens een stem: *sommige dingen zijn onbetaalbaar; al het andere kunt u met onze creditcard betalen.*

Het is waar: bijna alles is te koop. Bijna overal hangt wel een prijskaartje aan. Een rol drop kost 60 cent. Een boek kost 15 euro. En een auto 20.000 euro. Maar ja, de prijs zegt niet alles over de waarde. Een mooi boek blijft geweldig om te lezen, ook al zit er een enorme vouw in de kaft. Maar vanwege die vouw kost het boek nu ineens nog maar 3 euro, terwijl het toch echt nog net zo spannend is.

Ik heb in mijn broekzak een stukje papier. Er staat iets op: VIJF EURO. Wat zou dat briefje waard zijn? Weet je wat, ik ga naar de winkel en dan kom ik er wel achter wat dit stukje papier waard is. Ik vul mijn boodschappenmandje met een half brood, een stuk kaas en 1 pak melk. Als ik mijn briefje aan de kassajuffrouw geef, mag ik die boodschappen mee naar huis nemen. Nu weet ik meteen wat dat briefje waard is: brood, kaas en melk. Niet slecht voor een stukje papier.

Wat zou er gebeuren als ik dat briefje doormidden scheur? Dan heb ik twee halve briefjes. Wat denk je dat die waard zijn? Helemaal niks? En als ik die briefjes ook nog eens verfrommel? Nou ja, het was al niks, maar nu is het helemaal niks meer. En toch, als ik de twee stukjes met een stukje plakband aan elkaar plak en ik ga ermee naar de winkel, weet je wat ik daarvoor kan krijgen? Ik zal het je zeggen: een half brood, een stuk kaas en een pak melk! Hé, het briefje is evenveel waard

gebleven, ook al is de scheur nog duidelijk te zien en is het helemaal verfrommeld. Dat is raar, want een verfrommeld boek is niks meer waard en een auto met een deuk een stuk minder.

Hoeveel ben jij waard? Als ik aan jou een prijskaartje zou hangen, welk bedrag moet er dan op staan? Ik snap dat dit een beetje een vreemde vraag is, maar toch, wat is een mens waard? Moeilijke vraag. Hoe bereken je dat? Misschien kunnen we kijken naar de materialen waaruit een mens is gemaakt. Dat kun je vinden op internet. Weet je waar jij uit bestaat? Uit heel veel water, een beetje vet, kalk, suiker, calcium en fosfor. Dat is het. Alles bij elkaar schat ik het tien euro. Een tientje? Ben jij niet meer waard? Misschien moesten we het maar op een andere manier berekenen, bijvoorbeeld door te kijken wat iemand kan. Aan sommige voetballers hangt een heel hoog prijskaartje. Wat zou Robin van Persie kosten? Of Messi? Miljoenen! Maar ja, je kunt een fantastisch voetballer zijn, maar als diezelfde man een ramp is als vader voor zijn gezin? Dan is volgens mij een onbekende vrouw die een geweldige moeder voor haar gezin blijkt te zijn veel meer waard. Of stel jezelf deze vraag: is een gezond jong meisje meer waard dan een gehandicapte

vrouw of een oude man van 93 jaar?

Je snapt zelf wel dat dit niet zo is.

Ja, wat is een mens waard? Jezus vertelt een keer een verhaal over een vader die twee zonen heeft. De jongste zoon verveelt zich op de boerderij en wil een wereldreis gaan maken. Hij zegt iets heel onaardigs tegen zijn vader: *pa, als je dood gaat, is de helft van mij, dus geef me dat nu maar vast*. Zijn vader is bedroefd maar houdt zijn zoon niet tegen.



Daar gaat hij dan op zijn ezeltje, bepakt en gezakt. Hij maakt een verre reis, koopt alles wat hij maar leuk vindt, feest alle dagen... Totdat het geld ineens op is. Oei! Wat nu. Na een paar dagen begint hij honger te krijgen, maar niemand geeft hem eten. Dan maar een baantje zoeken. Hij wordt varkenshoeder. Op een dag staat hij met een bak schillen in zijn handen en dan denkt hij: die stomme beesten hebben het nog beter dan ik. En dan denkt hij ineens aan zijn vader, aan thuis, aan zijn broer. Daar was het eigenlijk toch wel goed. Hij besluit terug te gaan. Maar ja, denkt hij, mijn vader ziet me al aankomen. Die stomme ideeën van mij ook. Ik ben niet meer waard zijn zoon te heten. Misschien kan ik een baantje krijgen op het land, net zoals het andere personeel dat voor mijn vader werkt.

En daar gaat ie dan. Te voet. Het ezeltje was hij al lang kwijt. Op blote voeten, want zijn sandalen waren helemaal versleten. En zijn kleren lijken nog het meest op lompen. Na een lange reis komt hij eindelijk thuis. Zijn vader heeft al die tijd op de uitkijk gestaan. Als hij zijn zoon in de verte ziet, rent hij naar hem toe. Wat gebeurt



er nou?! Hij is helemaal niet kwaad, maar omhelst hem: *mijn zoon, mijn zoon is terug; wat een feest!!*

Weet je waarom Jezus dit verhaal vertelt? Hij wil duidelijk maken dat iedereen van onschatbare waarde is. Iedereen! Net zoals dat briefje van vijf euro niks minder waard is geworden als het beschadigd is, zo zijn mensen ook niet minder waard geworden als ze allerlei stomme dingen hebben gedaan. Net zoals je die twee halve briefjes weer heel kunt maken door ze met een stukje plakband aan elkaar te plakken, zo kun jij het ook weer goedmaken. Met God, met je ouders, met je vrienden en vriendinnen. Ook met God? Ja, want Jezus vertelt het verhaal om ons duidelijk te maken dat God net zo met ons doet zoals de vader in het verhaal zijn zoon van harte vergeeft.

Als je denkt: ik ben niks bijzonders, ik kan helemaal niet zoveel, dan vergis je je. Voor God ben je van onschatbare waarde. Daarom hangt er aan jou geen prijskaartje.