

Kinderen bidden voor Kinderen

Jeugdactiviteit verbindt diaconie met gebed

Kinderen bidden voor Kinderen. Het idee is eenvoudig: kinderen doen iets speciaals voor een kind in hun omgeving. En ze worden aangemoedigd om voor dat kind te bidden. In Rotterdam-Kralingen draait "Kinderen bidden voor Kinderen" nu bijna een half jaar. De deelnemers leren dat je altijd kunt bidden voor iemand die het moeilijk heeft.

Zo hebben de kinderen van de Lambertusparochie in de advent kerstkaarten gemaakt voor kinderen die met Kerstmis in Rotterdamse ziekenhuizen lagen, zoals het Erasmus MC - Sophia en het Sint Franciscus. In de kerk lagen voorbedrukte kaarten die in de kinderwoorddienst of thuis gekleurd en versierd werden. Bij het inleveren van de kerstkaarten werd de kinderen gevraagd om een Weesgegroet te bidden. Daarna kon een kraal op een rozenkransposter worden ingekleurd. Een ingekleurde kraal betekende dus een kaart en een Weesgegroet voor een ziek kind. Samen hebben de kinderen in de advent zes rozenkransen met elk zestig kralen geboden.

Kinderen bidden voor Kinderen werkt heel eenvoudig, vertelt Elly Benner-Poiesz, een van de mensen die het programma in Rotterdam dragen. 'Het is laagdrempelig. Wie zou er nu niet een kaart voor een ziek kind willen maken? Ook (groot)ouders werden uitgenodigd om kaarten te maken. De website biedt

PETER VAN MULKEN



Elly Benner presenteert het project op de RKK-parochiedag

de mogelijkheid om een naam van een ziek kind op te geven, waarvoor gebed wordt gevraagd. Iets doen voor een kind met een naam creëert betrokkenheid en zo wordt de stap naar bidden voor hem of haar veel kleiner. Een rozenkransje in de hand en eventueel de blik op een Mariabeeld gericht, maakt bidden voor kinderen concreter.'

'De kinderwoorddienst stond bij ons in de advent in het teken van de Blijde Geheimen van de rozenkrans', legt Benner uit. 'Aan de hand van het rozenkransgebedenboekje "Kinderen van God bidden met Maria" van pastoor Franken

en Marjolein Heijs-Niessen uit Rosmalen – initiatiefneemster van Kinderen bidden voor Kinderen - werden de Geheimen, of beter de mysteries uitgelegd. De geheimen van de rozenkrans vertellen in een notendop de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van Jezus en Maria. Dit is een mooi middel voor evangelisatie in dit Jaar van het Geloof.'

'Het aardige is dat op verschillende plekken in het land Kinderen bidden voor Kinderen van de grond komt. Op de website zijn verslagen en materialen van al meer dan dertig succesvolle invullingen van het project te vinden, die weer andere parochies op ideeën kunnen brengen. Iedereen geeft op zijn plek een eigen invulling aan het programma, aangepast aan de eigen situatie. Zo vind je Kinderen bidden voor Kinderen in Zeist, waar men contact heeft gelegd met het Ronald MacDonalduis in Utrecht – de plek waar ouders van kinderen die in het ziekenhuis liggen, kunnen logeren. In Den Bosch wordt het gecombineerd met een kinderprocessie vanaf het Sint-Janscentrum naar de Zoete Moeder in de Sint-Janskathedraal. De kinderwerkgroep van de Lambertusparochie begon in oktober van het afgelopen jaar met Kinderen bidden voor Kinderen. De kinderen regen zelf de rozenkransen waardoor de uitleg erover goed kon beklijven. Kraaltje voor kraaltje kwamen de rozenkransen tot stand. 'De kinderen hangen thuis hun rozenkrans op. Sommigen laten de zelfgemaakte rozenkrans trots op school zien', vertelt Benner. Bij de krans hoort een boekje met uitleg en een gebedskaartje. Er staat het Weesgegroet op en tips voor het bidden, zoals het kiezen van een goed moment. Op de RKK-parochiedag in Hilversum op 26 januari verzorgde Elly Benner samen met Marianne van der Laan uit Zeist en Marjolein Heijs-Niessen en Carine van Aalst uit Den Bosch een workshop over dit laagdrempelig concept. Kinderwerkers uit parochies uit het hele land namen een kijkje bij het materiaal rond het programma. Er waren voorbeelden van gebedsvieringen rond het programma, door kinderen zelfgemaakte rozenkransjes en kaarten en ook een rozenkrans van

twee meter lang; een enorm gebedsnoer met felgekleurde kralen ter grootte van een tennisbal.

'Eigenlijk komt het feit dat we hier in Rotterdam ons hebben aangesloten bij Kinderen bidden voor Kinderen rechtstreeks voort uit mijn bedevaart naar Lourdes, in mei van het afgelopen jaar', aldus Benner. 'Maria heeft bij haar verschijningen steeds gevraagd dat jong en oud de rozenkrans bidden. Ik doe al 23 jaar kinderwerk in de kerk, maar dat de Lourdesreis me zou inspireren om te gaan werken met Kinderen bidden voor Kinderen had ik natuurlijk vooraf niet kunnen bedenken.'

Voor ideeën en meer informatie: www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl

JOLANDA DE WOLF

Lourdes Bedevaarten Per nachttrein, bus of vliegtuig

Voor pelgrims uit heel Nederland



Reizen met meerwaarde

In 2013 bieden wij reizen aan naar:

- Lourdes
- Amsterdam (Stille Omgang)
- Banneux
- Pater Pio (Zuid-Italië)
- Assisi / Padua
- Bedevaart op maat
- Israël



Stichting Organisatie
Limburgse Bedevaarten
Raadhuisplein 1
6226 GN Maastricht
tel. 043 321 57 15
info@bedevaarten.com
www.bedevaarten.com

Vraag nu onze brochure aan!

Kinderen geven aan kinderen

In de Lambertusparochie in Rotterdam ging op Aswoensdag het Vastenproject "Kinderen geven aan kinderen" van start. Het project maakt deel uit van Kinderen bidden voor kinderen en werd geopend met een speciaal op de kleinsten gerichte Aswoensdagviering. Elk kind werd uitgenodigd een schoenendoos te vullen met speelgoed. Deze doos gaat naar een minderbedeeld kind in de wijk Rotterdam-Pendrecht. De deelnemers zijn uitgenodigd om te bidden voor het ontvangende kind. Dat kan een Onze Vader zijn of de kinderrozenkrans, zoals te vinden op de website. De kinderwerkgroep van de parochie heeft voor dit project contact gelegd met de stichting Sonshine, die vanuit een christelijk perspectief actief is op het gebied van jeugdwerk en maatschappelijk werk in wijken waar de mensen wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Sonshine zal zorgdragen voor de verspreiding van de schoenendozen.

Bij het inleveren van de gevulde schoenendozen in de Lambertuskerk mochten de kinderen van een groot kruis met daarop kleine kruisjes, een kruisje halen en deze onder de afbeeldingen van de kruisweg hangen. Dit om uit te drukken dat zij het kruis van Jezus een klein beetje lichter hebben gemaakt door iets goeds te doen voor een ander.