



Speciaal rozenkransfeest in Den Bosch

Kindergebed telt dubbel

De rozenkrans is dankzij popster Madonna misschien nog hip als halssieraad. Maar heeft de katholieke gebedsketting tegenwoordig nog praktische gebruikswaarde? Een moeder en een pastoor vinden van wel. Zij sloegen de handen ineen en zie het resultaat: leven in de brouwerij. Na uitgave van een rozenkransboekje speciaal voor kinderen komt er een heus rozenkransfeest voor dezelfde doelgroep.

'Stel je voor, zo'n boekje bestond niet eens!', zegt Marjolein Heijs-Niessen uit Rosmalen. 'Dus heb ik het zelf maar geschreven, samen met pastoor Franken. Dankzij het boekje 'Kinderen van God bidden met Maria' kunnen kinderen de rozenkrans leren bidden. Maar dat moeten we als volwassenen wel stimuleren. Daarom organiseren we binnenkort het

rozenkransfeest 'Kinderen bidden voor kinderen.'

Bidden? Lekker gamen op de computer is toch veel interessanter? 'Klopt', zegt Marjolein Heijs. 'Kinderen hebben niet altijd zin om te bidden. Of ze zien het nut er niet direct van in.' 'Wie zegt dat God bestaat? Ik zie Hem nergens.' 'En de

wind, bestaat die wel?', vraag ik dan. 'Die zie je toch ook niet? Je ziet alleen de gevolgen van de wind: bomen die bewegen, bladeren die wegwaaien. Zo is het ook met God: je ziet Hem niet, maar zijn Liefde en wat Hij doet, merk je wel.'

Kennis overdragen

Pastoor Rudo Franken was meteen enthousiast toen Marjolein Heijs hem benaderde en hielp mee met schrijven en corrigeren. 'We hebben een boekje, maar nu moeten we er ook daadwerkelijk mee gaan bidden. Het is de kunst ouders ermee aan de slag te laten gaan. Zij zijn het ook niet meer gewend. Het boekje en het rozenkransfeest hel-

Foto: Yvonne Koopman



pen op een kindvriendelijke manier kennis van het geloof over te dragen. Dat is heel belangrijk.'

Bidden? Lekker gamen op de computer is toch veel interessanter?

Marjolein knikt. Achttien jaar werkt zij in het bedrijfsleven, toen haar leven een wending nam. Ze kreeg kinderen, stopte met haar werk en ging zich meer interesseren voor geloofszaken. 'Ik werd gevraagd voor vrijwilligerswerk in onze parochie. Daar voelde ik me echt bij betrokken en ik ging er steeds meer tijd in steken. Inmiddels is het bijna een fulltime 'baan'. In de voorbereiding van kinderen op de eerste communie heb ik gemerkt dat kennisoverdracht van het geloof essentieel is. Als onze generatie dit laat afweten, leren onze kinderen niets over het geloof. Op school wordt vaak niet eens meer verteld waarom we Kerstmis of Pasen vieren. Hoe kunnen kinderen in God geloven als ze niets over Hem horen?'

Met het boekje en het evenement

Kinderen bidden voor kinderen op zaterdag 3 oktober. Alle kinderen van acht tot dertien jaar zijn welkom vanaf 15.00 uur. Verzamelen in het Sint-Jancentrum, 's-Hertogenbosch

willen Marjolein en pastoor Franken kinderen en hun ouders motiveren regelmatig te bidden. 'In ons gezin bidden we de rozenkrans vaak in de auto. Onze jongens van negen en twaalf hebben niet altijd zin, maar ze begrijpen wel dat je iets voor een ander moet overhebben en soms is bidden het enige dat je kunt doen voor iemand die ziek is. Het gebed van kinderen telt dubbel of driedubbel. Zij staan dicht bij de onschuld, bij het heilige. Marjolein glimlacht. 'Dat vinden ze trouwens leuk om te horen.'

Rozenkransfeest

Op zaterdag 3 oktober, in de rozenkransmaand, gaat het gebeuren. Marjoleins ogen glinsteren: 'We gaan er samen, ouders en kinderen, een geweldige middag van maken. We verzamelen in het Sint-Janscentrum in 's-Hertogenbosch en gaan dan in een kinderprocessie naar de Sint-Janskathedraal. Bij het beeld van de Zoete Moeder bidden we de rozenkrans. Het kinderkoor KISI-Kids zingt daarbij. De intentie van deze dag wordt uitgesproken: kracht en genezing voor de kinderen die in 's-Hertogenbosch in het ziekenhuis liggen.'

Pastoor Franken: 'Ik geef uitleg over de rozenkrans en vertel dat Maria juist aan kinderen heeft gevraagd te bidden. Dat deed ze in 1858 in Lourdes en in 1917 in Fatima. Belangrijk is dat kinderen leren dat het bij de rozenkrans niet gaat om zo snel mogelijk veel gebedjes

'De kinderen wordt gevraagd elke dag thuis een weesgegroet te bidden voor zieke kinderen. Zo vormen zij met z'n allen de schakels van een levende rozenkrans.'

af te raffelen, maar dat ze tijdens het bidden nadenken over de belangrijkste momenten in het leven van Jezus en Maria en wat die voor hen kunnen betekenen. Na afloop mogen ze een wens op een kaart schrijven, die bij het zieke kind wordt bezorgd. Zo leren ze bidden voor anderen en erop vertrouwen dat God daar altijd iets mee doet.'

Wat verwacht de pastoor van het rozenkransfeest? 'Ik zie het als een voorzichtig begin. Het gaat niet om getallen, het gaat om beweging. De bedoeling is van deze parochie naar een andere te gaan, van dit gezin naar een ander gezin. Een reuzenrozenkrans wordt in de Sint-Jan overgedragen aan kinderen van een andere kerk in 's-Hertogenbosch, waar de volgende zaterdag dan het rozenkransgebed voor kinderen is. En hopelijk zo verder elke volgende zaterdag, als een soort rozenkransstafette. We moeten elkaar blijven ontmoeten en inspireren.'

Wonderen

Bidden kan op vele manieren. Waarom ligt het accent op de rozenkrans? 'Het rozenkransgebed is het krachtigste gebed dat er is', antwoordt Marjolein. 'Jezus gaf het Onzevader zelf aan ons in het Evangelie, maar wist je dat ook het Weesgegroet van boven komt? De geboorteaankondiging van de engel: dat zijn woorden van God zelf. Wat Elisabeth daarna zegt, dat Maria zwanger is, moet haar door de Heilige Geest zijn inge-

Marjolein Heijs-Niessen en
pastoor Rudo Franken.



geven, want dat kon zij immers niet weten. Deze twee gebeden komen dus van God en worden met de rozenkrans steeds herhaald. Maria zei in Lourdes en Fatima: bidt het rozenhoedje. Met elk Weesgegroeet geven wij haar als het ware een prachtige roos. Alle Weesgegroeetjes en Onzevaders van de rozenkrans tezamen vormen een krans, een kroon van witte en rode rozen.'

Hoe kunnen kinderen in God geloven als ze niets over Hem horen?

'Bidden via Maria is speciaal', meent pastoor Franken. 'Maria is boven alles moeder, dat is een bijzondere band. Zij leidt ons binnen in het mysterie. Dat heeft zij zelf ook meege maakt. Het mysterie groeide in haar, letterlijk. Sommige mensen weten misschien niet altijd goed hoe ze tot Jezus kunnen bidden, terwijl de

drempel naar Maria erg laag is.'

Marjolein knikt: 'Maria is onze contactpersoon bij God, ons aanspreekpunt, zouden we tegenwoordig zeggen. Zoals in het Evangelie, tijdens de bruiloft in Kana. Maria komt bij Jezus en zegt dat de wijn op is. Haar verzoek weegt zwaar voor Jezus, omdat het van zijn moeder komt. Als wij via Maria iets vragen en het is goed voor ons, dan hebben we grote kans dat we het krijgen. Maria is onze grootste voorspreekster!'

Kortom, bidden is de moeite waard. Pastoor Franken twijfelt daar niet aan: 'Het geeft je steun als het moeilijk is. Je kunt je dankbaarheid uitdrukken. In ons gebed mogen we vragen dat het beter mag worden of dat we de kracht krijgen onze pijn te dragen. Bidden heeft altijd effect, al is het soms op een andere manier dan verwacht. Soms heb je het gevoel dat er nie-

mand luistert en ben je zwaarmoedig, maar ook die gevoelens mag je bij God neerleggen. We mogen ons in geloof aan Hem geven zoals we zijn. Bidden is nooit zinloos.'

Door: Ko van den Boom

'Kinderen van God bidden met Maria' bestellen kan via:

• Uitgeverij Colomba,
Oegstgeest: www.colomba.nl;
tel. +31(0)71-517.49.51.

• Kinder- en jeugdwerk
Samuel:
www.stichting-samuel.nl;
tel. +31(0)13-528.59.81
(ma.en.do.).

• Pastoor Franken; E-mail:
rudo.franken@hetnet.nl;
tel: +31 (0)24- 696.13.90.

