

Datum

Van vrijdag 13 september (tussen 19u00 en 20u00) tot zondag 15 september (rond 14u30).

In plaats van het ganse weekend kan men ook het programma op zaterdag 14 september meemaken. Aankomst tussen 9u00 en 9u30, einde rond 17u30.



Hoe te bereiken?

Postel ligt in het hartje van de Kempen, in de noordelijke uithoek van Mol, tegen de Nederlandse grens.

Indien je met de trein komt: het dichtstbijzijnde station is Mol (België). Vanaf het station wordt er om 19u30 te Mol voor vervoer gezorgd naar de abdij.

Onkosten

⇒ Voor het ganse weekend

- Voor volwassenen 60 euro.
- Voor kinderen boven de 6 jaar wordt een bijdrage gevraagd van 25 euro.
- Kinderen onder de 6 jaar gratis!

⇒ Voor zaterdag

- Voor volwassenen 15 euro.
- Voor kinderen boven de 6 jaar wordt een bijdrage gevraagd van 5 euro.
- Kinderen onder de 6 jaar gratis!
- Voor wie dit financieel niet haalbaar is, zijn aanpassingen mogelijk.

Er is ook mogelijkheid tot kinderopvang waarvoor een vrije bijdrage wordt gevraagd.

Inschrijving:

Voor zondag 8 september 2013

bij pater Benny

Abdi Postel
Abdijlaan 16
B - 2400 Mol - Postel

Tel. 0496 50 15 23
Fax 014 / 37.81.23
Vanuit Nederland: 0032.496 50 15 23
e-mail gastenkwartier@abdiijpostel.be

Abdi van Postel

ABDIJWEEKEND MET GEZINSDAG

Voor jonge gezinnen
en kinderen



Het licht van het geloof

Van vrijdag 13 september
vanaf 19.00 u.
tot zondag 15 september

Of op zaterdag 14 september
vanaf 9.30 u. tot 17.30 u.

HET DOEL

- Geestelijke verdieping en groei in inzicht van het katholiek geloof;
- Ontmoeting met de abdijsgemeenschap en met andere jonge gezinnen;
- Kennismaking en meeleven met de abdijsliturgie;
- Mogelijkheid tot biecht en stil gebed;
- Catechese met kinderen en gebedsmomenten met de kinderen.
- Aanbidding van het Heilig Sacrament voor jong en oud, en rozenkransgebed...



GEZINSDAG

OP ZATERDAG 14 SEPTEMBER

Het licht van het geloof

- ⇒ met twee voordrachten door **E.P. Benny Berrens o.praem**
 - ⇒ met mogelijkheid tot **gesprek en uitwisseling** met andere gezinnen;
 - ⇒ met een **eucharistieviering** met de gezinnen in de kapel van het Kontaktcentrum
 - ⇒ met **middagmaal** op het Kontaktcentrum van de abdij;
 - ⇒ met **baby-opvang** en aangepast **kinderprogramma**;
 - ⇒ met mogelijkheid tot deelname aan het **avondgebed** van de abdijsgemeenschap
- ⇒ **afscheid voor het avondmaal**

ZONDAG DEELNAME AAN

“HET FEEST VAN DE GEZINNEN” TE SCHERPENHEUVEL

- ⇒ Kinderopvang
- ⇒ Mariabezinning
- ⇒ Picknick
- ⇒ getuigenissen
- ⇒ **voordracht door mgr. Lemmens**
- ⇒ vernieuwing van de huwelijksbeloften
- ⇒ **H. Mis gecelebreerd door mgr. Léonard**
- ⇒ voor meer info vierhetleven.be

Wat mee te brengen?

- lakens (ook hier te huur)
- toiletgerief, pantoffels
- wandelgerief
- schrijfgerief
- wekker
- Bijbel
- muziekinstrument (eventueel)
- schaartje, lijm, kleurtjes
- speelgoed (getekend met naam)
- babyvoeding e.d. (indien nodig)