



Rondom Tilburg zijn vele mooie en bijzondere (bedevaart)plaatsen te bezoeken. Vanwege de prachtige natuur en het bosrijke gebied is de fiets hiervoor het ideale vervoersmiddel. De bossen van Oisterwijk vormen dan ook een ideale plek voor een verblijf van 5 dagen om van daaruit diverse locaties te bezoeken. Hotel Boschoord is een locatie voor een ontspannen verblijf in een mooie Brabantse omgeving. Ontspanning, actief bezig zijn en pelgrimeren gaan deze dagen hand in hand. Noord-Brabant kent talrijke fietsroutes die u de provincie op een nieuwe manier laten ontdekken. Geniet van de schitterende natuur, het landschap en ontdek de leuke plaatsjes in het pittoreske en gastvrije Brabant. Met deze fietsbedevaart kunt u genieten van een paar heerlijke, onbezorgde dagen. Tijdens de fietsbedevaart is er op diverse plaatsen ruimte voor een pastoraal of meditatie moment. U bent van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen. De geplande fietspaden en wegen zijn zodanig gekozen dat u in een rustig tempo de route kunt rijden. Wilt u een grotere afstand fietsen dan de geplande route? Ga gerust uw gang. U fietst op uw eigen tempo, alleen of in groepsverband. Een reisleader staat gedurende de hele reis voor u klaar.

Programma van dag tot dag

(onder voorbehoud)

Dag 1: 8 september 2014

Aankomst en fietsroute Goirle, Hilvarenbeek. (35 km)

U reist vandaag op eigen gelegenheid naar het heerlijk in de bossen gelegen hotel Boschoord in Oisterwijk. In de gezellige bar kunt u alvast onder het genot van een kopje koffie kennismaken met de reisbegeleiding en uw medereisgenoten. Tevens ontvangt u dan de nodige informatie voor de komende dagen. U ontvangt de sleutel van uw kamer en u kunt uw koffer op de kamer zetten. Na de lunch vertrekt u om 13.00 uur vertrek u voor de eerste tocht. U rijdt eerst naar St. Jan de Doper in Goirle. Van daaruit fiets u via de Mariakapel in Hilvarenbeek terug naar het hotel voor een heerlijk diner. De avond is ter vrije invulling.

Dag 2: 9 september 2014

Fietsroute Boxtel, Liempde, St Oedenrode, Boskant (45 km)
In Boxtel bezoekt u de H. Bloedkapel. Het verhaal over deze kapel gaat dat miswijjn, uit een door de priester om-

5-daagse fietsbedevaart in de omgeving Tilburg

Tijdens deze fietsbedevaart komt u langs inspirerende plekken die gelegen zijn in de prachtige Brabantse natuur. Vanuit een hotel verkent u dagelijks de omgeving op uw eigen (electrische) fiets. Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan de 1ste VNB-fietsbedevaart in Nederland.



Pelgrimeren in eigen land

gestoten kelk, op de altaartafel veranderde in bloedvlekken. In Liempde rijdt u langs de kapel van St. Antonius Abt. In Sint Oedenrode is er een bezoek aan de Sint-Martinuskerk met op het kerkhof het graf van Mgr. Bekkers, bisschop van Den Bosch van 27 juni 1960 tot 9 mei 1966. In de buurtschap Boskant rijdt u langs de H. Ritakerk.

Dag 3: 10 september

Fietsroute: Enschoot, Elshout en Waspik. (60 km)

Na het ontbijt rijdt u dwars door de Loonse en Drunense Duinen richting Elshout. Hier bezoekt u de St. Jan Evangelist kerk. In de kerk bevindt zich het beeld van de Wonderbare Moeder. Mgr. Muskens, oud bisschop van Breda en geboren in Elshout, ligt begraven op het kerkhof achter de kerk. Vervolgens gaat u naar de Mariakapel even verderop. U vervolgt uw weg naar de Mariagrot in Waspik en brengt een bezoek aan de Bartholomeus kerk.



Dag 4: 11 september 2014.

Fietsroute: Moergestel, Biest-Houtakker, Straten, Spoor-donk (45 km).

Vanuit Oisterwijk gaat u naar Moergestel voor een bezoek aan de relikwie, het beeld en het graf van de H. Ermelindis. U vervolgt uw weg naar Biest-Houtakker waar 4 jonge mannen in 1643 een Mariabeeldje bij de Bevertbrug vonden en waar een kapel is toegewijd aan de H. Antonius. Via de kapel van Antonius Abt in Straten bereikt u Spoor-donk. Hier komt u Bernadette Soubirous tegen, het Franse meisje dat Maria 18 maal heeft gezien.

Dag 5: 12 september 2014

Fietsroute: Tilburg, Oisterwijk (30 km)

Na het ontbijt levert u de kamersleutel in en zet u uw koffer alvast in uw auto of in de bagageruimte van het hotel. Na het ontbijt vertrekt u voor de laatste etappe. U bezoekt het museum van Peerke Donders. Hierna fietst u naar het Generaalat van de Fraters van Tilburg. Hier ligt frater Andreas begraven. Er loopt een proces van zaligverklaring voor deze frater. Bij de fraters is de afscheidslunch en aansluitend is er een slotviering van deze VNB-fietsbedevaart in de kapel. Na de viering fietst u terug naar het hotel en neemt u afscheid van elkaar.

Deelnemers

VNB adviseert u dringend een fietshelm en dichte schoenen te dragen.

Inclusief

- 4 overnachtingen in een 2-persoonskamer
- 4 maal ontbijt
- 4 maal lunch of lunchpakket
- 4 maal diner
- Pastorale/meditatieve momenten
- Bedevaartfietstochtkrant
- Fietsroutes (GPS en beschrijving)
- Entreegelden
- Calamiteitenfonds

Exclusief

- Overige verzorging
- Reisverzekering en annuleringsverzekering

Fietsdata en reisnummer

8 tot 12 september 2014 (NL1403)

Prijs

€ 499,00 p.p.

Toeslag éénpersoonskamer

€ 120,00 p.p.

Lees alle informatie op vnbpelgrimsreizen.nl

