

Welkom op de misdienaarsdag

Zaterdag 4 oktober 2014



van het bisdom Rotterdam





Het Licht doorgeven

Beste misdienaars en acolieten.

Op zaterdag 4 oktober 2014

wordt voor jullie een misdienaarsdag georganiseerd.

Wij hopen dat ook jij hierbij bent. Het belooft een leuke dag te worden. Je ontmoet heel veel misdienaars en acolieten uit andere parochies van ons bisdom.

Waar? Maria van Jessekerk, Burgwal 20, Delft

Hoe laat? Aankomst tussen 12.30 uur en 13.00 uur.
We beginnen wel precies om 13.00 uur!

Viering Om 15.15 uur begint de eucharistieviering.
Alle misdienaars hebben dan hun liturgische kleding aan, ook al zitten zij gewoon in de kerk. Een aantal van jullie wordt vooraf uitgekozen om te assisteren tijdens de eucharistieviering

Einde 16.45 uur

Wat moet je niet vergeten?

- Je toog, je singel (kleur: wit) en je kruisje. Doe het in een plastic tas met daarop een sticker met je naam, de naam van de parochie en de woonplaats.
- voor drinken en snoep wordt gezorgd.
- wat je zelf denkt nodig te hebben.

Misschien denk je, moet ik mij nu al opgeven? Ja, dat moet!

Vul dus snel het strookje in en lever het in bij:

..... (naam etc. begeleider/contactpersoon

Vergeet niet om het thuis op de kalender te zetten. Als groep willen wij deze dag niet missen.

Namens onze misdienaarsgroep,

.....(naam).....

-----

Naam -----

Adres -----

Telefoon -----

Leeftijd ----- jaar, gaat mee naar de misdienaarsdag op 4 oktober 2014 in Delft.

De kosten voor het deelnemen aan deze dag worden door de parochie betaald.