

Adrianuslezing 2014

Lijden en geloof

Priester Johannes van Voorst en anesthesioloog Paul Lieverse

over het lijden in het licht van het geloof



Zaterdag 29 november 2014

Paushuize Utrecht

Doelgroep: studenten en jong werkenden

Locatie: Paushuize, Kromme Nieuwgracht 49, Utrecht

Er is plaats voor max. 75 personen

Meld je aan via stichtingkatholiekerfgoed@kpnmail.nl

Entree: €15 (studenten €7,50), inclusief borrel

Thema

Ieder mens krijgt in zijn leven te maken met fysiek en/of psychisch lijden, dat onszelf of mensen in onze directe omgeving overkomt. In de maatschappij draait het veelal om jeugdigheid en perfectie en lijkt lijden onbespreekbaar. Wanneer men met lijden geconfronteerd wordt roept het vragen op; hoe kun je hier vanuit gelovig perspectief mee omgaan? En wat kun je doen voor de naaste die lijdt?

Sprekers

De hoofdlezing zal gehouden worden door **Johannes van Voorst, priester**. Johannes heeft een deel van zijn theologie studie in de Verenigde Staten (Steubenville), De Tiltenberg en Oostenrijk gedaan, na een jaar aan de TU Delft te hebben gestudeerd. Hij is met 25 jaren de jongste priester van Nederland.

Paul Lieverse is sinds 1989 als anesthesioloog werkzaam in de Daniel den Hoed Kliniek, die onderdeel is van het Erasmus MC. Naast het gebruikelijke werk van een anesthesist heeft hij als aandachtsgebied pijnbehandeling en palliatieve zorg voor volwassen patiënten met kanker. Op dit moment is hij naast dit medische werk actief binnen het bestuur van de Christian Medical Fellowship Nederland.

Programma

12:45-13:00	Ontvangst Paushuize, Kromme Nieuwegracht 49, Utrecht
13:00	Opening namens Stichting Katholiek Erfgoed door Maurice Essers
13:15- 14:00	'Lijden en geloof' door priester Johannes van Voorst tot Voorst
14:10- 14.40	'Leven met lijden, streven naar geluk of soms maar beter dood?' Lessen uit de medische praktijk, door Paul Lieverse
15:00- 16:00	Paneldiscussie
16:00	Afsluiting en borrel
16.30- 17:00	Rondleiding door Paushuize met toelichting door Pim Walenkamp

Informatie

Aanmelden kan via:

stichtingkatholiekerfgoed@kpnmail.nl

(o.v.v. naam en "Adrianuslezing 2014")



STICHTING KATHOLIEK ERFGOED

www.stichtingkatholiekerfgoed.nl