

# Zaterdag 30 mei 2015

(14.30 - 16.30 uur)

## *Geloof in de praktijk*

*Ervaring van een katholieke psychologe*

**14.30 uur: inleiding**

**15.15 uur: koffiepauze**

**15.45 uur: vragen**

**16.15 uur: vespers**

**Leiding: drs. Francis Keyers** is GZ-psychologe en registerpsychologe NIP. Ze heeft een katholieke psychologische praktijk in Susteren. Francis groeide op in Thorn en studeerde klinische psychologie en moderne geschiedenis in Amsterdam en theologie in Rome. Zij heeft gedurende meer dan 25 jaar een rijke schat aan professionele ervaring opgebouwd in uiteenlopende settings, zoals de GGZ, de arbeids-reïntegratie en de verpleeghuiszorg. Ook begeleidt zij al vele jaren priesters en religieuzen. Francis leefde tien jaar als moniale -een vrouwelijke monnik- in een klooster in Toscane, Italië. Deze jaren leerden haar te luisteren naar de stilte en naar al wat zich roert in het hart van de mens. Die ervaring vormt de basis van haar menszijn en van haar werk met cliënten.



Op deze middag vertelt zij iets over haar werk en is er ruim de gelegenheid om vragen te stellen.



*Van harte welkom!*

Kosten: € 6,00

**Inschrijving bij:**

Zr. M. Gisela

Kollenberg 2 - 6132 AL **SITTARD**

telefoon 046 457 09 93

regina.carmeli@carmeldcj.nl

www.reginacarmeli.nl