



Conferentie 16 oktober 2015: Herbergen op je levensweg: Samen vormgeven aan bezieling.

Onze samenleving verandert. Door de globalisering, nieuwe media, afbrokkelende maatschappelijke structuren, de economische en ecologische crisis is er meer onzekerheid en zorg over de toekomst. Deze veranderingen hebben invloed op het dagelijks leven van mensen.

Kerken lijken niet altijd een antwoord te hebben op deze ontwikkelingen omdat men de handen vol heeft aan reorganisatie en het in stand houden van bestaande gemeenschappen en gebouwen. Tegelijk ontstaan er nieuwe initiatieven die aansluiten bij de zorgen, verlangens en de zoektochten van mensen. Op het gebied van zingeving en geloof

organiseren mensen zich op andere manieren; persoonlijker, kleinschaliger, 'tijdelijker'.

Zie jij vanuit je professie initiatieven of mogelijkheden ontstaan? Ken je mensen die op zoek zijn naar nieuwe vormen van zingeving? Vraag je je af: 'Hoe kan ik initiatieven en initiatiefnemers op het spoor komen en hen ondersteunen? Waar vind ik de tijd, de kennis en ondersteuning? Wie zou mij hierbij kunnen helpen?

Herken je jezelf in deze vragen en wil je weten wat je kunt betekenen? Dan nodigen we je van harte uit om mee te doen met de conferentie, op 16 oktober a.s.

Programma 16 oktober 2015

9.30 uur Inloop met koffie en thee

10.00 uur Welkom door dagvoorzitter drs. René Grotenhuis

Twee inleidingen afgewisseld met dialoog:

- **Geloven in beweging** – Onze tijd vraagt een andere benadering van mensen. Nieuwe geloofsgroepen kunnen als herbergen in een soms onherbergzame samenleving veel betekenen. Op welke manieren ontstaan ze? Welke vormen nemen ze aan? Door Marcel Elsenaar.
- **Samen onderzoekend op weg gaan**– een communicatieve benadering van theologie. Werkelijke ontmoeting en samen onderzoekend op weg gaan geeft mensen ruimte om de betekenis van geloven opnieuw te ontdekken. Hoe organiseren we dit, en hoe gaan we om met vaak onbenoemde hindernissen en blinde vlekken? Hoe maken we het onbespreekbare bespreekbaar? Door Prof dr. Matthias Scharer.

13.00uur Lunch

14.00 uur **Diverse workshops** waarin vanuit verschillende thema's gezocht wordt naar gezamenlijke wijsheid en persoonlijke antwoorden. Dit kunnen thema's zijn als:

- *Hoe raak ik met anderen opnieuw in gesprek over geloven? Hoe kan het beginnen, hoe gaat het daarna verder?*
- *Diversiteit in geloofsachtergrond binnen een initiatief; welke vragen kom ik daarbij tegen en wat doet dat met mij?*
- *Initiatiefnemers op het spoor komen; we onderzoeken samen wat onze rol kan zijn voor nieuwe initiatieven*

15.30 uur **Opbrengsten verzamelen**

- Verzamelen van de opbrengsten van de workshops
- Herbergen op je levensweg – contouren van het project

16.30uur **Gezamenlijke afronding** en gelegenheid voor nagesprekken.

Om 17.00 kunt u deelnemen aan de vespers van de monniken.

Initiatief

Het initiatief voor deze conferentie is genomen vanuit het project *Herbergen op je levensweg*. Dit project wil een antwoord bieden op de ontwikkelingen in onze tijd, vanuit de overtuiging dat er toekomst is voor mensen die met elkaar willen zoeken naar betekenisvol samen leven vanuit het christelijk geloof.

Het project heeft als doel het verbinden en ondersteunen van initiatiefnemers en deelnemers van nieuwe groepen. O.a. door het aanreiken van kennis via een interactieve website, inspiratiedagen, (online) cursussen en coaching.

De ervaring leert namelijk dat het vormgeven van nieuwe initiatieven veel vraagt van deze pioniers. Naast inhoudelijke kennis gaat het dan ook om kennis en intuïtie op het gebied van het werken in groepen en de relatie tot de context (kerkelijk en maatschappelijk). Lastige onderwerpen die vaak onbespreekbaar lijken. We werken in het project en de cursussen samen vanuit het gedachtegoed Themagecentreerde Interactie (TGI), een waardengedreven gedachtegoed voor het werken met groepen.

Prof. Matthias Scharer is emeritus hoogleraar praktische theologie van de universiteit van Innsbruck. Met B.J. Hilberath publiceerde hij het boek *The practice of Communicative theology; an introduction to a new theological culture*. Hij is betrokken bij de ontwikkeling van geloofsgroepen in West en Oost-Europa, Latijns Amerika, Afrika en Azië, en leidt seminars op het gebied van Themagecentreerde Interactie (TGI).

Marcel Elsenaar is theoloog en onderwijsadviseur. Hij schreef met Loet Swart het cursusboek *Op reis in het Land van Geloven*. Samen met Thea Beentjes is hij initiatiefnemer van het project Herbergen op je levensweg.

Thea Beentjes is (team)coach en trainer. Zij is gediplomeerd door het Ruth Cohn Instituut voor Themagecentreerde Interactie (TGI) en specialiseert zich nu verder tot opleider. Zij werkt veel met groepen en teams.

René Grotenhuis is theoloog. Hij was tot eind 2013 algemeen directeur van Cordaid. Sinds kort werkt hij als associate researcher aan de Universiteit Utrecht waar hij zich vooral bezig houdt met civil society en globalisering..

www.herbergenopjelevensweg.nl

Praktische gegevens

Datum: Vrijdag 16 oktober 2015

Tijd: 9.30 uur – 17.00 uur

Locatie: Benedictushof van de Abdij van Egmond
Vennewatersweg 27A
1935 AR Egmond-Binnen

Kosten: 65,- euro

U kunt zich aanmelden via de website van de Benedictushof:
www.benedictushof.nl

Meer informatie over het project en deze dag kun je krijgen via Marcel Elsenaar. Hij is bereikbaar per mail: Elsenaar@kadans.nl of telefonisch: 06 23091515

Ook nodigen wij je graag uit om een kijkje te nemen op de website en eventueel een profiel aan te maken en je aan te melden voor de nieuwsbrief.

Herbergen op je levensweg

WELKOM HERBERGEN CURSUSSEN INFORMATIE 🔍

ZOEKEN

PAUS FRANCISCUS:

"We zijn geroepen om naar buiten te gaan, om Gods menslievendheid te representeren en uit te dragen onder de mensen, met name de mensen in de periferie, de schaduwkanten van het leven."

MEEST RECENTE BERICHTEN

Laudato si: prachtig moreel kompas

Dialogo tussen religies verdiept je geloof

Herbergen in het nieuws

Paus Franciscus'oproep tot compassie

Verhalen van Karel Gomes



Herbergen

op je levensweg

Overall in onze samenleving is behoefte aan plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en samen optrekken. Waar je ervaringen kunt uitwisselen over jouw zoektocht naar het goede in mensen en de betekenis van het leven.

De plekken waar dit gebeurt kun je herbergen noemen, gastvrije plaatsen waar mensen elkaar leren kennen en hun vreugde en hun zorgen delen.



Wij willen mensen samenbrengen om herbergen te zijn en met elkaar op te trekken. Op een nieuwe manier kun je doen wat kerken in de afgelopen twintig eeuwen telkens hebben gedaan: vanuit de inspiratie van verhalen en symbolen samenkomen en je laten inspireren. Om je samen in te zetten en te doen wat nodig is om te leven vanuit het besef van verbondenheid met elkaar en de natuur.

WWW.HERBERGENOPJELEVENSWEG.NL