

In de periode 5 februari tot 20 november 2016 is er elke vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur Stille Aanbidding die wordt afgesloten met rozenkransgebed. U kunt de volle twee uur, maar ook korter komen. Ook mensen van buiten Wassenaar zijn van harte welkom.

Op de eerste vrijdag van de maand (die is gewijd aan het Heilig Hart van Jezus) is er van 20.00 tot 21.00 uur begeleide Aanbidding met korte Schriftlezingen en liederen. Er is dan ook gelegenheid om het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen (de Biecht). Tussen 21.00 en 22.00 uur is er dan weer stille Aanbidding.

In de Mariakapel van de Sint Willibrordus ligt een intentieboek. Deze intenties worden door de voorganger meegenomen bij het rozenkransgebed ter afsluiting van de Aanbidding. U kunt de gehele week tot vrijdag 21.30 uur uw intenties optekenen.

CONTACTPERSONEN

Diaken Boris Plavčić
Diaken George Brink
diakenbrink@parochie-augustinus.nl



VRIJDAGEN VAN BARMHARTIGHEID



Eucharistische Aanbidding

Sint Willibrorduskerk
Kerkstraat 77 Wassenaar
Elke vrijdag van 20.00-22.00 uur



VRIJDAGEN VAN BARMHARTIGHEID MINI RETRAITE

Druk, druk, druk... waar kan ik tot rust komen? Waar kan ik mijzelf zijn en alle zorgen loslaten?

Dit kan bij de Heer in de stilte van het gebed.

In de drukte van ons dagelijkse leven kan dit lastig zijn. In onze eigen parochie is er nu dicht bij huis de mogelijkheid voor een mini retraite op de vrijdagavonden. In het Jaar van Barmhartigheid wordt de Sint Willibrordus kerk in Wassenaar elke vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur open gesteld en is er Eucharistische Aanbedding. De ideale kans om innerlijk tot rust te komen.

Bij de Heer zijn in de Eucharistische Aanbedding is verwijlen bij de Heer en onze geest laten rusten bij Hem. Dus niet eerst rusten en dan bij Hem zijn, maar eerst bij Hem zijn, dan kom je vanzelf tot rust. Hij heeft het zelf beloofd.

"Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken." (Mt. 11,28)

Eerst bij Hem zijn, dan komt de rust vanzelf. Wij worden dus rustig gemáákt. Door Hém.

Hoeven wij dan niks te doen? Bijna niet. Het enige dat wij moeten doen is bij Hem willen zijn en onszelf loslaten in Hem.

Misschien vind je het moeilijk om de stap te zetten om bij Hem te zijn, Hij van zijn kant vindt het niet moeilijk om bij jou te zijn. Integendeel, Hij kan zijn ogen niet van je afhouden. Hij zet je in het zonnetje. In het zonnetje van zijn Liefde. Neem een verkwikkend zonnebad. Laat de volle straalkracht van zijn Liefde maar over je komen!

Prik een vrijdagavond in je agenda en probeer het maar eens om in de Eucharistische Aanbedding met heel je wezen bij Hem te zijn. Laat jezelf en heel de wereld los, dan zul je ze op een nieuwe manier terugvinden in Hem.