

De inspiratie van het klooster

Zusters Clarissen openen hun deuren voor bedrijven, organisaties en parochies.

Teamdagen, heidagen, elk zichzelf respecterend team organiseert ze één of meerdere keren per jaar als moment van bezinning en voor nieuwe inspiratie.



Hoe word je wie je ten diepste bent? Hoe kom je thuis bij jezelf?

Ons klooster, van de zusters Clarissen in Megen, bij Oss, is daarvoor een uitgelezen plek: een mooie mix van een fraaie omgeving bij de Maas (wandelschoenen aanbevolen), een eigen conferentiezaal (met faciliteiten), eigen kamer per deelnemer én de geleefde spiritualiteit in het klooster. U eet driemaal per dag in stilte met ons in de refter. Daartussenin is er alle ruimte voor het programma waaraan wij graag (mede)

invulling geven.

De zusters clarissen wonen al 300 jaar in Megen en hebben zich ontwikkeld van een gesloten kloosterorde tot een open orde die midden in de maatschappij staat. Al jaren ontvangen wij gasten, mannen en vrouwen, gelovigen van alle gezindten, niet gelovigen. Wij hebben daarvoor een deel van ons klooster laten inrichten met 8 eenvoudige doch moderne kamers, een conferentieruimte, een keuken en een aantal nevenruimten.

Wij bieden u een programma aan om samen stil te staan bij wat Franciscaans spiritualiteit in deze tijd kan betekenen voor je persoonlijk werk en leven. Hoe deden Franciscus en Clara dat in hun tijd en hebben zij ons daarover iets te zeggen? Franciscaanse spiritualiteit is niet alleen voorbehouden aan leidinggevendenden, maar geldt voor iedereen die verantwoordelijkheid wil dragen. Hiervoor bieden wij een programma aan, wat bestaat uit theorie, oefeningen en meditaties.

Gelukkig de dienaar die, als hij spreekt, niet al het zijne bekend maakt met het oog op loon en niet haastig is met zijn woorden, maar wijs afweegt wat hij moet zeggen en antwoorden. (Wijsheid spreuk van Franciscus)

De Heer zelf heeft ons immers niet alleen tot model voor anderen aangesteld als voorbeeld en spiegel, maar ook voor onze zusters, opdat ook zij voor de mensen in de wereld tot voorbeeld en spiegel zijn. (Testament heilige Clara)

3 dagen (2 nachten) beginnend op dinsdagen

5 april en 7 juni en 6 september en 22 november 2016.

Inschrijven sluit een maand van te voren!

Programma

Dinsdag

10.30 uur: ontvangst + kamers toewijzen

11.00 - 11.45 uur: rustige kennismaking - aankomen.

12.00 - 13.00 uur: middagdienst + middageten (warm) in stilte

14.00 - 16.30 uur: programma

16.30 – 17.45 uur: stille tijd - verwerkingstijd
17.45 uur: avondviering + avondeten in stilte
19:30 uur: programma
20:30 uur: dagsluiting

Woensdag

06.30 uur: lezingdienst daarna stille tijd
07.45 uur: ochtendviering + ontbijt in stilte
09.00 – 10.00 uur: kennismaking met de abdis
10.00 – 11.45 uur: programma
12.00 - 13.00 uur: middagdienst + middageten (warm) in stilte
14.00 – 16.45 uur: programma
16.45 – 17.45 uur: meditatie o.l.v. zr. Paula
17.45 – 19:00 uur: avondviering + avondeten in stilte
19:00 uur: programma
20:30 uur: dagsluiting

Donderdag

06.30 uur: lezingdienst daarna stille tijd
07.45 uur: ochtendviering + ontbijt in stilte
09.00 – 11.00 uur: programma
11.00 uur – 11.45 uur evaluatie en vooruitblik
12.00 - 13.00 uur: middagdienst + middageten (warm) in stilte
Na het middageten afscheid

Arrangement

3 dagen (2 nachten): € 350,00 p.p. Dit is inclusief:
- eigen kamer voor elke deelnemer
- gezamenlijke douches/toiletten.
- volpension
- conferentiezaal - met inleidingen
- koffie, thee gedurende de dag (wordt klaargezet)

Interesse?

Voor meer informatie en boekingen: chiarabots@live.nl

Voor meer informatie over de Zusters Clarissen en hun klooster in Megen:
<http://www.clarissen.nl/megen.html>