

Wandelen met Franciscus

Sittard

**FRANCISCAANSE
BEWEGING**



WANDELEN MET FRANCISCUS

De Franciscaanse Beweging organiseert een aantal wandelingen per jaar waarbij ontmoeting, verbinding en bezinning voorop staan.

HET ZONNELIED

In 2017 staat het Zonnelied centraal bij de Franciscaanse Beweging. Franciscus schreef het aan het eind van zijn leven toen hij ernstig ziek was. Niet geheel verrassend geeft hij ook aan ziekte en dood een plaats. Een mooi thema om je al wandelend over te bezinnen. Dat doen we in groepjes van 6 tot 8 deelnemers, onder leiding van iemand van de Franciscaanse Beweging.

SITTARD

Op zondag 25 juni wandelen we vanuit Museum De Domijnen een route van ongeveer 14 kilometer. We lopen vanuit Sittard via enkele Geheime Tuinen naar een voormalig Duits Kulturkampfklooster bij Watersley. De pauze wordt gehouden in de kapel van de Heilige pater Karel Houben in Munstergeleen. Deze plek staat in het teken van 'aandacht'. Er is een kapel in een vakwerkschuur met stiltetuin. Op de terugweg voert de route langs de Geleenbeek naar het museum. Daar sluiten we met een korte overweging af.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum: Zondag 25 juni 2017

Tijd: Ontvangst vanaf 10.30 uur. Wandelen van 11.00 uur tot 16.30 uur.

Locatie: Museum De Domijnen, Kapittelstraat 6, 6131 ER Sittard.

Meelopen: info@franciscaansebeweging.nl of 073-6131340

Kosten: € 5,- (€ 3,50 voor FB-leden)



VREDE EN ALLE GOEDS
Franciscaanse Beweging

Van der Does de Willeboissingel 11
5211 CA 's-Hertogenbosch
www.franciscaansebeweging.nl

facebook.com/vredeenallegoeds
[twitter @vredeenallegoeds](https://twitter.com/vredenallegoeds)

De Franciscaanse Beweging brengt mensen samen die zich aangetrokken voelen tot het gedachtegoed van Franciscus en Clara van Assisi. Hun levenswijze inspireert om eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend door het leven te gaan. Zij hechtten niet aan status of materie en hadden onvoorwaardelijk lief. Hun compassie heeft velen in het hart geraakt, en doet dat tot op de dag van vandaag. Kernwaarden van de FB zijn: eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend.