

Het Eucharistisch Mirakel van Viversel

700 jaar geleden, op de laatste dagen van juli 1317 gebeurde er in het dorp Viversel, bij Hasselt een Eucharistisch Mirakel toen de kapelaan van Viversel bij een stervende werd geroepen. Hij bracht een H. Hostie mee, maar ging eerst de biecht horen van de stervende. Terwijl de priester bezig was, openden enkele nieuwsgierige mensen de ciborie waarin de Hostie zat en ontwijden die met hun handen.

Toen de priester terugkwam om de zieke de Heilige Communie te geven, opende hij de ciborie en zag het bloed stromen uit de Heilige Hostie.

Later werd de miraculeuze Hostie overgebracht naar de abdij van Herkenrode. Op de weg daarin knielden schapen spontaan bij het voorbij komen van de kapelaan. De klokken van de abdij begonnen uit zichzelf te luiden bij de aankomst. In de eeuwen erop volgden vele genezingen en bekeringen.

Vanaf 1804, na de opheffing van de Herkenrode abdij door de barbarij van de Franse revolutie, werd de miraculeuze Hostie in de St-Quintinskathedraal bewaard, waar ze ieder jaar op 25 juli wordt vereerd.

Gebed voor het Heilig Sacrament

Mgr P. Hoogmartens

Heer Jezus,
naar U te kijken vervult ons met grote vreugde:
gij toont ons de liefde van de Vader,
die van alle eeuwen is.

Heer Jezus,
naar U te kijken stemt ons immer dankbaar:
Gij vervult ons van uw Geest,
van uw leven in overvloed.

Heer Jezus,
naar U te kijken voedt ons hart:
het schouwt in de eucharistie
De gave van uw Lichaam en uw Bloed.

Help ons, Heer,
Steeds méér uw blijvende aanwezigheid te koesteren
Als de grootste schat
Die schittert over ons menselijk bestaan.

Help ons, Heer,
Vanuit U naar andere mensen te gaan,
Niet oordeelend, maar in waarheid binnend,
Opdat wij steeds meer op U gelijkker.

Help ons, Heer,
Om het kruis te dragen dat bij ons leven hoort
En ook daar de hoop te vinden
Als vaste anker voor onze onstuimige ziel.

Zegen zó uw volk, Heer,
En ga met ons mee de lange weg
Opdat wij eens voor eeuwig mogen schouwen
Uw liefde en die van de Vader en de Geest.

Amen.



www.sacra700.be
www.facebook.com/sacra700



**Viering van 700 jaar
Sacrament van Mirakel van Viversel
23-25 juli 2017**

Van harte welkom!

Sacramentsprocessie
23 juli 2017 om 19 uur

Voor het eerst in 40 jaar wordt in het centrum van Hasselt een Sacramentsprocessie gehouden: Naar buiten met de vreugde van het geloof! De processie start in de St Quintinuskathedraal, met opstart aan de Fruitmarkt, naar de Zuivelmarkt, Paarsdemerstraat, Demerstraat, Aldestraat en via de O.L.V.-straat naar de Virga Jesse Basiliek.

De zegen zal gegeven worden in de Basiliek, en aansluitend begint de 40 uren aanbidding in de Basiliek, om op dinsdag 25 juli af te sluiten met 3 uur aanbidding in de St. Quintinuskathedraal bij het Sacrament van Mirakel.

De Sacramentsprocessie wordt opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie Hasselt



*'Ik hoop van harte dat dit project grote vrucht mag dragen en dat velen het zullen bijwonen.
Weest verzekerd van mijn gebed!'*

Kardinaal Robert Sarah

Symposium Sacra 700 23 juli 2017

Van aanbidding tot Evangelisatie

Radisson Blu Hotel Hasselt
Torenplein 8, 3500 Hasselt
Parking: Capucienenstraat,
3500 Hasselt (onder het hotel)

Toegang gratis
Simultaanvertaling
naar het Nederlands en Engels.

Programma: 14.30 uur



Welkom – *Mgr Hoogmartens,*
Bisschop van Hasselt



De oorzaken van de crisis in
de Kerk – *Robert Lemm (NL),*
Nederlands auteur, historicus en hispanist.



Van Aanbidding tot Evangelisatie
– *Mgr Dominique Rey (FR),*
Bisschop van Fréjus-Toulon

[Pauze rond 16 uur]
De Eucharistie, bron van
evangelisatie – *Mgr Philip Egan (VK),*
Bisschop van Portsmouth



De Kerk in Europa heeft een
nieuwe missionaire lente nodig
– *E.P. Prof Dr Karl Wallner,*
rector van de Benedictus XVI
hogeschool aan het klooster Heiligenkreuz (Au)

www.sacra700.be

Aanbidding 23 tot 25 juli Virga Jesse Basiliek

Aanmelden kan via www.Heiligsacrament.be
of door dit formulier te bezorgen aan EH Jan Philippe,
Joris van Oostenrijkstraat 57, 3511 Hasselt;
of Sacramentsbroederschap,
Frans Massystraat 4, 3500 Hasselt.

23 juli 2016

- 20 uur: PP Paus Franciscus
- 21 uur: voor onze bisschop
- 22 uur: voor ons bisdom
- 23 uur: voor roepingen tot het priesterschap
- 24 uur: voor Heilige priesters

24 juli 2016

- 1 uur: voor de reëvangelisatie van ons bisdom
- 2 uur: voor de bescherming van het menselijk leven
- 3 uur: voor de bekering van allen die in ons bisdom wonen
- 4 uur: voor de Katholieke Universiteit
- 5 uur: voor de jongeren van ons bisdom, dat ze Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven zouden ontdekken
- 6 uur: voor de universiteitstudenten, dat hun studie hen de schoonheid van de schepping en de kracht van de Waarheid mogen doen ontdekken
- 7 uur: voor de catechisten, dat ze wegen mogen vinden om de Goede Boodschap in haar volle waarheid te verkondigen
- 10 uur: voor het welslagen van de Virga Jesse Feesten, dat ze velen op de weg van Christus mogen brengen
- 11 uur: voor de zieken, dat ze in Christus verlichting mogen vinden
- 12 uur: voor de bestuurders van het land, dat ze steeds het algemeen goed mogen zoeken
- 13 uur: voor de gezinnen
- 14 uur: voor vele roepingen tot het huwelijk
- 15 uur: voor de stervenden
- 16 uur: voor het ongeboren leven
- 19 uur: voor de Christenen van het Midden-Oosten
- 20 uur: voor de leiders van het land
- 21 uur: voor de leiders van onze stad
- 22 uur: voor vrede in het Heilig Land
- 23 uur: voor de christenen in Jeruzalem en Bethlehem 24 uur: voor de religieuze gemeenschappen

25 juli 2017

- 1 uur: voor de katholieke gemeenschappen
- 2 uur: voor de bekering van hen die niet in God kunnen geloven
- 3 uur: opdat alle christenen terugkeren tot de Ene Kerk
- 4 uur: voor allen die in een God geloven, dat zij Christus zouden ontmoeten
- 5 uur: opdat allen waardig te Communie zouden gaan
- 6 uur: voor de herleving van het sacrament van de biecht, op voorspraak van de Zalige Valentinus van Hasselt
- 7 uur: voor de katholieke media
- 8 uur: voor hen die lijden onder onrechtvaardigheid
- 14 uur: voor roepingen tot het religieuze leven
- 15 uur: voor de ouderen
- 16 uur: voor de intenties van onze bisschop

Deze laatste 3 uur aanbidding gaan door in de Kathedraal, met uitstelling van het Sacrament van Mirakel.

