



Pro Life cursus naar het voorbeeld van mgr. Philip Reilly

Hoe kunnen we het onrecht van abortus stoppen? Hoe kunnen we een einde maken aan de cultuur van de dood in ons land? Daarvoor is er een bekering van het hart nodig, een ommekeer in ons land naar God en zijn geboden. Om daaraan bij te dragen gaan we nu bidden bij abortusklinieken. We willen de vrouwen bereiken die overwegen om abortus te plegen en hun hulp bij rouwverwerking aanbieden wanneer ze al een abortus hebben gepleegd. We moeten het hart van die vrouwen bereiken... en waar kan dat beter dan bij de abortuskliniek zelf. Maar hoe doe je dat? Wat zeg je tegen een vrouw die op weg is naar een 'kliniek'? En vanuit welke geestelijke houding doe je dat? Daarover gaat deze cursus.



Mgr. Philip Reilly

In 1989 heeft de katholieke priester mgr. Philip Reilly de "Helpers of God's precious Infants" (De helpers van Gods kostbare kinderen) opgericht. Het doel is om het hart van vrouwen die op weg zijn naar een kliniek te bereiken en om te bidden voor hun bekering. In deze cursus willen we van hem leren hoe we dat het beste kunnen aanpakken.

In een preek zei monseigneur Reilly (in Brooklyn, USA):

"Voor een abortuskliniek vindt er meer evangelisatie plaats dan op enige andere plek! Iemand vraagt u misschien: 'Wat heeft u vandaag gedaan?', 'Wat heeft u voor elkaar gekregen?'. Zeg hun: 'Ik ben met de goede Herder op weg geweest naar het kruis, naar een plek die Golgotha heet.... We zijn naar een plek gegaan waar onschuldig bloed vergoten wordt. En we zijn op dezelfde manier als Maria en Johannes naar die plek onder het kruis gegaan, onszelf offerend met Christus voor de vergeving van de zonden van de wereld."



Pro-life zijn betekent tenslotte, een in het offer met Christus te zijn. Voordat een kind geaborteerd wordt, wordt het geestelijk geaborteerd. Om dit doden te stoppen, is een bekering van het hart nodig. Deze bekering moet plaatsvinden bij de vader, bij de moeder, bij de familie en in de maatschappij.”

De inhoud van de cursus

- Abortus in Nederland (wetgeving, hoe vaak komt het voor, wie betaalt er aan mee, enz.)
- Wat leeft er in het hart van vrouwen die naar een abortuskliniek gaan
- De gesteldheid van het hart
- De betekenis van het gebed
- De opbouw in het raadgeven aan de vrouwen in theorie
- De ontwikkeling van het ongeboren kind
- De gebruikte methoden bij abortus
- De gevolgen van abortus voor de moeder, vader en kinderen
- Hoe te genezen na abortus
- Mogelijkheden in de hulpverlening in Nederland

Locatie: Pelgrimshuis Casa Nova, Pastoor Rabouplein 5, Heilig Landstichting

Tijd: vrijdag 29 september 14:00 uur - 21:30 uur, zaterdag 30 september 9:30 uur - 17:00 uur

Overnachting: desgewenst kunt u overnachten in Casa Nova

Vereisten: liefde voor het ongeboren leven, geen vooropleiding of ervaring vereist

Kosten: vrijwillige bijdrage

Taal: de cursus wordt gegeven in het Duits en vertaald naar het Nederlands

Maaltijden: worden door ons verzorgd, u hoeft niets mee te nemen

Spreekers: zuster M.Monja van de gemeenschap Donum Domini, Marieke Al

Aanmelden verplicht: via info@stirezo.nl

De praktijk in

Er zijn al groepen actief in Arnhem en Maastricht. Bij deze groepen kunt u in de maanden erna meedraaien en oefening opdoen. Wanneer er genoeg mensen in bijvoorbeeld Eindhoven, Groningen, Zwolle, Leiden, Heemstede, Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Houten, of Enschede zijn, dan zullen wij de groep daar helpen opstarten door met u mee te gaan.