

31^e FAKKELTOCHT

naar Onze Lieve Vrouw In 't Zand



**Samen bidden
op weg met Maria**

**Roermond zaterdag 7 oktober 2017
Gedachtenis van O.L.Vrouw van de Rozenkrans**

Voor het 31e achtereenvolgende jaar trekt op de eerste zaterdag van oktober een bidtocht van de Roermondse Kathedraal naar het bedevaartsoord van O. L. Vrouw In 't Zand

Eucharistieviering

Om 18.30 uur in de Sint-Christoffelkathedraal, Roermond.

Vertrek fakkeltocht

Om 19.30 uur: na de eucharistieviering zijn fakkels en lampionnen voor de kinderen verkrijgbaar à € 2,-. Onder begeleiding van vrijwilligers en verkeersregelaars vertrekt de fakkeltocht biddend en zingend richting de Kapel.

Gebedsdienst Kapel In 't Zand

Van 21.00 uur tot 21.30 uur vindt in de Kapel in 't Zand een gebedsdienst plaats met aanbidding van het uitgestelde Allerheiligste.

Facultatief programma

Na de gebedsdienst is er tot ca. 22.00 uur gelegenheid tot:

- gebed in de Kapel en bij het genadebeeld in de processiegang
- ontvangst van het sacrament van Boete en Verzoening



Vanaf 21.00 uur is er op het pleintje vóór de Kapel gelegenheid tot het drinken van koffie/thee en/of het nuttigen van een snack.

Pendelbus

Vanaf circa 21.00 uur tot circa 23.00 uur rijdt een pendelbus vanaf het pleintje vóór de Kapel naar het NS-Station en de Roerkade.

Welkom

Iedereen is welkom om het programma geheel of gedeeltelijk mee te maken. Opgave vooraf is niet nodig en aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wel wordt een bijdrage van € 2,- voor een fakkel / lampion gevraagd.

Priesters en diakens die mee willen celebreren in de H. Mis dienen zich vooraf aan te melden via onderstaand mailadres en zelf een albe met stola mee te nemen.

Voor info over de fakkeltocht:

bel of mail met Myriam Rademaker:

T: 0475 - 38 68 92

E: m.rademaker@bisdom-roermond.nl

W: www.bisdom-roermond.nl

BISDOM



ROERMOND