

# Welkom bij Alpha!

**Wat is het doel van mijn leven?  
Wat moet ik met het christelijk geloof?  
Allemaal vragen die je kan stellen op Alpha!  
Tijdens elf gezellige bijeenkomsten  
ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt.**

## Wat is de Alpha-cursus?

Bij de Alpha-cursus ga je op een ontspannen manier ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. Ontmoeten, vragen en ontdekken, dat doe je op Alpha! Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over interessante onderwerpen.

## Voor wie is de cursus?

Alpha is voor iedereen! Heb je vragen over het leven of over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou. Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen.

## Wat kun je verwachten?

Een Alpha-avond begint om 18.30 met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luister je naar een kort, inspirerend verhaal over een van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te delen in kleine groepen.

Er zijn 11 Alpha-bijeenkomsten en een Alpha-weekend. Een avondje Alpha duurt van 18.30 tot 21.30. Bij elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. Bij Alpha bespreek je onder meer de volgende onderwerpen:

- Is er meer?
- Wie is Jezus?
- Bidden: waarom en hoe?
- De Bijbel lezen: waarom en hoe?
- Hoe zit het met de kerk?

## Wat kost de cursus

Alpha is gratis. Alleen voor de maaltijd en het weekend wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

**Zin in een nieuwe  
uitdaging?  
Je bent van harte welkom  
bij Alpha!**

**Waar en Wanneer?**  
In het parochiezaaltje naast  
de st. Martinuskerk in Gennep  
op woensdagavond  
8, 15 en 22 september  
6, 13 en 20 Oktober  
10, 17 en 24 November  
1 en 8 December  
Het Alpha weekend 5-7 November

**Meld je aan door je naam en gegevens te mailen naar**

**[alpha.gennep@gmail.com](mailto:alpha.gennep@gmail.com)**

**of bel voor meer info: 06-30748639**