

OP DE DAG VAN DE STILTE,
ZONDAG 30 OKTOBER 2022
IN DEN BOSCH

STILTE
LUNCH



VREDE EN ALLE GOEDS
Franciscaanse Beweging



OP DE DAG VAN DE STILTE,
ZONDAG 30 OKTOBER 2022
IN DEN BOSCH

STILTE
LUNCH



VREDE EN ALLE GOEDS
Franciscaanse Beweging

JE WINT-ER-TIJD MEE

Op zondag 30 oktober is het de nationale Dag van de Stilte. Op die dag zetten we de klok een uur terug. Dat extra uur is een mooie gelegenheid om in verbondenheid met elkaar eens stil te staan.

DEEL DE STILTE ÉN DE LUNCH

De Franciscaanse Beweging en Stads klooster San Damiano organiseren op de Dag van de Stilte een stiltelunch. Neem zelf iets te lunchen mee en schuif bij ons aan, zodat we de stilte én de maaltijd kunnen delen.

Kom ervaren wat de stilte met je doet, je bent van harte uitgenodigd!

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum: zondag 30 oktober 2022

Tijd: 12.30-13.30 uur

Locatie: Franciscushuis, Van der Does de Willeboissingel 11, 's-Hertogenbosch

Kosten: gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom

Aanmelden: via info@franciscaansebeweging.nl



VREDE EN ALLE GOEDS
Franciscaanse Beweging



Stads klooster
San Damiano

Van der Does de Willeboissingel 11
5211 CA 's-Hertogenbosch

www.franciscaansebeweging.nl
www.stadskloostersandamiano.nl

De Franciscaanse Beweging verspreidt het gedachtegoed van Franciscus en Clara van Assisi. Vanuit de kernwaarden eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend biedt de FB ontmoeting, bezinning en verdieping middels activiteiten, studie en publicaties. Met respect voor de ander en voor natuur en milieu zet de FB zich in voor een samenleving waarin macht, bezit en succes niet leidend zijn en waarin voor iedereen een plaats is. Een wereld van vrede en alle goeds.

Stads klooster San Damiano is een in Nederland unieke samenwerking van de verschillende orden binnen de franciscaanse familie. In het klooster wonen franciscanen, kapucijnen, clarissen en leden van de derde orde samen. Zij leven ieder volgens hun eigen regel, maar toch onder één dak.

JE WINT-ER-TIJD MEE

Op zondag 30 oktober is het de nationale Dag van de Stilte. Op die dag zetten we de klok een uur terug. Dat extra uur is een mooie gelegenheid om in verbondenheid met elkaar eens stil te staan.

DEEL DE STILTE ÉN DE LUNCH

De Franciscaanse Beweging en Stads klooster San Damiano organiseren op de Dag van de Stilte een stiltelunch. Neem zelf iets te lunchen mee en schuif bij ons aan, zodat we de stilte én de maaltijd kunnen delen.

Kom ervaren wat de stilte met je doet, je bent van harte uitgenodigd!

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum: zondag 30 oktober 2022

Tijd: 12.30-13.30 uur

Locatie: Franciscushuis, Van der Does de Willeboissingel 11, 's-Hertogenbosch

Kosten: gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom

Aanmelden: via info@franciscaansebeweging.nl



VREDE EN ALLE GOEDS
Franciscaanse Beweging



Stads klooster
San Damiano

Van der Does de Willeboissingel 11
5211 CA 's-Hertogenbosch

www.franciscaansebeweging.nl
www.stadskloostersandamiano.nl

De Franciscaanse Beweging verspreidt het gedachtegoed van Franciscus en Clara van Assisi. Vanuit de kernwaarden eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend biedt de FB ontmoeting, bezinning en verdieping middels activiteiten, studie en publicaties. Met respect voor de ander en voor natuur en milieu zet de FB zich in voor een samenleving waarin macht, bezit en succes niet leidend zijn en waarin voor iedereen een plaats is. Een wereld van vrede en alle goeds.

Stads klooster San Damiano is een in Nederland unieke samenwerking van de verschillende orden binnen de franciscaanse familie. In het klooster wonen franciscanen, kapucijnen, clarissen en leden van de derde orde samen. Zij leven ieder volgens hun eigen regel, maar toch onder één dak.