

WAARTOE

BEN

kom en zie

IK

GEROEPEN?

Telkens weer gaan mensen samen met God op zoek naar hun toekomst. Christus brengt mensen bijeen in zijn Kerk. Daar helpen we elkaar om samen de weg te gaan die Hij ons wijst. Het zoeken naar je roeping hoef je dus niet alleen te doen. Het is zelfs beter om dat samen met anderen te doen en je daarbij te laten begeleiden door de ervaring van mensen uit de Kerk.

Kom en zie is een verkenningsjaar voor mannen (18-45 jaar) die tijd willen nemen om na te denken over hun toekomst:

- *Waar toe ben ik geroepen?*
- *Waar kan ik mij aan geven?*
- *Wat vraagt God van mij?*
- *Ligt mijn geluk in het huwelijk, het priesterschap, diaconaat of religieuze leven?*
- *Is er een speciale taak voor mij vanuit mijn geloof?*

Kom en zie is een jaar dat je heel concreet bij deze zoektocht wil helpen. Van september 2023 tot en met mei 2024 met:

- Een maandelijkse ontmoeting op Vronesteyn om samen te bidden, te eten, te luisteren en te delen van 17.30 tot 21.00 uur.
- Een wekelijks uur van gebed aan de hand van teksten en vragen helpt om open te (leren) staan voor Gods stem. Tijd en plaats plan je zelf.
- Persoonlijke begeleiding door een priester, diaken of pastoraal werker van het bisdom Rotterdam, die als tochtgenoot met je mee loopt.



Rector Broeders van Vronesteyn:

“In het evangelie zien we dat Jezus heel verschillende mensen roept. Je zou kunnen zeggen dat het niet eens zoveel uitmaakt wat je nu doet, maar vooral waar je naartoe wil.”



Het programma gaf structuur aan mijn gebedstijden: bidden op vaste tijden en het dan laten rusten. Het jaar gaf me een rode draad en zorgde er zo voor dat ik niet meer in cirkeltjes bleef ronddraaien. Het heeft me geholpen om te komen tot een concrete vraag. Omdat ik zelf geen duidelijke vraag had, zou ik nooit hebben gegoogeld op bijvoorbeeld de vraag: priester of diaken worden? Maar ik heb daar dit jaar wel serieus over nagedacht.

Alex uit Delft

DATA, THEMA'S EN INLEIDINGEN

25 september '23	Kennismaken en uitleg over het traject
23 oktober '23	Hoe roept Christus ons?
13 november '23	Hoe hebben anderen en heiligen geantwoord?
11 december '23	Elke roeping vraagt dienende liefde (Kerstmis)
15 januari '24	Wat betekent het om priester of diaken te zijn in deze tijd?
19 februari '24	Gehuwd leven, ongehuwd leven, celibaat
18 maart '24	Christus geeft zich helemaal (Paastriduüm). Wat geven wij?
22 april '24	Ontmoeting met bisschop Van den Hende
13 mei '24	Waar staan we en hoe gaan we verder?

IN 3 MINUTEN

De spiritueel van de opleiding vertelt in deze video over Kom en zie.

Scan de QR-code of klik erop.

DEELNEMERS OVER KOM EN ZIE

“Het was fijn om van gedachten te kunnen wisselen met mensen die met dezelfde vragen rondlopen.”

“Het samen eten was heel goed. Het gesprek kwam dan makkelijk op gang. Dat gebeurde ook op de momenten dat we samen bijbelteksten lazen. Het samen bidden was mooi en de begeleiding was prettig.”

“Het traject heeft mij structuur gebracht. En rust om te ontdekken wat God van mij wil. Ik had een concrete vraag, ik wilde mijn leven anders gaan inrichten wat betreft mijn werk, en heb in dit jaar een antwoord gekregen.”

OM TE BIDDEN

Denk je dat het 'Kom en zie-jaar' iets voor je is? Praat er eens over met iemand die jou goed kent. Ga erover in gesprek met iemand van je pastoraal team of met een medeparochiaan. En leg het in gebed voor aan God.

*Tot U in de hoge richt ik mijn geest,
tot U, Heer mijn God.*

*Wijs mij uw wegen, Heer,
leer mij uw paden kennen.*

*Leid mij volgens uw woord,
want Gij zijt mijn God en Verlosser.*

(Uit Psalm 25)

Meld je aan voor 15 september 2023.
Scan de QR-code of klik erop.

Voor meer informatie bel of mail met:
Rector Broeders | 070 387 38 04
w.broeders@bisdomrotterdam.nl



**BISDOM
ROTTERDAM**

