

Verteltheater Tijd voor Jezus - teksten bij dia's Kindertijd

De PDF van de dia's en bijbehorende teksten geven u de mogelijkheid om het Verteltheater *Tijd voor Jezus* ook offline te gebruiken.

Dia	Tekst Kindertijd van Jezus
1	<p>Stil zit Jozef bij de pasgeboren Jezus. Hij kijkt naar het Kindje, zo klein, zo weerloos. Hij bidt: "Ja, God, ik zal voor Hem zorgen, Helpt U mij daarbij. " Thuis had hij een mooi wiegje voor de baby gemaakt, maar nu ligt het hier in een kribbe.</p> <p>Hij denkt aan wat Maria was overkomen. Een Engel van God had haar gevraagd Moeder te worden van Gods Zoon. En Maria, voor wie God altijd al op de eerste plaats stond in haar leven, had zonder aarzelen geantwoord: "Ja, dat is goed. Ik wil wat God wil."</p>
2	<p>De Engel had gezegd dat ze de baby Jezus moesten noemen. Een bijzondere naam, want die betekent 'God redt'. Verwonderd denkt hij terug aan het bezoek van arme herders uit de buurt eerder die nacht. Ook aan hen was een Engel verschenen. Die had de herders in het veld groot nieuws gebracht: "Vandaag is de Redder van de mensen geboren!"</p>
3	<p>Diezelfde Kerstnacht, in een land zo ver weg dat ze daar nog nooit van Bethlehem gehoord hadden, zagen sterrenkundigen iets bijzonders. Een nieuwe, héél heldere ster.</p>
4	<p>Een van de mannen zegt: "Een nieuwe ster, dat is niet zomaar een natuurverschijnsel. Dat heeft een betekenis. Kijk maar, dat staat hier geschreven.." Maar wat? Dat weten ze niet.</p>
5	<p>Drie wijze mannen gaan de zaak bestuderen. Ze lezen in allerlei oude boeken. Hé, lang geleden was de geboorte van een bijzondere koning voorspeld! Dan zou er een teken aan de hemel verschijnen. Toen begrepen ze wat de nieuwe, zo sterk stralende ster betekende: de beloofde Redder van de mensen was geboren!</p>
6	<p>Daar moesten ze meer van weten. Zo snel als ze kunnen, maken ze alles klaar voor een lange reis naar ... Ja, waar naar toe? Dat weten ze eigenlijk niet. Ze besluiten te gaan in de richting van de ster.</p>
7	<p>Maria en Jozef weten niet dat er belangrijk bezoek onderweg is.</p> <p>Het is nu 40 dagen na de geboorte van Jezus. Ze gaan met Hem naar de tempel in Jeruzalem. Dat was in die tijd het Huis van God op aarde, zo iets als in onze tijd de kerk. Volgens hun Joodse wet, moest elke oudste zoon daar aan God worden opgedragen. Uit dankbaarheid. Jozef draagt een mandje met twee duiven.</p>

8	Ze zijn nog maar net in de Tempel, of er komt een oude man naar hen toe. Het is Simeon, een goede en gelovige man aan wie God had laten weten dat hij niet zou sterven voordat hij de Redder gezien had waar heel het Joodse volk al eeuwen naar uitzag. Vol blijdschap neemt hij de kleine Jezus in zijn armen en roept uit: "God, nu kan ik in vrede sterven."
9	Maria en Jozef zijn verbaasd. Simeon zegent hen en zegt tegen Maria: "Dit Kind zal de redding betekenen van velen, maar er zullen ook veel mensen zijn die niet in Hem geloven. Jij zult nog veel verdriet hebben."
10	Na het bezoek aan de Tempel, gaan Jozef en Maria terug naar Bethlehem. Intussen zijn de Drie Wijzen uit het oosten al een heel eind door de woestijn. De hele reis kunnen ze de ster volgen.
11	De ster, die sinds de bijzondere Kerstnacht zo helder schijnt boven Bethlehem. Eindelijk komen ze aan bij het huisje waar Maria en Jozef zo lang met de kleine Jezus mogen wonen.
12	De Drie Wijzen, die wij ook wel de Drie Koningen noemen, gaan naar binnen. Ze hebben cadeaus meegenomen: goud, wierook en mirre.
13	Ze geven hun geschenken aan Maria en knielen dan vol blijdschap en eerbied neer voor Jezus. Ja, dit Kind is de nieuwe Koning die ze zochten! Het liefst zouden ze heel lang bij dit bijzondere Kindje en zijn Moeder blijven, maar het is tijd om terug naar huis te gaan.
14	Diezelfde nacht krijgt Jozef een droom. In die droom verschijnt een engel die zegt: "Gauw, sta op en vlucht met Maria en Jezus naar Egypte."
15	Jozef aarzelt geen moment en ze vertrekken meteen. God leidt de Heilige Familie door de woestijn naar Egypte. Daar zullen ze veilig zijn.
16	Veilig voor wat? Voor de soldaten van koning Herodes. Herodes heeft gehoord over een pasgeboren koning. Daar is hij niet blij mee! "Ik ben de enige koning in dit land en dat wil ik blijven ook. Daar zal ik wel voor zorgen.", zegt hij tegen zichzelf. "Ik weet wel niet om welk kind het gaat, maar ik heb een plan."
17	Een vreselijk plan! Daar gaan de soldaten. Herodes heeft opdracht gegeven om in Bethlehem elk jongetje jonger dan twee jaar te vermoorden. Hoe verschrikkelijk!
18	Maar, Jozef, Maria en het Kindje zijn niet meer in Bethlehem. Op tijd gewaarschuwd door de engel van God, zijn zij gelukkig al vertrokken. Ze lopen de hele nacht door.
19	Eindelijk, na een zware tocht van vele dagen, komt de Heilige Familie aan in Egypte. Het land dat bekend is om zijn pyramides. Hier zullen ze als vluchtelingen blijven wonen totdat het weer veilig voor hen is in Israël ...
20	Pauze 1 ^{ste} deel Kindertijd van Jezus
21	Einde van de pauze

22	Een paar jaar later ... Jozef slaapt en in een droom verschijnt opnieuw een Engel. De Engel zegt: "Jozef, sta op en ga met Maria en het Kind terug naar Israël. De Koning die het Kind wilde doden is gestorven."
23	Jozef staat op en doet wat de Engel van God gezegd heeft. Hij gaat met Maria en Jezus door de woestijn terug naar Israël. De familie heeft maar weinig spullen. Ze hebben God en elkaar; dat is genoeg.
24	Maria en Jozef zijn blij dat ze weer naar huis kunnen. Na een lange reis komen ze aan in Nazareth. "Kijk, Jezus", zeg Maria, "daar is Nazareth. Daar gaan we wonen." Later, als Hij groot is, zal Jezus daarom de man uit Nazareth genoemd worden, de Nazareeër.
25	Eindelijk thuis! Wat is dat fijn! De kinderen uit het dorp zijn ook blij. Jezus is altijd aardig en eerlijk, een echte vriend. "Kom, Jezus, kom je met ons spelen?, vragen een paar kinderen.
26	Zo groeit Jezus op. Net als andere kinderen. Niemand in Nazareth, behalve dan Maria en Jozef, weet dat Hij de Zoon van God is. De heilige Familie houdt veel van elkaar en is heel gelukkig samen. Elke dag danken ze God de Vader.
27	Jozef is timmerman. Hij leert Jezus timmeren en meubels maken. Jezus vindt het fijn om in de werkplaats te helpen. En weet je wat Hij ook heel fijn vindt? Luisteren naar de oude verhalen, over God en de mensen, die zijn lieve Moeder Hem vertelt. Jezus kan er geen genoeg van krijgen. Alle Joodse kinderen leren die verhalen, maar niemand kent deze zo goed als Jezus. Hij onthoudt echt alles.
28	Als Jezus 12 jaar oud is, mag Hij met Jozef en Maria mee naar de tempel in Jeruzalem. Van Nazareth naar Jeruzalem, dat is een paar dagen lopen. Auto's hadden ze natuurlijk nog niet in die tijd. Blij loopt Jezus naast Jozef mee met de grote groep mensen die samen onderweg is.
29	Jezus vindt het fantastisch om in de Tempel te zijn. Het is het Huis van zijn Vader. Hij spreekt met de leraren die daar zijn. Die staan verbaasd over zijn kennis. "Hoe is het mogelijk dat die jongen al zoveel weet en begrijpt over het geloof!", zeggen ze onder elkaar.
30	Terwijl Jezus nog lange gesprekken voert in de tempel, zijn Maria en Jozef zonder dat te weten met de hele groep alweer op weg naar huis. Maria loopt mee met de vrouwen en kleine kinderen en Jozef met de mannen. Als het avond wordt, zien ze Jezus nergens. Niet bij de andere kinderen, nergens! Waar is Jezus? Heel bezorgd gaan Jozef en Maria meteen weer terug naar Jeruzalem, op zoek naar Jezus.
31	Pas na drie dagen vinden ze Hem, in de Tempel. "Kind, wist je niet hoe ongerust wij zouden zijn?", zegt Maria tegen haar Zoon.

	Jezus antwoordt : “Begrepen jullie dan niet dat ik in het Huis van mijn Vader zou zijn?”
32	Tja, het is weer een van de vele bijzondere dingen die Maria meemaakt met haar Goddelijke Zoon. Alles wat Hij doet en zegt, bewaart Maria als kostbare herinneringen in haar hart. Zij zal nog veel met Hem meemaken. Daarover hoor je de volgende keer.
33	EINDE en bronvermeldingen



Alle rechten voorbehouden aan Stichting Kinderen bidden voor Kinderen – niet commercieel gebruik toegestaan met bronvermeldingen
Meer info: info@kinderenbiddenvoorkinderen.nl www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl