

## Verteltheater Tijd voor Jezus – Wie is Jezus?

De PDF van de dia's en bijbehorende teksten geven u de mogelijkheid om het Verteltheater *Tijd voor Jezus* ook offline te gebruiken.

Ook kunt u desgewenst met behulp van de teksten en de dia's zélf het verhaal aan kinderen vertellen.

Dia	Teksten Wie is Jezus
1	Welkom terug! Je hebt nu al heel wat over Jezus gehoord. Jij weet al dat Jezus, die ongeveer 2.000 jaar geleden in Israël woonde, de Zoon van God is, maar voor de mensen in die tijd was dat nog helemaal niet duidelijk. Luister maar.
2	Meteen na de Wonderbaarlijke Broodvermenigvuldiging vraagt Jezus zijn apostelen om alvast met de boot naar de andere kant van het meer te varen. Zelf wil Hij eerst een rustig plekje opzoeken om er te bidden tot zijn Vader.
3	Het wordt avond en het gaat hard waaien op het meer. Het meer van Galilea is heel groot en de apostelen zijn nog lang niet aan de overkant. De golven worden steeds hoger en wilder.
4	Een tijd later zien de apostelen plotseling een gedaante over het water naar hen toekomen. Doodsbang gillen ze het uit: "Help, een geest!"
5	Maar meteen horen ze de geruststellende stem van Jezus: "Wees niet bang. Ik ben het." Ja, nu herkennen ze inderdaad zijn stem. Maar hoe kan het dat Hij zomaar over het water loopt! Wie is Hij toch?
6	Simon denkt daar niet over na. Hij roept naar Jezus: "Heer, als U het bent, zeg me dan dat ik over het water naar U toe moet komen."
7	"Kom!", antwoordt Jezus. Meteen slaat Simon een been over de rand van de boot, dan de andere. Hup, uit de boot en dan loopt hij over het water in de richting van Jezus. Daar gaat hij. Net als Jezus loopt hij zomaar over het water.
8	Maar dan kijkt Simon om zich heen. Hij ziet de woeste golven. En wat is de wind sterk! Hij wordt bang en voelt dat hij begint te zinken. Zo hard als hij kan roept hij naar Jezus: "Heer, redt mij!!"
9	Direct grijpt Jezus hem bij de hand, terwijl Hij zegt: "Wat heb je toch weinig geloof. Waarom begon je te twijfelen?"
10	Terug in de boot, laat Jezus de wind kalmeren. Net als een andere keer, toen het stormde op het meer. Dat herinneren de apostelen zich nog maar al te goed. Ja, zelfs de wind doet wat Jezus zegt. Vol ontzag en eerbied knielen de apostelen en zeggen tegen Jezus: "U bent echt de Zoon van God!"

11	Vanaf het meer gaat Jezus met zijn apostelen richting het noorden van Israël, naar weer een ander gebied. Ze zijn pas net onderweg als twee mannen komen aangesnel. Het zijn leerlingen van Johannes de Doper. Ze vertellen dat hij gevangen genomen is door de zoon van koning Herodes. Die heet net als zijn vader ook Herodes. Herodes is boos dat Johannes zegt dat hij, de koning nog wel, moet ophouden slechte dingen te doen.
12	De mannen komen met een vraag van Johannes: "Bent U inderdaad de beloofde Redder of moeten we wachten op een ander?" Jezus geeft eerlijk antwoord: "Ga Johannes vertellen dat blinden weer kunnen zien, doven weer horen en lammen weer lopen. Dat veel zieken worden genezen en dat, waar Ik kom, ieder die wil het Goede Nieuws over Gods Koninkrijk hoort." Dat is precies wat in de oude Bijbelverhalen staat over de beloofde Redder. Daar zal Johannes blij mee zijn!
13	Pauze
14	Jezus en de apostelen trekken verder. Van dorp naar dorp, door dalen en over heuvels. Jezus loopt voorop.
15	De leerlingen praten met elkaar over hoe bekend Jezus aan het worden is. Op een gegeven moment draait Jezus zich om en vraagt: "Wie zeggen de mensen dat Ik ben?"
16	De apostelen praten door elkaar heen. "Ze zeggen dat ... Nee, ik heb gehoord... Maar de meeste mensen denken dat ..." "Maar jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?", wil Jezus van zijn vrienden weten. Nu is het stil.
17	Het is Simon die antwoord geeft: "U bent de Christus, de Zoon van de levende God." (De Christus dat betekent de Gezalfde, en daarmee wordt bedoeld de Redder die de Joden al zo lang verwachtten.)
18	"Ja, Simon. En Ik noem jou voortaan Petrus. Jij bent de rots waarop Ik mijn Kerk zal bouwen." (`Rots`, wat een vreemde naam. Maar de Joden zijn er wel aan gewend dat namen vaak een betekenis hebben.)
19	Dan zegt Jezus tegen alle twaalf: "De Mensenzoon zal gevangen genomen worden. Hij zal veel pijn moeten lijden. Hij zal gedood worden, maar op de derde dag zal Hij weer opstaan." Jezus waarschuwt de apostelen dat ze hier niet over moeten spreken met anderen. Daarvoor is het nog niet het juiste moment. De apostelen begrijpen dat Jezus over zichzelf spreekt, maar verder snappen ze er weinig van.
20	Op een dag komt de groep van Jezus na een lange tocht aan in een stadje. Meteen komen de mensen van alle kanten op Jezus af om Hem te horen spreken. Geduldig vertelt Jezus het ene verhaal na het andere om te laten begrijpen hoe fijn het Koninkrijk van God is.
21	De apostelen zien dat Jezus moe is. En ze weten dat Hij zelfs nog geen tijd gehad heeft om te eten. Daarom houden ze de moeders tegen die met hun kleine kinderen naar Jezus willen gaan.

22	Maar Jezus ziet het en wordt boos. "Laat die kinderen toch bij Mij komen en houd ze niet tegen!"
23	Jezus staat op en gaat naar de kinderen toe. Hij omarmt ze en dan geeft Hij hen de zegen. Precies wat de moeders voor hun kinderen graag wilden.
24	Vandaar gaan ze op weg naar Jeruzalem, de hoofdstad waar ook de Tempel is. Onderweg komen ze door de plaats Jericho. Daar woont Zacheüs. Zacheüs heeft ook over Jezus gehoord en wil Hem graag zien. Maar dat lukt hem niet. Er staan teveel mensen langs de kant en hij is maar klein.
25	O jee, dadelijk is Jezus weer weg uit Jericho! Gelukkig krijgt hij een idee. Hij klimt snel in een boom en nu kan hij Jezus wel zien. Dan gebeurt wat hij nooit had durven dromen. Jezus stopt, kijkt naar boven en zegt: "Zacheüs, vandaag wil Ik bij jou komen eten." Wat een eer! Blij rent hij naar huis. Dat gaat een feestelijke lunch worden.
26	Maar de mensen uit de stad zijn boos. Weet Jezus dan niet dat hij gaat eten bij een slechterik?
27	Ook zijn leerlingen snappen het niet goed. Iederéén heeft toch gehoord over die boef van een Zacheüs die voor de Romeinse bezetters werkt en op een oneerlijke manier rijk is geworden? Hij laat iedereen teveel geld betalen en dat stopt hij dan in zijn eigen zak. Waarom gaat Jezus niet eten bij iemand anders?
28	Later die dag neemt Jezus zijn apostelen apart. Ze hebben toch nog niet zo goed begrepen wie Hij is. "Luister," begint Hij, "niet de gezonde mensen hebben een dokter nodig, maar de zieken. Ik ben gekomen juist voor de mensen die op het verkeerde pad zitten. Zacheüs had mijn liefde nodig om een beter mens te worden. Hij heeft vanmiddag besloten om de helft van zijn bezit aan de armen te geven."
29	En dan vertelt Hij een vergelijking. "Een goede herder zorgt voor zijn schapen. Hij houdt van zijn schapen, van allemaal.
30	Als er een schaapje in gevaar is, dan gaat hij het redden. En dan draagt hij het schaapje veilig naar huis.
31	Ja, een goede herder geeft zelfs zijn leven voor zijn schapen.
32	Ik zeg jullie de waarheid. Ik ben de Goede Herder. Ik zal mijn leven geven om de mensen te redden."
33	EINDE



Alle rechten voorbehouden aan Stichting Kinderen bidden voor Kinderen – niet commercieel gebruik toegestaan met bronvermeldingen  
 Meer info: [info@kinderenbiddenvoorkinderen.nl](mailto:info@kinderenbiddenvoorkinderen.nl) [www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl](http://www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl)