

## Verteltheater *Tijd voor Jezus* - Serie **PROBLEMEN VOOR JEZUS**

De PDF van de dia's en bijbehorende teksten geven u de mogelijkheid om het Verteltheater *Tijd voor Jezus* ook offline te gebruiken. Ook kunt u desgewenst met behulp van de teksten en de dia's zélf het verhaal aan kinderen vertellen.

<b>Dia</b>	<b>Teksten Vertelserie <b>PROBLEMEN VOOR JEZUS</b></b>
1	Jezus is al bijna drie jaar aan het rondtrekken door Israël. Zijn apostelen zijn intussen zijn beste vrienden geworden. Maar Hij heeft ook vijanden gemaakt...
2	Klik op de pijl en je komt er snel achter waarom dit nieuwe verhaal in het Verteltheater 'Problemen voor Jezus' heet.
3	Op een dag loopt Jezus met zijn vrienden en volgelingen door de korenvelden. Ze hebben honger. Omdat ze geen eten bij zich hebben, plukken ze wat korenaren en eten de graankorrels op. Van de andere kant komen drie wetgeleerden aanlopen.
4	Meteen spreken ze Jezus aan op agressieve toon: "Waarom doen die mannen in uw groep dingen die verboden zijn? We zagen het wel! Ze plukten korenaren. Dat mag niet op de Sabbat. Dat is tegen de regels." (De Sabbat is de rustdag van de Joden, zoals bij ons de zondag.)
5	Rustig spreekt Jezus tot de wetgeleerden. "Zeker, God heeft gezegd dat de zevende dag van de week een rustdag moet zijn. Maar Hij heeft niet gezegd dat mensen dat geen graankorrels mogen plukken als ze honger hebben."
6	Op een andere Sabbat is Jezus in een synagoge, zoals een Joodse kerk heet. De wetgeleerden die er zijn, houden Jezus goed in de gaten. Er is namelijk ook een man met een handicap. Zal Jezus die man gaan genezen? Ze denken bij zichzelf: "Als-ie dát doet, kunnen we Hem er mooi van beschuldigen dat Hij zich niet houdt aan de Sabbatregels."
7	Jezus weet wat de wetgeleerden denken. Hij kijkt ze aan en vraagt: "Zegt u eens, als een lammetje op een Sabbat in een diepe kuil is gevallen, mag je het er dan uithalen? Ja toch? En zijn mensen niet nog belangrijker dan dieren? Zou je dan op de Sabbat geen goede dingen mogen doen?"
8	En dan geneest Jezus de man van zijn handicap, waar iedereen bij is. O, wat zijn de wetgeleerden boos! Ze kunnen gewoon niet tegen Hem op. Zachtjes bespreken ze hoe ze van Jezus af kunnen komen...

## Verteltheater *Tijd voor Jezus* - Serie **PROBLEMEN VOOR JEZUS**

9	Jezus gaat naar een andere streek. Halverwege een preek, komen twee wetgeleerden aanlopen. Ze horen Hem zeggen: "Ik ben de goede Herder. Ik geef mijn leven voor mijn schapen. Niemand neemt het Mij af, maar Ikzelf geef mijn leven. Dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb gekregen." Ze kijken elkaar aan. Wat zegt Hij daar? `Mijn Vader`? Wie denkt die leraar uit Nazareth wel niet dat-ie is?!
10	Zojuist heeft Jezus weer iemand op wonderbaarlijke wijze genezen. Nu komen een aantal belangrijke leiders van de Joden op Hem af en vragen: "Hoe lang houdt U ons nog in spanning? Als U de beloofde Messias bent, zeg het dan gewoon."
11	Jezus antwoordt: "Dat heb Ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Als u niet wilt geloven wat Ik zeg, kijk dan naar de vele goede werken die Ik in naam van mijn Vader doe. Met uw eigen ogen hebt u toch wonderen gezien? Ik zeg u de waarheid: Ik doe deze niet uit Mijzelf, maar door God de Vader. Ik en de Vader, Wij zijn één."
12	Nu worden de leiders van het volk pas echt kwaad. Woedend snauwen ze tegen Jezus: "Dat is Godslastering, een belediging van God! U noemt God uw Vader. Een mens mag niet denken gelijk te zijn aan God. U, een mens, beweert dat U gelijk bent aan God en dezelfde macht hebt." En dreigend pakken ze een paar stenen op ...
13	Gelukkig is er onder de Joodse leiders ook iemand die wél wil horen wat Jezus te vertellen heeft. Op een nacht, zodat niemand het ziet, komt Nikodémus naar Jezus toe. Hij is een wetgeleerde die lid is van de Joodse rechtbank in Jeruzalem. Een heel belangrijke man.
14	"Meester," zo begint Nikodémus eerbiedig, U moet wel door God gezonden zijn, want we hebben de wonderen die U doet gezien." En dan vraagt Hij Jezus hoe je bij het Koninkrijk van God kunt horen.
15	Jezus vertelt: "Laat u dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dan zult u kind van God worden." "Maar ik ben al een oude man", zegt Nikodémus, "hoe kan ik dan kind worden?"
16	Jezus antwoordt: "Dat moet u toch weten? U bent een belangrijke leraar van de Joden. Iedereen, jong of oud, kan kind van God zijn. Ik zeg u: God de Vader heeft zijn Zoon naar de aarde laten gaan, zodat iedereen die in zijn Zoon gelooft eeuwig leven zal hebben." Ze praten nog een hele tijd daar in die donkere nacht.
17	PAUZE
18	Het is zover. Jezus weet dat het niet lang meer duurt totdat Hij in Jeruzalem zal zijn. Hij staat vroeg op en bidt tot zijn Vader.

## Verteltheater *Tijd voor Jezus* - Serie **PROBLEMEN VOOR JEZUS**

19	Daarna neemt Hij zijn twaalf apostelen apart en zegt: "Luister, we gaan naar Jeruzalem. Daar zal gebeuren wat geschreven staat in de oude Bijbelverhalen: de Mensenzoon zal gevangen genomen worden en geslagen. Hij zal gedood worden, maar op de derde dag weer opstaan."
20	De apostelen herinneren zich dat Hij dit al eerder gezegd heeft. Maar wat bedoelt Jezus? Hij zal toch niet...? Ze durven Hem er niet naar te vragen. Alleen Petrus roept verschrikt uit: "Dat mag niet gebeuren, Heer!" "Jij weet niet wat God wil." zegt Jezus alleen maar. Stil gaan ze met Jezus op weg. Jeruzalem is ver.
21	Een paar dagen later neemt Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee, een hoge berg op.
22	Daarboven zien ze Jezus voor hun ogen veranderen: zijn gezicht begint te stralen en zijn kleren worden glanzend wit. Het lijkt op het licht van de zon. Opeens verschijnen in dat vreemde licht twee mannen die met Jezus praten over wat er gaat gebeuren in Jeruzalem.
23	Petrus zegt tegen Jezus: "Heer, het is zo fijn om hier te zijn. Als U wilt, zal ik tenten gaan opze..." Hij is nog niet uitgesproken of er klinkt een stem uit een wolk: "Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!" Verschrikt vallen de apostelen op hun knieën. Dat is de stem van God!
24	Dan komt Jezus naar hen toe. "Wees maar niet bang." Ze kijken op en zien dat Hij er weer gewoon uitziet en alleen is. Op weg naar beneden, zegt Jezus: "Praat met niemand over wat jullie hier hebben gezien, voordat Ik uit de doden ben opgestaan."
25	Jezus loopt voorop. Een eindje achter Hem lopen een paar apostelen ruzie te maken. "Als Jezus straks ervoor gezorgd heeft dat het land bevrijd is van de Romeinen, dan krijg ik vast een belangrijke functie." Nee, man, wat denk je wel? Jezus zal mij de belangrijkste baan geven."
26	Ze komen aan in een dorp. Daar tilt Jezus een klein kind op, kijkt de apostelen ernstig aan en zegt: "Wie de belangrijkste wil zijn, moet geen macht willen, maar zorgen voor wie klein en zwak zijn. Net zoals Ik niet gekomen ben om de baas te zijn, maar om Mij op te offeren uit liefde voor de mensen."
27	Dichtbij Jeruzalem ligt het dorp Bethanië. Daar wonen goede vrienden van Jezus. Het zijn Lazarus en zijn twee zussen Martha en Maria. Dat Lazarus leeft is een heel groot wonder. Jezus heeft hem tot leven gebracht toen hij al vier dagen dood was! Het is pas kort geleden gebeurd. Iedereen heeft het erover.
28	De wetgeleerden zijn bezorgd. "Die man uit Nazareth doet zoveel wonderen. We moeten wat doen! Anders gaan alle mensen in Hem geloven en luisteren ze helemaal niet meer naar wat wij zeggen." Ze gaan naar de hogepriester Kajafas. De hogepriester is de belangrijkste van alle Joden. Hij is priester in de Tempel en ook het hoofd van het Joodse gerechtshof.

## Verteltheater *Tijd voor Jezus* - Serie **PROBLEMEN VOOR JEZUS**

29	Kajafas zegt: "Ja, Hij is een groot gevaar. Denk ook aan de problemen die wij krijgen met de Romeinen, want let op mijn woorden: door die Jezus gaat er onrust komen. Het is beter dat Hij sterft." Ze besluiten Jezus zo snel mogelijk gevangen te nemen, op een moment dat het volk het niet in de gaten heeft. Maar waar is Hij?
30	Ze weten niet dat Jezus onderweg is naar Jeruzalem... Niet veel later komen Hij en zijn apostelen aan in het mooie Bethanië. Lazarus, Martha en Maria wonen in een groot huis. Jezus gaat er meteen naar toe. Hij is blij nog één keer bij zijn vrienden te zijn.
31	Lazarus heeft hen uitgenodigd voor een etentje ter ere van Jezus. Zoals altijd is Martha druk in de weer voor de vele gasten. Daar komt ze alweer uit de keuken met nog een schaal. Iedereen geniet van het lekkere eten. Martha is een goede gastvrouw. Maria is stil. Ze denkt aan Jezus en aan wat Hij haar geleerd heeft over leven als een kind van God.
32	Maria is Hem zo dankbaar. Ze gaat met een flesje lekker ruikende olie naar Jezus. Het is héél erg dure parfumolie. Ze giet niet een beetje, maar álles wat in het flesje zit, over zijn voeten. Daarna droogt ze de voeten af met haar haren. Het is haar manier om Jezus eer te brengen. De heerlijke geur verspreidt zich door de kamer.
33	Verontwaardigd zegt Judas Iskariot, een van de apostelen: "Waar was dat nou voor nodig? We hadden dat dure flesje beter kunnen verkopen om het geld aan de armen te geven!" Maar hij zei dat niet omdat hij zoveel om de armen geeft, maar omdat hij een dief is. Judas pakt soms stiekem geld voor zichzelf uit de portemonnee met geld voor de armen, die hij moet bewaren.
34	Jezus geeft hem antwoord: " Zeg dat niet. Maria heeft dit voor Mij gedaan. En het past bij mijn begrafenis binnenkort. Voor arme mensen kunnen jullie nog lang zorgen, maar Ik zal niet lang meer zo bij jullie zijn."
	EINDE

