

Verteltheater Tijd voor Jezus - JEZUS LEEFT !

De PDF van de dia's en bijbehorende teksten geven u de mogelijkheid om het Verteltheater *Tijd voor Jezus* ook offline te gebruiken. Ook kunt u desgewenst met behulp van de teksten en de dia's zélf het verhaal aan kinderen vertellen.

Dia	Teksten Vertelserie JEZUS LEEFT!
1	Toen Jezus werd begraven in het rotsgraf, dacht vriend en vijand: dood is dood, dit is het einde, Jezus is er niet meer. Ze waren vergeten dat Jezus had gezegd dat Hij op de derde dag zou opstaan uit de dood. Die derde dag is de zondag van Pasen. Op Pasen vieren we dat Jezus is verrezen. Hij leeft en dankzij Hem is er ook voor ons leven na de dood. Jij weet dit misschien al wel, maar luister eens hoe dit 2.000 jaar geleden was.
2	Het is zaterdag, de Sabbat van de Joden. De dag ervoor is Jezus in het graf gelegd. Het is een nieuw graf. Nog niet zo lang geleden is er een ruimte in de rots uitgehakt. Nu ligt er een hele zware steen voor.
3	In alle vroegte gaan de wetgeleerden naar Pilatus. Jezus is nu wel dood en begraven, maar ze maken zich toch zorgen. De wetgeleerden zeggen tegen Pilatus: "We herinneren ons dat die bedrieger gezegd heeft: <i>Na drie dagen zal Ik verrijzen</i> . We maken ons zorgen dat zijn leerlingen Hem uit het graf halen en dan aan het volk gaan vertellen dat Hij verrezen is. Geef ons daarom soldaten om het graf te bewaken."
4	Pilatus vindt het goed. De wetgeleerden gaan de steen verzegelen en zetten er soldaten bij die het graf moeten bewaken. Het is Sabbat. Op die dag houden alle Joden rustdag en het is stil bij het graf. De soldaten vervelen zich. Ze moeten letten op die grote steen, maar daar is weinig aan te zien. Zo gaat de tweede dag heel langzaam voorbij.
5	De derde dag breekt aan. Het is zondag. Het is nog donker, als er opeens een korte aardbeving is. Een Engel komt uit de Hemel en rolt de steen weg. Zijn kleren zijn helder wit en hij straalt als licht.
6	Wat is dat?! Wat gebeurt er? De soldaten tuimelen van schrik op de grond. Doodsbang slaan ze de handen voor hun gezicht.
7	Intussen zijn Maria Magdalena en een paar andere vrouwen op weg naar het graf. (Maria Magdalena is de zus van Lazarus uit Bethanië.) Wanneer ze aankomen, zien ze dat de steen is weggerold. Waarom is het graf open? Wat is er gebeurd?
8	Voorzichtig gaan ze de grafruimte in. Het graf is leeg! Waar is het lichaam van Jezus gebleven? Opeens zien ze twee jongemannen in stralend witte kleren.
9	De engelen zeggen: "Wees niet bang. Jullie zoeken Jezus, de man uit Nazareth die gekruisigd is. Maar Hij is niet hier. Hij is verrezen van de doden en leeft, zoals Hij van tevoren gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar Hij gelegen heeft."

Verteltheater Tijd voor Jezus - JEZUS LEEFT !

10	Maar waar is Jezus dan? Dat is wat Maria Magdalena wil weten. Ze heeft niet echt gelet op wat de mannen in het wit verder zeiden. Huilend gaat Maria Magdalena de grafrot uit. Een man die daar in de buurt staat, vraagt: "Waarom huil je?" Maria Magdalena antwoordt snikkend: "Iemand heeft Jezus weggehaald en ik weet niet waar ze Hem hebben neergelegd. Weet u het misschien?"
11	Dan zegt de man: "Maria!" Maar dat is de stem van Jezus! Nu pas kijkt ze de man aan. Het is Jezus! Vol blijdschap zegt Maria: "Mijn Meester!" Jezus zegt haar dat ze zijn vrienden moet gaan vertellen dat Hij leeft en dat die Hem ook zullen zien.
12	Samen met de andere vrouwen rent Maria Magdalena zo snel als ze kan terug naar de stad om het goede nieuws aan de apostelen te gaan vertellen. De apostelen zijn op een geheim adres, want ze zijn bang om ook gevangen genomen te worden. Maar Maria Magdalena weet in welk huis ze zijn.
13	Buiten adem komen ze aan. Meteen als ze Petrus ziet, zegt Maria Magdalena hijgend: "We hebben de Heer gezien! Hij leeft! Ik moest het jullie komen vertellen." De andere vrouwen vullen aan: "Ja, het graf is leeg. Er waren twee jonge mannen in het wit die zeiden dat Jezus is verrezen uit de doden."
14	Verrezen uit de doden? De apostelen kijken elkaar aan. Wat een onzin! Dat kan toch niet! Wat verzinnen die vrouwen toch allemaal? Maar Petrus en Johannes willen wel weten hoe het kan dat het graf leeg is. Ze rennen de stad uit. Johannes die de jongste is, kan het hardste rennen en komt het eerst bij het graf aan. Het graf is inderdaad open!
15	Daar komt Petrus aan. Die bedenkt zich geen moment en gaat meteen de grafruimte in. Hij ziet de doeken liggen waarin Jezus begraven was. Op een andere plek ziet hij de kleinere doek die zijn gezicht had bedekt liggen, netjes opgerold. Hij snapt er niets van. Nu durft ook Johannes naar binnen te gaan. Wanneer Johannes de doeken ziet, gelooft hij wat de vrouwen hebben verteld. Ja, Jezus is verrezen.
16	Intussen lopen twee andere leerlingen van Jezus op deze zondag van Jeruzalem naar het dorpje Emmaüs. Ze zijn heel verdrietig. "Erg hè , dat ze Jezus vermoord hebben." zegt de een tegen de ander. "Ja, verschrikkelijk, verschrikkelijk. Ik begrijp niet dat dit kon gebeuren. Wat ga jij doen nu Jezus er niet meer is? Ga je ook terug naar huis?"
17	Terwijl ze zo met elkaar praten, vraagt een man aan hen: "Jullie praten zo verdrietig. Waar hebben jullie het over?" De twee leerlingen hebben niet in de gaten dat het Jezus is, die hen deze vraag stelt.
18	De oudste antwoordt: "Maar hebt u dan niet gehoord over Jezus uit Nazareth? Een man die heel bijzondere dingen heeft gedaan. We dachten dat Hij ons land zou gaan bevrijden van de Romeinen. Maar vrijdag is Hij aan het kruis gestorven. Vanochtend kwamen een paar vrouwen zeggen dat zijn graf leeg is. Ze beweerden dat ze engelen zagen. Maar ja, ..."

Verteltheater Tijd voor Jezus - JEZUS LEEFT !

19	Nu begint Jezus te vertellen wat er in de Bijbel geschreven is over de beloofde Redder. Zo lopen ze samen verder totdat ze aankomen in Emmaüs. De mannen nodigen Jezus uit om te blijven logeren, want het wordt al bijna avond.
20	Als ze aan tafel gaan, neemt Jezus het brood. Hij zegent het, breekt het en geeft hen ieder een stuk ervan. Hé, dat is net als bij het Laatste Avondmaal ... Opeens herkennen ze de man die bij hen aan tafel zit. Het is Jezus! Op hetzelfde moment is Jezus plotseling verdwenen ...
21	Blij gaan de twee mannen meteen weer terug naar Jeruzalem. Ze kunnen niet wachten om de apostelen het goede nieuws te gaan vertellen. Jezus leeft!
22	PAUZE
23	Het is zondagavond. Zojuist zijn de twee mannen uit Emmaüs aangekomen. Het is druk in het huis waar de apostelen zijn. Opgewonden zijn de leerlingen aan het vertellen. "Wij hebben de Heer gezien!" "Ja, Simon heeft Hem ook gezien!" "Luister naar wat wij hebben meegemaakt. Jezus praatte met ons, Hij brak het brood en toen was Hij opeens verdwenen."
24	Ze staan allemaal druk met elkaar te praten. En dan, zonder enig geluid, staat zomaar ineens Jezus tussen hen in. Hoe kan dat? De deuren zijn toch op slot! Iedereen schrikt. Zien ze een geest? Nu zegt Jezus: "Vrede voor jullie."
25	"Waarom beginnen jullie te twijfelen," spreekt Jezus verder. "Kijk naar mijn handen en voeten. Ik ben het echt zelf. Een geest heeft toch geen lichaam? Zoals jullie zien, heb Ik dat wel." Als de leerlingen nog steeds denken een geest te zien, zegt Jezus: "Geef me eens iets om te eten." Ze geven Hem een stukje geroosterde vis. Voor hun ogen eet Hij het op.
26	Thomas, een van de twaalf apostelen is er niet bij. De volgende dag vertellen ze hem blij: "We hebben de Heer gezien!" Maar Thomas zegt: "Dat moet ik geloven zeker? Nee hoor, zolang ik zijn handen met de wonden van de spijkers niet heb gezien, en Hem niet heb kunnen aanraken, geloof ik er niets van."
27	Een week later. De leerlingen zijn weer in het huis en vandaag is Thomas er ook bij. Opeens, net zo plotseling als de vorige keer, staat Jezus in de kamer en wenst hen de vrede. Hij kijkt Thomas aan en zegt: "Kom maar kijken naar mijn handen en kom voelen." Maar dat is voor Thomas niet meer nodig. Blij roept hij uit: "Mijn Heer en mijn God!"
28	Een tijdje later zijn een aantal apostelen in Galilea. Simon Petrus zegt: "Ik ga vissen." Daar hebben de anderen ook wel zin in. Samen gaan ze met een boot het meer op, maar die hele nacht vangen ze niets.
29	Het wordt al ochtend als ze naar het strand varen. Daar staat een man die vraagt: "Vrienden, hebben jullie soms wat vis?" "Nee, helaas." Tot hun verbazing zegt de man: "Gooi dan het net uit rechts van de boot, daar zullen jullie iets vangen." Ze doen wat hij zegt en nu zit er zoveel

Verteltheater Tijd voor Jezus - JEZUS LEEFT !

	vis in dat ze het net haast niet eens meer omhoog kunnen trekken.
30	Johannes heeft het als eerste door. Hij zegt tegen Petrus: "Het is de Heer!"
31	Ja, dat heeft Petrus nu ook in de gaten. Zoveel vis opeens, dat is een wonder. Hij bedenkt zich geen seconde, duikt het water in en zwemt snel naar Jezus toe. Wat is hij blij Jezus weer te zien!
32	Als de anderen ook op het strand zijn met de netten vol vis, zegt Jezus: "Kom ontbijten." Hij heeft al een vuurtje gemaakt om de vis op te roosteren. De apostelen durven niets te zeggen, terwijl Jezus brood en vis uitdeelt. Dit is de derde keer dat Jezus aan hen verschijnt sinds dat Hij verrezen is.
33	Na het ontbijt vraagt Jezus aan Petrus: "Simon, heb je Mij lief?" Simon Petrus antwoordt: "Ja, Heer, u weet dat ik van U hou." "Zorg voor mijn lammeren.", zegt Jezus en meteen vraagt Hij opnieuw: "Simon, heb je Mij lief?" En weer antwoordt Petrus: "Ja, Heer, u weet dat ik van U hou." Maar voor de derde keer vraagt Jezus: "Simon, heb je Mij lief?" Nu antwoordt Petrus: "Heer, U weet alles. U weet toch dat ik U liefheb."
34	Waarom vraagt Jezus het drie keer? Petrus weet het niet, maar hij weet wel steeds zekerder dat Jezus voor hem echt de allerbelangrijkste is. Jezus kijkt hem liefdevol aan en zegt: "Zorg voor mijn schapen." Nu herinnert Petrus zich dat Jezus zichzelf de goede Herder noemde. Petrus begrijpt dat Jezus aan hem vraagt om een goede herder te zijn voor de mensen en dat daarvoor liefde voor God en mensen het belangrijkste is.
35	Nog een paar keer verschijnt Jezus. Op een dag zelfs aan een groep van 500 mensen. Kort daarna gaan de apostelen naar een berg in Galilea, zoals Jezus hen heeft gevraagd.
36	Daar geeft Jezus zijn apostelen een belangrijke opdracht: "Ga en vertel overal wat Ik jullie geleerd heb. Doop de mensen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wie gelooft en gedoopt is, zal bij Mij horen en door Mij bij God de Vader komen. Binnenkort ga ik naar de Hemel, maar Ik zal altijd bij jullie zijn."
37	EINDE Veertig dagen na Pasen is Jezus naar de Hemel teruggegaan. Dat vieren we op Hemelvaart. Daarover komt over een paar weken een verhaal.

