

## Verteltheater Tijd voor Jezus - JEZUS BLIJFT BIJ ONS VOOR ALTIJD

De PDF van de dia's en bijbehorende teksten geven u de mogelijkheid om het Verteltheater *Tijd voor Jezus* ook offline te gebruiken. Ook kunt u desgewenst met behulp van de teksten en de dia's zélf het verhaal aan kinderen vertellen.

Dia	Teksten Vertelserie JEZUS BLIJFT BIJ ONS VOOR ALTIJD
1	Weet je nog wat we vieren met Pasen? Herinner je je hoe verbaasd en blij de vrienden van Jezus waren dat Hij niet meer dood was maar leefde? Jezus verscheen meerdere keren aan hen en aan andere mensen. Met zijn apostelen sprak Hij over het Koninkrijk van God. Veertig dagen na Pasen was het tijd voor Jezus om naar zijn Vader te gaan, naar de Hemel. De Hemelvaart van Jezus is een wonderlijk verhaal. Luister maar.
2	Het is donderdag en alweer bijna zes weken na Pasen. Veertig dagen om precies te zijn. De apostelen zijn in Jeruzalem, in het huis waar ze met Jezus het Laatste Avondmaal gehouden hebben. Enthousiast praten ze over Jezus. Jacobus vraagt: "Hoe vaak is Hij nu al aan ons verschenen na die eerste keer hier op Paaszondag? Vier keer, vijf keer?"
3	En terwijl ze met elkaar daarover praten, verschijnt Jezus. Ineens staat Hij weer bij hen in de kamer zonder dat er een deur opengegaan is. Blij verrast houden alle leerlingen meteen hun mond.
4	Jezus gaat zitten en begint te spreken: "Weten jullie nog wat ik verteld heb? Ik heb jullie gezegd dat alles wat over Mij in de Bijbel geschreven staat ook echt zou gaan gebeuren." ( <i>De Bijbel die er toen was, noemen we nu het Oude Testament</i> )
5	Stap voor stap legt Jezus zijn apostelen uit wat er allemaal over Hem in de Bijbel geschreven staat. Dat God een Redder beloofd had en dat die in Bethlehém geboren zou worden. Dat Hij veel pijn zou lijden door zweepslagen en vooral door het kruis. Maar ook dat Hij zou verrijzen op de derde dag.
6	Als Jezus klaar is met zijn uitleg, zegt Hij: "Johannes de Doper doopte met water, maar God heeft beloofd jullie te dopen met de Heilige Geest. Hij zal jullie helpen. Blijf hier en bidt met elkaar totdat de Heilige Geest is gekomen. Maar eerst gaan we naar de Olijfberg, kom!" En daar gaan ze, achter Jezus aan, de stad uit.
7	Op de Olijfberg zijn ze vaak geweest samen. Het is niet zo ver lopen van Jeruzalem. Wanneer ze er zijn, kan een van de apostelen niet langer wachten met zijn vraag: "Heer, gaat u er nu voor zorgen dat Israël weer een vrij koninkrijk wordt?" Dat willen de andere apostelen ook graag weten. Maar daar gaat het niet om, vertelt Jezus. Er is iets véél belangrijkers.

## Verteltheater Tijd voor Jezus - JEZUS BLIJFT BIJ ONS VOOR ALTIJD

8	Jezus kijkt zijn vrienden een voor een aan en zegt: "Alle mensen moeten horen dat ze door mijn kruisdood en verrijzenis vergeving van zonden kunnen krijgen. Breng overal dit goede nieuws. Over een paar dagen zal de Heilige Geest jullie kracht geven om over Mij te spreken in Jeruzalem, in het hele land en in heel de wereld." Jezus zegent zijn vrienden en dan ...
9	...dan stijgt Hij heel langzaam op. Verbaasd zien de mannen hoe zijn voeten loskomen van de grond. Wat gebeurt er?
10	Jezus zweeft nog verder omhoog. Hoger en hoger. De apostelen zien Hem langzaam verdwijnen achter een wolk.
11	Tot het allerlaatst kijken de mannen Jezus na terwijl Hij omhoog gaat naar de Hemel. Terug naar het Huis van zijn Vader. Daar gaat Jezus plaats maken voor alle mensen die bij God willen horen.
12	De leerlingen zijn zó verwonderd dat ze naar de lucht blijven staren ook al is Jezus nu niet meer te zien. Opeens staan er twee engelen bij hen, die zeggen: "Mannen van Galilea, wat staan jullie naar boven te kijken? Jezus die nu bij zijn Vader in de Hemel is, zal op dezelfde manier terugkomen als jullie Hem naar de Hemel hebben zien gaan."
13	Dan herinneren de apostelen zich die andere belofte van God. In Jeruzalem zullen ze hulp krijgen voor de belangrijke opdracht die Jezus hen gegeven heeft. Hulp van God zullen ze zeker nodig hebben, want de wetgeleerden willen niet dat iemand over Jezus spreekt. Meteen lopen ze terug naar de stad. Daar gaan ze direct naar de grote kamer van het Laatste Avondmaal. Wat staat hen te wachten?
14	Samen met Maria, de Moeder van Jezus, bidden de apostelen daar elke dag. Ze zijn blij dat Maria bij hen is, want als er iemand dichtbij God is, dan is Maria het wel. Ze bidden dat de Heilige Geest snel komt, ook al weten ze niet precies hoe ze zich die moeten voorstellen. En geen dag gaat voorbij zonder een dankjewel aan God en het <i>Onze Vader</i> dat Jezus hen geleerd heeft.
15	Tussendoor praten de apostelen ook over wat Jezus gedaan en gezegd heeft. Steeds denken ze terug aan wat Jezus nog maar kort geleden tegen hen zei: "Ik blijf bij jullie, voor altijd". Ja, zo is het. Vanuit de Hemel hoort en ziet Jezus liefdevol al hun gebeden en dankliederen. Vanuit de Hemel helpt Hij iedereen die op Hem vertrouwt. Dat deed Hij toen, en dat doet Hij nog altijd.
16	PAUZE
17	Het is de vijftigste dag na Pasen. Negen dagen hebben de apostelen met Maria gebeden om de komst van de Heilige Geest. Plotseling horen ze een geluid als van een harde wind en zien ze boven hun hoofden iets verschijnen dat op vlammen van vuur lijkt. De apostelen voelen opeens een grote kracht in zich. Ze zijn niet bang meer voor degenen die Jezus gedood hebben. Ze doen de deur open en gaan naar buiten.

## Verteltheater Tijd voor Jezus - JEZUS BLIJFT BIJ ONS VOOR ALTIJD

18	Omdat het vandaag groot feest is, zijn heel veel Joden maar ook niet-Joodse mensen naar de hoofdstad gekomen, uit het hele land en zelfs uit het buitenland. En al die mensen horen de apostelen in hun eigen taal spreken over Jezus. Hoe kan dat? Die mannen uit Galilea kennen toch niet zoveel talen? En wat zijn ze enthousiast en blij!
19	Een man met een stevige baard zegt spottend tegen iemand die staat te luisteren: “Die mannen daar, die hebben vast teveel wijn gedronken!” Petrus hoort de opmerking. Hij loopt naar voren en vraagt om stilte.
20	Dan zegt hij: “Luister mensen, wij zijn niet dronken. Dat zou wel raar zijn zo vroeg in de ochtend. Nee, wij hebben de Heilige Geest ontvangen. Die doet ons spreken over Jezus. Velen van jullie hebben de wonderen gezien die Jezus van Nazareth heeft gedaan en toch lieten jullie Hem kruisigen. Maar Jezus is de Zoon van God en Hij is opgestaan uit de dood.”
21	Nu beginnen sommige mensen zich schuldig te voelen. Het is waar. Jezus had vele zieken op wonderbaarlijke wijze genezen. En ze zijn ook niet vergeten hoe Jezus duizenden mensen brood en vis te eten had gegeven. En zoals Hij sprak! Nog nooit had iemand zó over God verteld. Was Hij misschien toch de Zoon van God? Iemand roept: “Wat moeten we doen?”
22	Petrus antwoordt: “Laat je dopen in de Naam van onze Heer Jezus Christus. Dan zal Hij je zonden vergeven. Dat heeft Jezus ons gezegd. De andere apostelen hier hebben net als ik na zijn Verrijzenis met Jezus gesproken en gegeten. Wij weten dat Hij de Zoon van God is. Wees niet bang, want Jezus heeft zijn leven gegeven om alle mensen te redden. God houdt van jullie allemaal.”
23	Door de Heilige Geest heeft Petrus precies de juiste dingen gezegd. Nog voor het avond wordt, laten 3.000 mensen zich dopen. Zo wordt het echt een feestelijke dag! En dát is het begin van de Katholieke Kerk. Vanaf nu komen er steeds meer mensen die bij Jezus Christus willen horen. Ze worden Christenen genoemd en vormen samen de Kerk van God.
24	Nu, 2.000 jaar later, vieren wij Christenen deze feestelijke dag nog steeds. We noemen dit feest Pinksteren. We vieren de komst van de Heilige Geest over de apostelen en het begin van de Kerk. Ook bij ons wil de Heilige Geest komen om ons te helpen doen wat Jezus heeft gevraagd. Het belangrijkste, zo zei Jezus, is dat we houden van God en van elkaar. Dan wordt Gods Koninkrijk van Liefde en Vrede op aarde steeds groter.
25	EINDE



Alle rechten voorbehouden aan Stichting Kinderen bidden voor Kinderen; niet-commercieel gebruik toegestaan met bronvermeldingen

Meer info: [info@kinderenbiddenvoorkinderen.nl](mailto:info@kinderenbiddenvoorkinderen.nl)

[www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl](http://www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl)