

## Verteltheater Tijd voor Jezus - Goed nieuws van God

De PDF van de dia's en bijbehorende teksten geven u de mogelijkheid om het Verteltheater *Tijd voor Jezus* ook offline te gebruiken. Ook kunt u desgewenst met behulp van de teksten en de dia's zélf het verhaal aan kinderen vertellen.

Dia	Teksten Vertelserie - Goed nieuws van God
1	Ben je er klaar voor? Je mag luisteren naar een mooi en wonderlijk verhaal. Een verhaal dat echt gebeurd is. Lang geleden, al iets meer dan 2.000 jaar. Gelukkig is het opgeschreven door Lucas. Hij was bevriend met één van de apostelen van Jezus en heeft Maria nog gekend. Je kunt het verhaal lezen in de Bijbel, in het Evangelie van Lucas. `Evangelie´, dat betekent: blijde boodschap, ofwel: goed nieuws van God!
2	Tjilp, tjilp. Als je goed luistert, kun je een vogeltje horen fluiten. Tjilp, tjilp... Een paar mensen staan met elkaar te praten. Het is lekker weer. Deze dag in maart lijkt een dag te worden zoals alle andere dagen in het rustige dorpje Nazareth.
3	In Nazareth, nee, daar gebeurt niet zoveel. Het ligt in het noorden van het land, in de streek Galilea; wel 5 dagen lopen van de hoofdstad Jeruzalem. Maar vandaag ...
4	Jozef, de timmerman, is buiten aan het werk. Hij kijkt naar Maria, die net water heeft gehaald in een kruik. Over een paar maanden gaan ze trouwen. Hij kan het nog bijna niet geloven. Wonderlijk dat hij was uitgekozen om de man te worden van dit meisje. "Ja", denkt Jozef, "ik zal goed voor haar zorgen. Ze is zo lief en nog zo jong."
5	Maria gaat het huisje binnen waar ze woont. Ze zet de zware kruik op de grond en ... Hé, wat is er opeens veel licht? Maria draait zich om en ziet een mooie maar vreemde gestalte . Hij straalt naar alle kanten licht uit. Wie is hij? Een beetje geschrokken kijkt Maria naar de verschijning. Vriendelijk zegt deze: " <i>Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u.</i> "
6	Maria snapt er niets van. "Wat bedoelt hij?" "Je hoeft niet bang te zijn. God houdt heel veel van jou. Ik kom van God met goed nieuws." Het is de engel Gabriël die tot Maria spreekt. Hij is een van de belangrijkste engelen van God. Gabriel gaat verder: "Luister, je zult een zoon krijgen. Geef Hem de naam Jezus. Hij zal zoon van de Allerhoogste genoemd worden en voor eeuwig koning zijn."
7	Nu begrijpt Maria dat God zelf de engel naar haar toegestuurd heeft, God, de allerhoogste, Schepper van hemel en aarde! Helemaal in de war zegt ze tegen de engel: "Hoe, hoe zal dat dan gebeuren? Ik ben nog niet getrouwd."
8	De engel antwoordt: "Je zult zwanger worden door de kracht van de Heilige Geest. Daarom zal je zoon heilig zijn, de Zoon van God. Voor God is niets onmogelijk. Zelfs je oude nicht Elisabeth, die geen kinderen kon krijgen, is nu in verwachting, al zes maanden."

## Verteltheater Tijd voor Jezus - Goed nieuws van God

9	Méér hoeft Maria niet te horen. God kan alles. Al vanaf dat ze een klein kind was, gelooft ze dat. Wat God wil, dat is goed. Zachtjes zegt Maria tegen de engel: "God mag mij alles vragen. Ja, laat met mij gebeuren wat u hebt gezegd." Blij gaat Gabriël terug naar de Hemel.
10	Pauze
11	Nadat Maria van de engel gehoord heeft dat Elisabeth een kindje krijgt, denkt Maria: "Hoe zal het toch met Elisabeth zijn? Ze is al oud. Misschien kan ik wel kleertjes gaan maken voor de baby." Daarom gaat zij zo snel mogelijk op reis naar Elisabeth en haar man Zacharias. Die wonen een eind weg, in het bergland bij Jeruzalem. Na een paar dagen reizen, komt Maria eindelijk bij het dorp waar zij wonen.
12	"Hallo Elisabeth," zegt Maria als de deur opengaat. "Ik ben het, Maria, de dochter van Anna. We hebben elkaar al lang niet gezien, maar ik dacht dat je nu misschien wel wat hulp kunt gebruiken."
13	Meteen als ze de stem van Maria hoort, voelt Elisabeth het kindje in haar buik bewegen. Is het net zo blij als zij zich opeens voelt? Door de Heilige Geest weet ze waarom. Blij roept Elisabeth uit: " <i>“Jij bent de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van jouw schoot.”</i> Jij wordt Moeder van Gods Zoon. Wat een eer dat jij hier bent. Wat goed dat je gelooft wat God je heeft gezegd."
14	Maar Maria, bescheiden als zij is, wil dat God alle eer krijgt. Ze begint een lofzang op God, want ze is zó blij dat ze niet stil kan blijven. "Mijn hart is vol van God. Hij is de Allerhoogste. Ik ben zo blij, want Hij wil alle mensen redden. God, die zo machtig is, vindt mij niet te klein voor zijn wonderwerk. O, Hij is heilig en goed en trouw ..." Maria kan haast niet stoppen met haar gebed.
15	Elisabeth gaat zitten en zegt: "Ja, Maria, God is machtig en goed. Ik moet je iets bijzonders vertellen. Een engel is verschenen aan Zacharias, ja, een engel! Hij zei dat God ons gebed verhoord heeft en dat we een zoon zullen krijgen. Wie had dat gedacht, dat wij nog een kind zouden krijgen? Zacharias kon het gewoon niet geloven." "Een engel?", vraagt Maria. "Weet je, die kwam ook bij mij met goed nieuws." Dan vertelt Maria wat Gabriel haar zei.
16	Ongeveer drie maanden later wordt het zoontje van Elisabeth en Zacharias geboren. Precies zoals de engel gezegd had. Buren en familieleden komen op bezoek om te feliciteren. Wat fijn dat ze toch nog een kindje hebben gekregen!
17	Als hun zoontje acht dagen oud is, gaan de ouders met hem naar de tempel. "En, hoe willen jullie je kindje noemen?", vraagt een priester aan Elisabeth. "Zacharias, zoals zijn vader?" "Nee", antwoordt Elisabeth, "we noemen hem Johannes." Verbaasd zegt de priester: "Maar die naam komt in jullie hele familie niet voor!"

## Verteltheater Tijd voor Jezus - Goed nieuws van God

18	De priester vindt het zo ongebruikelijk dat hij besluit om het aan de vader te vragen. Dat is niet zo eenvoudig, want Zacharias is doofstom. Hij kan niet horen en niet praten. Met gebaren maakt de priester duidelijk dat Zacharias, als de vader, moet beslissen hoe het jongetje zal heten.
19	Zacharias gebaart dat hij een schrijftafeltje wil hebben. Ze brengen hem wat hij gevraagd heeft Dan schrijft hij: "Johannes zal hij heten."
20	Meteen gebeurt er een wonder. Opeens kan Zacharias weer spreken. O, wat is hij blij! Met luide stem begint hij te bidden en God te prijzen en danken. Iedereen is stomverbaasd!
21	Zacharias neemt de kleine Johannes in zijn armen en zegt: "Jij, mijn kind, zult profeet genoemd worden. Wanneer je groot bent, zul je ons volk vertellen over God en dat Hij de zonden van de mensen altijd wil vergeven. De Messias, de Redder die God beloofd heeft, is op komst en jij zult Hem aanwijzen."
22	Het gezin gaat terug naar huis: Zacharias, Elisabeth en de kleine Johannes. Wat zijn ze gelukkig en dankbaar. Thuis staan alweer een heleboel mensen te wachten die het kindje ook willen bewonderen.
23	Tot ver in de omgeving praten de mensen erover. Zo ook bij de waterput in een dorp verderop. "Hebben jullie het al gehoord?", vraagt een vrouw die een kruik op haar hoofd draagt. "Over die oude vrouw en man die geen kinderen konden krijgen? Die hebben nu een zoontje. Het is een wonder van God! Let op mijn woorden: dat wordt een heel bijzonder kind!"
24	Maria is ongeveer drie maanden bij haar oude nicht. Ze heeft haar met van alles kunnen helpen. Elke dag hebben ze samen gebeden om God te danken voor zijn wonderdaden. Maar het wordt tijd om weer naar huis te gaan. Het is nog een lange en zware tocht terug naar Nazareth. Vroeg in de ochtend vertrekt Maria. "Daag, lieve Elisabeth en Zacharias!"
25	Dankbaar zwaaien de oude mensen haar uit. "Bedankt, Maria!" Als Maria de weg naar de bergen opgaat, kijken ze elkaar aan. Hoe zal het Maria gaan? Wat zal Jozef ervan vinden dat ze een baby verwacht, een Goddelijke baby nog wel? Het zal een spannende tijd worden...
26	EINDE

