

Verteltheater Tijd voor Jezus - Jezus is geboren

De PDF van de dia's en bijbehorende teksten geven u de mogelijkheid om het Verteltheater *Tijd voor Jezus* ook offline te gebruiken. Ook kunt u desgewenst met behulp van de teksten en de dia's zélf het verhaal aan kinderen vertellen.

Dia	Teksten Vertelserie - Jezus is geboren
1	Het vorige verhaal heette <i>Goed Nieuws van God</i> . Weet je nog wat het goede nieuws was? We vieren het met Kerstmis. Dat is een groot feest, want, en nu komt het goede nieuws: Gods Zoon is als mens op aarde gekomen, zodat wij bij God de Vader in de Hemel kunnen komen. De Evangelieverhalen in de Bijbel gaan over Jezus. Lucas schrijft over zijn Geboorte. Luister en kijk en je zult je verwonderen.
2	Het is al donker wanneer Maria na een lange reis thuiskomt in Nazareth. Ruim drie maanden is ze weggeweest. Maria glimlacht terwijl ze terugdenkt aan haar bezoek aan haar oudere nicht: "Fijn dat ik Elisabeth heb kunnen helpen. Maar goed dat ik van de Engel hoorde dat ze in verwachting was. " Ze geeuwt en denkt: Gauw naar huis, dat zand van mijn voeten afwassen en slapen. O, wat ben ik moe!"
3	De volgende ochtend gaat Maria meteen naar Jozef. Hij weet nog niets van het grote wonder dat God in haar laat groeien. Maria is er helemaal stil van: het kindje in haar buik is van God zelf! Maar dat God uit alle vrouwen háár heeft uitgekozen, nee, daar wil Maria zeker niet over opscheppen. "Hallo Jozef", zegt Maria, "ik wil je iets vertellen." Dan zegt ze alleen maar zacht: "Ik verwacht een baby."
4	Die nacht duurt het uren voordat Jozef in slaap valt. "Maria een baby? Hoe kan dat nu?", denkt Jozef. "Mijn kind is het niet. Zou ze een andere man ..., néé, dat is niets voor Maria! Of toch wel? Néé!, ik weet echt zeker, Maria is eerlijk en trouw! Maar,... ? Is het misschien beter dat ik toch niet met haar trouw? Wat is het beste voor Maria?" En zo ligt hij te piekeren.
5	Eindelijk is Jozef in slaap gevallen. In zijn droom verschijnt een engel. De Engel zegt: " Jozef, zoon uit de familie van koning David, wees niet bang om met Maria te trouwen. Maria is in verwachting door de Heilige Geest. Zij krijgt een zoon, de Zoon van God. Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal de mensen redden uit hun zonden."
6	Als Jozef wakker wordt, herinnert hij zich wat de engel zei. Wat is hij blij! Ja, Maria is goed en eerlijk, zoals hij dacht. En wat een goed nieuws dat de langverwachte Redder komt. Dan belooft Jozef zichzelf: "Al snap ik dan niet hoe God werkt, één ding weet ik wel: ik zal Maria en haar Kindje beschermen, wat er ook gebeurt!" Niet veel later trouwen Maria en Jozef. Het is een groot feest!

Verteltheater Tijd voor Jezus - Jezus is geboren

7	<p>(<i>Geluid van een zaag</i>) Jozef is druk bezig. Hij maakt een mooie houten wieg voor de baby. Dat kan Jozef goed, want hij is timmerman. Na een tijdje kijkt Jozef tevreden naar het resultaat. Zo, de wieg is klaar. Intussen is Maria binnen bezig met het weven van een stuk stof voor de lakentjes. Het zal niet lang meer duren voordat de baby komt ...</p>
8	<p>Pauze</p>
9	<p>(<i>Geluid van paardenhoeven</i>) Hé, wat is dat? Daar komt een man op een paard aandraven. De inwoners van Nazareth komen uit hun huizen. Wie komt daaraan met zoveel haast? Het is een koerier van Keizer Augustus. De keizer is de baas over heel het grote Romeinse Rijk. Daar hoort ook het land van de Joden bij. De koerier heeft een keizerlijk bevel bij zich. Hij geeft het aan een van de mannen en springt weer op zijn paard. (<i>Geluid van paardenhoeven</i>)</p>
10	<p>“Luister mensen”, zegt de man die het bevel intussen gelezen heeft, “dit is niet zo fijn. De keizer wil dat iedereen zich laat inschrijven. Hij wil weten hoeveel mensen er wonen in zijn Rijk. Ja, ik snap het al, hij wil natuurlijk weten hoeveel belasting hij kan krijgen.” Jozef weet genoeg. Snel gaat hij Maria vertellen dat ze op reis moeten. Hij wil zo snel mogelijk vertrekken; vóórdat de baby geboren wordt.</p>
11	<p>Een paar dagen later... Jozef en Maria zijn onderweg. Ze moeten naar Bethlehem, in de buurt van Jeruzalem. In dat stadje is lang geleden koning David geboren. Omdat Jozef en Maria allebei horen bij de familie van David, moeten ze zich in Bethlehem laten inschrijven. Maria kijkt dankbaar naar Jozef. Wat fijn dat hij een ezeltje heeft gekocht. Dat draagt ook de bagage. Maar het wiegje, nee, dat kon echt niet mee.</p>
12	<p>Moe van de lange reis komen Jozef en Maria aan in Bethlehem. Wat is het druk! Heel veel mensen moeten zich laten inschrijven in dit stadje. Jozef kijkt bezorgd. Is er nog wel plaats in een van de herbergen? Zoveel hotelletjes zijn er niet in dit kleine stadje.</p>
13	<p>Jozef gaat het meteen vragen. “Goedemiddag, meneer, hebt u nog plek voor twee personen? Mijn vrouw is in verwachting en ze is heel moe.” “Nee, het spijt me”, antwoordt de herbergier. “We zijn helemaal bezet. Er is niet één bed meer vrij.”</p>
14	<p>Op de markt zijn nog een paar herbergen. Maar overal krijgt Jozef hetzelfde antwoord: “Een kamer? Nee, man, we zijn al dagenlang helemaal vol.” Maria zit geduldig te wachten op de ezel. God zal wel voor iets zorgen. En ja, iemand heeft een idee: “Meneer, net buiten de stad is een stal. Kom mee, ik wijs u de weg. Het is geen hotel natuurlijk, maar het is er tenminste droog. U kunt er blijven zolang als u wilt.”</p>

Verteltheater Tijd voor Jezus - Jezus is geboren

15	Jozef en Maria gaan naar binnen. De ezel komt achter hen aan en begint meteen van het stro te eten dat op de grond ligt. Boe-oe, horen ze opeens. In de stal staat een os, achter een laag hekje. Kan ik mijn vrouw hier wel laten slapen?, vraag Jozef zich af. Maria glimlacht naar Jozef, alsof ze weet wat hij denkt en zegt: "Het is goed, Jozef, het is hier droog en minder koud dan buiten."
16	Het is stil in de stal. De os en de ezel slapen. Maar opeens spitst het ezeltje zijn oren. Wat hoort het? Voelt het dier aan dat dit een heel bijzondere nacht is? Want dat is het. In deze heilige nacht is Gods Zoon geboren! Zorgzaam wikkelt Maria haar kindje in doeken en legt Hem dan heel voorzichtig in de kribbe. Daar ligt Jezus, bovenop het stro in de bak waar eerder die dag de os nog uit stond te eten.
17	Zachtjes aait Maria haar baby. Wat is ze gelukkig. Liefdevol kijkt Maria naar Jezus. "Kijk, Jozef,", zegt Maria, "wat is hij lief, hè? En zo klein! Heb je zijn nageltjes gezien?" En dan, verwonderd: "Zijn naam is Jezus. Ach, Jozef, dit Kindje is de beloofde Redder, maar o, wat is Hij hulpeloos nog. Hoe wonderlijk dat God als mens op aarde is gekomen. Wat moet God toch veel van mensen houden, dat Hij zo dicht bij ons wil zijn!
18	Iets buiten Bethlehem, niet ver van de stal, houden herders de wacht bij hun schapen. Ze zijn dichtbij het vuur gaan zitten, want het is koud. De schapen, met hun dikke wollen vacht, hebben daar geen last van. Het lijkt een nacht als alle andere...
19	Plotseling is er licht in de donkere nacht. Wat is dat? De herders kijken elkaar aan. Het licht komt dichterbij. Wat gebeurt er?
20	Dan verschijnt er een engel van God aan de herders. Een engel! Nog nooit hebben de herders een engel gezien, ook de oude herders niet. Ze schrikken van die onverwachte verschijning en durven hem nauwelijks aan te kijken.
21	Maar dan horen ze de Engel zeggen: "Weest niet bang. Ik heb heel goed nieuws, voor jullie en voor alle mensen. Vandaag is de Redder geboren, Christus de Heer, hier in de stad van David. Dit zal voor jullie een teken zijn: een pasgeboren baby, in doeken gewikkeld, liggend in een kribbe."
22	Opeens verschijnen er een heleboel engelen. De lucht is er helemaal door verlicht. De herders horen hen zingen: "Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft." Met prachtige stemmen prijzen de engelen God. En dan verdwijnen ze naar de hemel en is het weer donker.
23	Even zitten de herders stil bij het vuur, nog helemaal beduusd van wat ze zojuist hebben meegemaakt. Dan zegt een van de herders: "Die engelen brachten ons woorden van God. Kom, laten we gaan kijken wat er gebeurd is."
24	Meteen staan ze op en brengen de schapen bij elkaar. Dan lopen ze zo snel als ze kunnen naar Bethlehem, vol verwachting wat ze zullen vinden.

Verteltheater Tijd voor Jezus - Jezus is geboren

25	Ze zien een stal, vanuit de sterrenhemel verlicht. Verlegen gaan ze naar binnen. Daar ligt een pasgeboren baby, in doeken gewikkeld, in een kribbe. Precies zoals de Engel gezegd had. Ze vallen op hun knieën voor het Kindje dat hen vol liefde aan lijkt te kijken. Vol verwondering staren de herders naar de baby. Dit is niet zomaar een baby. Dit is het Goddelijk Kind dat God al lang geleden beloofd had!
26	Dan vertellen de herders aan Maria en Jozef wat de engelen hen die nacht verteld hebben. Allemaal samen bidden ze tot God om Hem te danken. Pas als het bijna licht wordt, vertrekken de herders. Ze zijn helemaal vol van wat ze gehoord en gezien hebben. Dit zullen ze hun hele leven nooit vergeten!
27	Aan iedereen die het wilt horen, vertellen ze het grote nieuws: “De Messias, de Redder die God beloofd heeft, is geboren! Ja, wij hebben Hem met eigen ogen gezien. Een engel kwam ons het nieuws vertellen. Aan ons! En we zijn maar arme herders. Maar luister: de Messias is niet geboren in een paleis ofzo, maar in een armoedige stal. Hij is gekomen voor alle mensen! Breng God dank en eer!
28	Acht dagen later gaan Jozef en Maria naar de tempel, zoals alle Joden dat doen met hun zoontje als die acht dagen oud is. “Hoe willen jullie dit kindje noemen?”, vraagt de oude priester. Jozef antwoordt: “Wij noemen Hem Jezus.” Alleen hij en Maria weten dat God zelf deze naam bedacht heeft voor zijn Zoon. Dankbaar en blij vertrekken ze even later uit de Tempel. Gelukkig weten ze nog niet dat er groot gevaar dreigt ...
29	EINDE

