

Ik heet en ik ben jaar.

Ik woon in

Mijn hobby's:

Dit vind ik een leuke film:

Deze kaart kreeg ik in de kerk.

Ik heb daar gehoord dat jij ziek bent. Dat is niet leuk.
Daarom bid ik dit Kerstgebedje speciaal voor jou:



Lieve Jezus,

*U bent de Zoon van God
en toch*

wilde u mens worden voor ons.

Nog altijd wilt u ons helpen.

Daarom vraag ik u:

stuur uw zegen mee met mijn kerstkaart.

U houdt zoveel van kinderen.

Jezus, ik vertrouw op u.

Dank u wel!

Amen.



Hoi

Jij kent
mij niet en ik
jou niet. Maar
God kent jou wel.

Jij bent een kind van
God en ik ook.

Ik hoop dat je blij bent
met mijn kerstkaart voor jou.

Ik wens jou en je familie

ZALIG KERSTMIS

Groetjes
van

