

Het Wees gegroet Maria om te zingen



Je weet al wel dat Maria de Moeder van Jezus is. God luistert heel graag naar Maria. Daarom bidden mensen vaak een Wees gegroet Maria, en soms steken ze daarbij ook een kaarsje aan bij een beeld van haar.

Wist je ook dat zingen dubbel bidden is? Daarom is er nu speciaal voor kinderen een [Weesgegroot om te zingen](#).

Waarom een melodie voor het Wees gegroet Maria?

Om kinderen te helpen, want dit is best een moeilijk gebed. Als je de melodie eenmaal kent, zul je zien dat je de woorden vanzelf leert. De kinderen dit ook voor jou hebben gezongen, vonden het leuk om het gebed te zingen.

Waarom een blijde melodie?

Omdat het gebed gaat over goed nieuws voor mensen van alle tijden:

1. *Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u*



Het goede nieuws dat de engel Gabriël komt brengen aan Maria.
Eindelijk gaat de Redder van de mensen komen, waarop al vele honderden jaren werd gewacht.

God heeft een heilige moeder nodig voor de Redder, zijn eigen Zoon.
Maria is de vrouw waarop God had gewacht. Zij is vanaf het begin met haar hele hart bij God.

Gelukkig zegt Maria `ja, ik wil doen wat u van mij vraagt´ tegen God.
Dankzij Maria kan het plan van God doorgaan.

2. *Gij zijt de gezegende onder de vrouwen*



Maria heeft van de engel gehoord dat haar oude nicht toch nog haar 1^{ste} baby krijgt.
Daarom gaat zij naar haar toe om te helpen.

Elisabeth weet door een ingeving van God dat Maria in verwachting is van Jezus.
Je kunt je wel voorstellen dat het een blijde ontmoeting was tussen haar en Maria!

De meest gezegende van alle vrouwen komt bij haar op bezoek!
Maria en Elisabeth bedanken vol blijdschap God voor alles wat Hij doet.

3. *En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.*



Maria is in verwachting van Jezus.
Dat wordt bedoeld met `de vrucht van uw schoot´.

Jezus is de Zoon van God.
De Zoon van God wordt mens.

Dat blijde nieuws vieren we met Kerstmis.
God die alles kan, wordt geboren als een kleine baby om ons te komen helpen.

4. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars....



Maria wil in alles doen wat God wil. Zij is echt heilig!
Maria is de Moeder van Gods Zoon.

Al tijdens zijn leven deed Jezus graag wat zijn Moeder vroeg.
Nu in de hemel is dat nog net zo.

Wij mogen aan Maria vragen een goed woordje te doen voor ons, want wij zijn nog niet zo heilig. Moeder Maria houdt heel veel van al haar kinderen op aarde. Als dat jou niet blij maakt!

5. Nu en in het uur van onze dood. Amen.



Maria wil voor jou bidden.
Nu, en elk moment van je leven.

Totdat ooit je leven op aarde is afgelopen.
Dat is geen einde, want na de dood is er voor iedereen die wil eeuwig leven bij God.

Amen! Dat betekent: ja, zo is het!
Ja, ik ben blij dat u, Maria, voor mij bidt!

Wanneer je het Weesgegroet bidt, vraag je Maria om voor jou te bidden.
Je kunt Maria ook vragen om te bidden voor andere mensen.
Misschien wil je wel een keer bidden voor kinderen die ziek zijn.
Meer daarover kun je lezen op de pagina [Bid voor een kind](#).