



“**Kinderen bidden voor kinderen** is een goed middel voor evangelisatie; op een heel eenvoudige manier – het maken van kaarten en bidden voor zieke kinderen - brengt dit (jonge) kinderen met hun ouders in contact met het leven van Jezus Christus en zijn goede nieuws, zijn boodschap van liefde, vrede en vreugde.”

# Rozenkrans is prachtig evangelisatiemiddel

De zorgvuldig meegebrachte paraplu's en regenkappen waren zaterdagmiddag 6 oktober gelukkig niet nodig. Na een ochtend waarin de regen met bakken uit de hemel kwam vallen, straalde nu de zon weer. En dus trok de processie van *Kinderen bidden voor Kinderen* vanaf het Sint-Janscentrum naar de Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch onder grote belangstelling en een stralend zonnetje.

In het vorige nummer van het Bisdomblad was er al aandacht voor dit jaarevenement op de eerste zaterdag van de maand oktober. Met het maken van kaarten voor zieke kinderen en daaraan verbonden het bidden voor elkaar, leren kinderen eigenlijk twee dingen: ze leren te bidden en ze leren meteen de betekenis van bidden. “En zeker bij de rozenkrans is dat zo mooi”, vertelt Marjolein Heijs, initiatiefneemster en inspirator. “De geheimen van de rozenkrans vertellen in een notendop de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van Jezus en Maria. Het heeft dus een heel evangeliserend karakter en biedt wat dat betreft genoeg handvatten om iets mee te doen

in het Jaar van Geloof. Steeds weer kun je vanuit een ander perspectief nadenken over het leven van Jezus en Maria en wat dat voor betekenis heeft voor je eigen concrete leven op dat moment. Voor kinderen is dat wellicht nog wat verder weg, maar door met ze te bidden, juist ook thuis in het gezin, kun je ze langzaam invoeren en dieper doordringen in het mysterie van het christelijk geloof.” Ook mgr. Mutsaerts, hulpbisschop van ons bisdom en beschermheer van het initiatief, ziet het rozenkrans bidden met kinderen niet als een zware taak, maar als een prachtige gelegenheid:

“Maria is de moeder van Jezus en als moeder is zij van groot belang geweest voor haar Zoon. Zij heeft Hem leren praten en lopen en al die andere dingen die gelden voor opgroeiende kinderen. Het is mooi als het besef groeit dat Maria ook de moeder is van alle mensen, en dus zeker ook van alle kinderen, en dat zij allemaal terecht kunnen bij Maria met al hun vreugden en zorgen. En het is Maria die de kinderen uiteindelijk naar haar Zoon Jezus zal verwijzen, de Goede Herder van alle mensen, opdat kinderen met vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen gaan. En dat is hard nodig in een onzekere en verwarrende wereld. Het rozenkransgebed is een prachtige aanzet tot dit alles. Het stimuleren van het bidden van de rozenkrans door kinderen kan niet genoeg aanbevolen worden.” Marjolein Heijs: “Kinderen stellen mij wel eens de vraag: Is dat niet saai zo iedere keer hetzelfde zeggen: ‘Wees



gegroet, Maria...’, wel vijftig keer. Wel, als je iets doet uit liefde is het niet saai. Is het saai om vaker te horen: ik hou van je? Liefde heeft niet steeds andere woorden nodig. Bij het bidden met kinderen probeer je het natuurlijk wel kindvriendelijk en aantrekkelijk te maken. Dit is niet zo moeilijk, vanwege de rijkdom van dit gebed: in de Mariakapel plaatsen we bijvoorbeeld een roos in een vaas voor elk Weesgegroet dat we bidden, steken een kaars aan bij elk geheim, vertellen kort iets bij elk geheim en

lezen nog een stukje bijbel in kindertaal. Daarnaast zingen we samen, leest een kind een gebedje voor en zien ze op een scherm een mooi plaatje of een tekst.” Het jaarevenement is echter niet het enige dat *Kinderen bidden voor Kinderen* doet. “Als je kijkt op hoeveel plaatsen en met hoeveel creativiteit dit bidden met kinderen voor zieke kinderen is opgepakt, dat is echt heel leuk. Sinds oktober 2009 al ruim 25 keer! Recent in Roermond verbonden met de Fakkeltocht en in Zeist in de vorm van een gebedsviering.” Elke parochie of club of school kan ook zelf een activiteit bedenken, zoals ze bijvoorbeeld in Schaijk hebben gedaan. Pastoor Spiertz van de parochie H. Antonius Abt Schaijk-Reek is echt blij met het initiatief: “*Kinderen bidden voor kinderen* is een goed middel voor evangelisatie; op een heel eenvoudige manier – het maken van kaarten en bidden voor zieke kinderen - brengt dit (jonge) kinderen met hun ouders in contact met het leven van Jezus Christus en zijn goede nieuws, zijn boodschap van liefde, vrede en vreugde. Als werkgroep zijn we een aantal weken geleden begonnen met contact te leggen met de ziekenhuizen in de regio, en nu praten we ook met de basisscholen.” Heel concreet nodigt de parochie kinderen uit mee te komen doen met een *Kinderen bidden voor Kinderen*

- activiteit die de afsluiting vormt van de komst van de reizende iconententoonstelling in de parochie, die in het kader van het Jaar van Geloof doorheen het bisdom gaat. Marjolein Heijs: “Op onze site staan allerlei dingen om mensen die interesse hebben op weg helpen: verslagen, draaiboeken, MP3's van enkele liedjes en je kunt ook online de rozenkrans bidden. Iedereen kan het gebruiken en aanpassen aan zijn eigen situatie. Het is wel fijn als het aan ons gemeld wordt wanneer ergens een *Kinderen bidden voor Kinderen* activiteit is, dan kunnen we dat op de site melden. Sinds kort”, vult Marjolein Heijs enthousiast aan, “hebben we een aparte pagina: bid voor een kind. Je kunt er een ziek kind aanmelden voor gebed. En je kunt voor een ziek kind bidden. Dat kan bijvoorbeeld een groep van de Communievoorbereiding doen of een klas. Als ze dit doorgeven aan ons, zorgen wij ervoor dat de ouders van het zieke kind dat ook weten.” Heeft u interesse om dit initiatief mee uit te bouwen? Neem contact op via: [info@kinderenbiddenvoorkinderen.nl](mailto:info@kinderenbiddenvoorkinderen.nl) [www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl](http://www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl) Yvonne Koopman-Snep