

Kinderen bidden voor oorlogskinderen

“Maak er wel een oproep van. Er moet gebeden worden!”, zegt Marjolein Heijs nadrukkelijk. De initiatiefneemster van ‘Kinderen bidden voor kinderen’, hoopt dat er dit jaar net zoveel kinderen als vorig jaar meedoen.

Jan Peeters

Met het oog op de vele brandhaarden en de talloze vluchtelingen heeft Kinderen bidden voor Kinderen de handen in een geslagen met Kerk in Nood. Die vraagt jaarlijks kinderen wereldwijd op 18 oktober een rozenkrans of een deel daarvan voor de vrede te bidden.

Dat is niet een stoffig idee, benadrukt Marjolein Heijs, die jarenlang kinderen op de Eerste Communie voorbereidde. Daarvoor schreef ze samen met anderen het eigen materiaal, omdat ze wat beschikbaar was vaak te oppervlakkig of te abstract vond. Daarbij probeerde ze in te spelen op de soms “heel goede vragen” die kinderen stellen. Zo kwam ze ook uit bij Maria in Fatima, volgend jaar precies honderd jaar geleden. “Daar vroeg Maria aan drie herderskinderen, van 7, 8 en 10 jaar elke dag de rozenkrans te bidden. Dat is de leeftijd van eerste communicanten, waarvan ik er op dat moment 32 had. Maar wie zou deze kinderen de rozenkrans leren bidden? De ouders niet en de

grootouders ook niet. Dus ik zag dat als mijn taak.” Let wel, ze is niet met de rozenkrans opgegroeid, maar heeft de waarde en de kracht van het gebed pas gaandeweg leren kennen.

‘De boer op’

Omdat er niets leuks voor kinderen over de rozenkrans verkrijgbaar was waar ook de geheimen van Licht in op waren genomen schreef Heijs in 2009 een eigen boekje, mooi geïllustreerd, bedoeld voor de eigen eerste communicantjes. Of het een foutje of de Voorzienigheid was is aan de lezer, maar in plaats van 500 boekjes “voor de eerstkomende tien jaar”, werden er 15.000 besteld. “Om die kwijt te raken moest ik dus de boer op”, lacht de marketingdeskundige. Het bracht haar op het idee om haar rozenkransproject uit te breiden door kinderen te vragen voor zieke kinderen te bidden en te tekeningen voor hen te maken.

In 2009 stond zo de oktobermaand voor het eerst in het teken van Kinderen bidden voor (zieke) kinderen. De aftrap vond plaats met zo’n tachtig kinderen bij de Zoete Moeder van Den Bosch. Ook het Jeroen Bosch Ziekenhuis wekte van harte mee door de kaarten en tekeningen over de jonge patientjes te verdelen.

Lopend vuurtje

Marjolein Heijs, zelf moeder, is zich ervan bewust dat veel kinderen het Weesgegroet nog niet eens kennen. Een weesgegroetje per dag in oktober is voldoende. De kracht zit hem in de herhaling. Meer mag natuurlijk altijd, als het maar

geen afracellen wordt. Ze vindt de koppeling met de evangelieverhalen dan ook belangrijk.

Zo slaat ze veel vliegen in een klap. De kinderen doen wat Maria veelvuldig gevraagd heeft, juist ook aan kinderen, ze leren bidden en raken tegelijk vertrouwd met de kernpunten van het Evangelie. Wat ze vooral belangrijk vindt is dat ze leren bidden voor heel concrete noden die kinderen vaak meer bezighouden dan volwassenen denken. Ze leren niet alleen iets te doen voor zieke kinderen, zoals het maken van tekeningen, maar ook dat je voor ze kunt bidden.

Sindsdien heeft het initiatief zich met steun van de bisdommen als een lopend vuurtje over vele parochies verspreid.

‘Wat Maria vroeg’

Vorig jaar kwam daar een speciale intentie bij door de vele oorlogs- en vluchtelingenkinderen waar kinderen bijna dagelijks via de media iets van meekrijgen. Kinderen bidden voor kinderen vond aansluiting bij het project van de internationale katholieke hulporganisatie Kerk in Nood om zoveel mogelijk kinderen wereldwijd voor vrede te laten bidden. “Dat was ook precies wat Maria in Fatima vroeg: om te bidden voor vrede.”

Werk van barmhartigheid

Het streven van Kerk in Nood is, net als vorig jaar, om op 18 oktober wereldwijd een miljoen kinderen voor vrede te laten bidden.

Via de website www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl kunnen

kinderen die mee willen doen zich opgeven. Vorig jaar waren dat er meer dan 3800. Op een kaartje zijn de plaatsnamen te zien waar aan het project is deelgenomen. Voor dit jaar hoopt de organisatie op minstens net zo’n enthousiaste deelname. Op de site is ruime informatie te vinden, onder andere over de handige rozenkrans key-cord die kinderen in een handomdraai zelf in elkaar kunnen knutselen. Daar zijn ook suggesties te vinden voor kinderwoorddienst en catechese en een link naar twee filmpjes over twee oorlogskinderen uit Syrië en

Irak. Het filmpje over het meisje Miriam, dat op ontroerende wijze getuigt van haar geloof, ging zelfs viraal. Een tweede filmpje laat zien dat twee hartewensen, het terugvinden van haar hartsvriendinnetje Sandra en weer naar school kunnen, in vervulling zijn gegaan.

Bidden voor de noden van anderen is een van de zeven geestelijke werken van barmhartigheid. Dan kun je als katholieke ouder, zeker in dit Barmhartigheidsjaar, geen nee zeggen tegen de oproep van Kinderen bidden voor oorlogskinderen. +

Kinderen bidden voor oorlogskinderen



Roeland (11) in Nederland bidt



voor Ghadir (12) in Syrië

de hele maand oktober
en samen met 1 miljoen kinderen
op 18 oktober 2016



thuis of in de kerk
een Tientje van de Rozenkrans
ga voor jouw sleutelkoord voor vrede
naar: www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl



Bid ook mee voor vrede!



kinderenbiddenvoorkinderen.nl

kerkinnood.nl

KerkinNood

Agenda

Fakkeltocht

Roermond, za 1 okt

Bidtocht van de St.-Christoffelkathedraal naar de kapel van O.-L.-V. In 't Zand. Aanvang: 18.30 uur met een H. Mis. Om 20.45 uur is er in de kapel de pantomime 'Terug naar de Vader'.

Info: (0475) 38 68 92, www.bisdom-roermond.nl

Mariavespers

Zutphen, zo 2 okt

Gezongen Mariavespers in de St.-Janskerk (Nieuwstadskerksteeg) door het Gregoriaans Getijdenkoor. Aanvang: 17.00 uur.

Info: (0575) 51 77 73, www.getijdenkoorst-janzutphen.nl

Byzantijns feest

Eindhoven, zo 2 okt

Mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam, celebreert de Byzantijnse liturgie, geconcelebreerd met Byzantijnse priesters en diakens, bij gelegenheid van de 'Dag van de Pokrof-gemeenschappen'. Aanvang: 11.30 uur. Loca-

tie: Eikenburg (Aalsterweg 289)

Info: (040) 24 25 967, (06) 55 91 12 00

Gesprek met mgr. De Korte

Nijmegen, di 4 okt

Mgr. Gerard de Korte in gesprek met theologe Maaïke de Haardt over thema's die samenhangen met de vraag: Hoe ziet hij de toekomst van christelijk geloven en theologie in Nederland? Aanvang: 19.30 uur. Locatie: Collegezalencomplex Radboud Universiteit. Kosten: € 5.

Info/opgave: www.ru.nl/rr/dekorte

Dag Latijnse Liturgie

Utrecht, za 8 okt

Dag van de Latijnse Liturgie. Aanvang: 11.00 uur met een H. Mis (vooraf biechtgelegenheid) in de H. Catharinakathedraal (Lange Nieuwstraat 36). Na afloop lunch in het Ariensinstituut (Keistraat 9). Voordracht door dhr. Wim Johannesma onder de titel 'De betekenis van de liturgie voor leven en werk van Dom Van der Laan'. Afsluiting om 15.15 uur met vespers en uitstalling van het in de kathedraal.

Info/opgave: (06) 23 65 00 45