

Mariamaand oktober

Oktober, Mariamaand. Op tal van plekken in het bisdom wordt in oktober bijzonder stilgestaan bij Maria – en haar voorspraak gevraagd. Tussenbeide zet enkele activiteiten op een rijtje.

Activiteiten

Zo is er in Den Haag een geloofs- en ontmoetingsdag, georganiseerd door de beide parochies in de stad, Maria Sterre der Zee en De Vier Evangelisten. Deze vindt plaats op 26 oktober van half tien tot vier uur in de Leywegkerk. Er is naast een eucharistieviering een Marialof en een programmamuziek en verhalen.

In de Heilige Jacobus de Meerdere is er elke zondag in oktober om drie uur Marialof. De geloofsgemeenschap Maria van Jesse in Delft heeft in haar kerk op de Burgwal een Mariahulde op 22 oktober, van drie tot vier. Hier worden oudere Marialiederden gezongen door twee koren, is er samenzang en wordt er een lichtprocessie door de kerk gehouden. Om het bedevaartseizoen 2016 af te sluiten, wordt er zondag 16 oktober in het Willibrordushuis, Oude Molstraat 35 in Den Haag, een plechtig lof met rozenkransgebed gehouden. Aanvang drie uur.

Rozenkransbidden in Den Haag

Wie 's woensdags rond half drie de Haagse Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen binnenloopt, ziet daar geheid bij het Mariaaltaar links voorin de kerk, een groepje mensen zitten met een rozenkrans in de hand. Het blijkt een groep gelovigen te zijn die daar al twintig jaar lang de rozenkrans bidt. De traditie is ontstaan na een belofte van een oud-kerkganger, vertelt parochiaan Charles Bonart. 'Deze belofte voor een operatie dat hij een rozenkransgebedsgroep zou opzetten als de operatie zou lukken. Hij kwam goed van de operatietafel en aldus geschiedde. De groep werd in de loop der jaren steeds iets groter.

Liefde voor rozenkransen

Na het overlijden van de mede-parochiaan nam Bonart het voorbidden over. De voorbidder deze woensdag is Leendert Eckhardt, die het sinds een aantal jaar weer heeft overgenomen van Bonart. Na het *O Reinste der Scheepselen* wordt er een rozenhoedje gebeden (zie kader), zingt de groep *Gebenedijd zijt Gij* en komt ook het *Salve Regina* voorbij. De gelovigen hebben allen



© PETER VAN MULKEN

zo hun eigen redenen om elke woensdag mee te doen aan het groepsbidden. Zo is Dirk Bruins er elke woensdag om even stil te staan tijdens zijn hectische leven. 'Ik heb een moeilijke thuissituatie', zegt de van oorsprong Groninger. 'Hier kan ik even rust vinden. Ik leer hier om er voor anderen te zijn. Ik luister vooral naar de teksten van de gebeden, dat vind ik fijn.'

Bonart zegt zelf dat hij rozenkrans bidt omdat hij van Maria houdt. 'Als je van Jezus houdt, houd je ook van Zijn moeder. De dogma's van Maria interesseren mij zeer.'

CELINE TIMMERMAN

Rozenkrans

Het bidden van de rozenkrans gaat gepaard met een rozenkransketting. Dit gebedssnoer bestaat uit vijftig kleine en vijf grote kralen. Aan het aanhangsel hangt een kruis. Hier wordt begonnen met bidden; het bidden van de rozenkrans. Daarbij wordt er bij de grotere kralen het Onze Vader gebeden, en bij de kleinere gebeden een Wees Gegroet Maria. Normaliter wordt de ketting drie keer rond gebeden. Wanneer de gehele ketting eenmaal wordt gebeden, noemen we dat een rozenhoedje. Bij het bidden van een rozenkrans worden ook de geloofsgeheimen herdacht – er zijn er totaal twintig. Het bidden van honderdvijftig keer een Wees Gegroet Maria is eigenlijk een simpele uitvoering van wat vroeger werd gebeden. Het 'gewone' kerkvolk kon de honderdvijftig psalmen niet, zoals de kloosterbroeders, uit het hoofd opzeggen. Daarom kwam er vijftien keer Onze Vader en vanwege de devotie tot Maria 150 keer een Wees Gegroet bij.

Kinderen de rozenkrans leren bidden

De stichting "Kinderen bidden voor Kinderen" brengt het bidden van de rozenkrans bij kinderen onder de aandacht. Dit op een laagdrempelige manier. 'We maken eigentijdse rozenkransen met de kinderen', zo vertelt Elly Benner, lid van het ontwikkelteam van de stichting. Het zijn soms felgekleurde rozenkransen, of ze zijn gemaakt van hippe materialen als het wire-zilverdraad - doorgaans gebruikt om sieraden mee te maken. Of hele stoere exemplaren, voor jongens.

Je eigen rozenkrans rijgen, bijvoorbeeld gedurende de oktobermaand, en deze elke week een stukje zien groeien, werkt ook motiverend. In de Lambertuskerk in Rotterdam zien de kinderprojecten rond de rozenkrans vaak voor het eerst het levenslicht, om vervolgens opgepakt te worden door andere parochies. Jongeren vrijwilligers of leden van een eerste communiewerkgroep zijn bijvoorbeeld geïnspireerd geraakt door de website en geven het project een plek in de eigen geloofsgemeenschap.

Oorlog

In de Lambertuskerk is vorig jaar oktober voor het eerst het project "Kinderen bidden voor oorlogsKinderen" van start gegaan. Benner legt uit: 'We zien oorlogsgeweld op tv. We zien vluchtelingen, kinderen die lijden. Kunnen wij daar wel iets mee, vraag je je dan af. Nou, daar kunnen we heel goed iets mee. We kunnen bidden. Vanuit de actualiteit zijn we zo "Kinderen bidden voor oorlogsKinderen" gestart.'

Voor het project werd de samenwerking gezocht met Kerk in Nood, die een wereldwijd gebedsmoment organiseerde. Een miljoen kinderen baden op de derde zondag in oktober de rozenkrans, speciaal voor kinderen die lijden onder oorlogsgeweld. Ook dit jaar wordt deze actie gehouden. Voor alle kinderen die zich aanmelden via de website en meebidden op zondag 16 oktober, is er gratis het Tientje verkrijgbaar, een armbandje met tien kralen en een kruisje dat een tientje van de rozenkrans vormt.

De gehele oktobermaand staat in de Lambertuskerk Maria en het rozenkransgebed centraal. Op woensdag wordt de rozenkrans gebeden en na de zondagsviering bidden de kinderen in de Mariakapel samen met pastor Ruud Gouw en de mensen in de kerk een tientje van de rozenkrans. De kinderen schrijven intenties op en leggen deze in de Mariakapel neer. In de wekelijkse kinderwoorddienst wordt de kinderen uitleg gegeven over de rozenkrans. Dit jaar worden de Blijde Geheimen voor het voetlicht gebracht.

De website www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl leert dat het rozenkransgebed met kinderen op velerlei creatieve manieren kan worden ingekleed. Communicanten bidden voor communicanten; Kinderen bidden voor kinderen in het ziekenhuis en sturen een kaart. Volgend jaar – het feestjaar van honderd jaar verschijning van Maria in Fatima – staan er weer nieuwe activiteiten op het programma.

JOLANDA DE WOLF



© PETER VAN MULKEN