

TOEWIJDING

van Stichting KINDEREN BIDDEN VOOR KINDEREN

aan het ONBEVLEKT HART VAN MARIA

op bijzondere voorspraak van de

heilige Johannes Paulus II en zalige Jacinta en Francisco



's-Hertogenbosch, 22 oktober 2016

Feestdag van de H. Johannes Paulus II, paus

Toewijding in de kapel van de Zoete Moeder van Den Bosch

Fatimalied



In Portugals bergland waar Fatima ligt,
verscheen op een steeneik een Vrouwe vol licht.
Ave, ave, ave Maria (2x).

God wordt door veel zondaars beledigd, gehaat.
Dat zij zich bekeren in woord en in daad.
Ave, ave, ave Maria (2x).

Maria vraagt ons om te bidden met haar,
voor vrede op aarde en ook voor elkaar.
Ave ave ave Maria (2x)

O, laat ons trouw eren het vlekkeloos Hart,
W' ontrukken dan zielen aan d' eeuwige smart.
Ave, ave, ave Maria (2x).

Daar zullen wij eeuwig U, Moeder en maagd,
en danken en roemen zoals 't God behaagt.
Ave, ave, ave Maria (2x).

Inleiding op de Acte van Toewijding

"Onder uw bescherming nemen wij onze toevlucht, o heilige Moeder Gods!"

Vandaag, 22 oktober 2016, willen wij ons aansluiten bij dit gebed, met alle mensen en bijzonder met alle kinderen die betrokken zijn bij de Stichting Kinderen bidden voor Kinderen. Met deze woorden immers bidt en zingt de Kerk van Jezus Christus al eeuwen tot U, Maria, Moeder van Jezus Christus onze Verlosser. Vandaag nemen wij onze toevlucht tot U en stellen ons en alle activiteiten van onze stichting onder uw bijzondere bescherming. Daarom bidden en zingen wij vandaag hier in de Sint Jan.

ALLEN: Heilige Maria, Koningin van de Rozenkrans, bid voor ons.

Vandaag gedenken wij met de gehele katholieke Kerk de heilige paus Johannes Paulus II, die op deze dag in 1978 als universeel herder van de Kerk werd geïnaugureerd. Hij stelde zijn pontificaat geheel en al onder uw bescherming. Hij nam de wapenspreuk "Totus Tuus" aan, dat betekent "Geheel de Uwe". Bij alles nam hij steeds zijn toevlucht tot U, heilige Maagd en Moeder. Wonderlijk teken van uw bescherming is de kogel in de kroon van uw genadebeeld, de kogel die op 13 mei 1981 hem levensgevaarlijk trof. Maar U hebt hem het leven gered. Vandaag willen wij hem tot voorbeeld nemen van toewijding aan u, en daarom onze Stichting onder zijn patronaatschap stellen.

ALLEN: Heilige Johannes Paulus II, bid voor ons.

Vandaag ook willen wij ons voorbereiden op het jaar 2017, wanneer het 100 jaar geleden is, dat gij in Fatima aan drie herderskinderen, Lucia, Francisco en Jacinta, verschenen zijt. Door hen hebt gij de boodschap aan de wereld gegeven om de Rozenkrans te bidden voor de vrede en te offeren voor de bekering van de zondaars. Als eersten hebben deze jonge kinderen gehoor gegeven aan uw oproep. En zoals U hen geleid hebt, zo vragen wij op voorspraak van de kinderen van Fatima om uw leiding en hulp.

ALLEN: Zalige kinderen van Fatima, bid voor ons.

*

Vandaag willen wij in ons gebed van toewijding woorden gebruiken van de "Acte van Toewijding van de gehele wereld aan uw Onbevlekt Hart" zoals paus Johannes Paulus II deze verscheidene malen heeft uitgesproken na de aanslag op het St. Pietersplein te Rome, 13 mei 1981.

Acte van Toewijding aan Maria
van Stichting Kinderen bidden voor Kinderen
o.l.v. priester Koos Smits - zaterdag 22 oktober 2016

"Onder Uw bescherming nemen wij onze toevlucht, o heilige Moeder Gods!"

Moeder Maria, zoete lieve Vrouw van Den Bosch, hier in uw kapel van de Sint Jan, zijn wij verenigd met heel de Kerk, met paus Franciscus, bisschop Gerardus en alle bisschoppen van de wereld. Want Jezus, de Goede Herder, wil, dat wij één van hart en ziel zijn; dat wij samen Zijn ene en enige kudde vormen hier op aarde; dat wij samen het Mystieke Lichaam van Christus vormen.

ALLEN: Moeder Maria, aan uw Onbevlekt Hart wijden wij ons toe.

Moeder Maria, wij zijn hier tezamen, als leden van de Stichting "Kinderen bidden voor Kinderen", bestuur, weldoeners, medewerkers, sponsors, welgezinden, vrienden en kennissen. Maar bijzonder zijn wij hier in naam van alle kinderen in Nederland, van wie u de Moeder wil zijn. Wij denken aan de kinderen die een Wees Gegroet, of een tientje of zelfs de hele rozenkrans bidden. Wij denken aan de kinderen die een tekening of een rozenkransje maken. Wij denken aan de kinderen die bidden voor zieke, arme en oorlogskinderen.

ALLEN: Moeder Maria, aan uw Onbevlekt Hart wijden wij ons toe.

Moeder Maria, Jezus uw Zoon heeft bij zijn hemelvaart tot ons gezegd: "*Gaat en maakt alle volkeren tot Mijn leerlingen. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld*" (Mt. 28,19vv.). Het Tweede Vaticaans Concilie heeft deze woorden toegepast op haar zending in de wereld van vandaag. En wij passen deze woorden toe op onze stichting, omdat wij alle kinderen dichter willen brengen bij God onze Vader; omdat wij al deze kinderen willen toewijden aan het heilig Hart van Jezus en uw Heilig Onbevlekt Hart.

ALLEN: Moeder Maria, aan uw Onbevlekt Hart wijden wij ons toe.

Moeder Maria, u bent de bijzondere beschermvrouwe geweest van het pontificaat van paus Johannes Paulus II. Hij was "geheel de uwe" om met u de hemelse missie van Jezus te volbrengen en aan alle volkeren en heel speciaal aan kinderen en jongeren de Blijde Boodschap van Christus' liefde en barmhartigheid te brengen. Wij willen stichting Kinderen bidden voor Kinderen stellen onder zijn patronaatschap, opdat hij ons helpt mensen en middelen te vinden om het Evangelie aan en door kinderen in de wereld te brengen.

ALLEN: Moeder Maria, aan uw Onbevlekt Hart wijden wij ons toe.

Moeder Maria, het is aan de vooravond van het 100-jarig herdenkingsjaar van uw verschijningen te Fatima, dat wij onze bijzondere toevlucht tot u nemen en onze stichting en alle kinderen onder uw moederlijke bescherming stellen. Wij doen dit in gedachtenis van de drie herderskinderen Lucia, Jacinta en Francisco, maar vooral op voorspraak van Jacinta en Francisco, die door paus Johannes Paulus II op 13 mei 2000 zijn zalig verklaard en die wij graag van nu af als onze speciale voorsprekers willen aanroepen.

ALLEN: Moeder Maria, aan uw Onbevlekt Hart wijden wij ons toe.

Moeder Maria, help ons om het voorbeeld van Jacinta en Francisco te volgen, die in hun korte leven hard hebben moeten werken, die veel hebben gebeden en die intense verstervingen hebben gedaan als uitboeting voor de zonden der mensen en als eerherstel aan de goede God, Schepper van hemel en aarde. Mogen wij de kinderen van nu leren de rozenkrans te bidden zoals zij hebben gedaan, opdat wij allen, groot en klein, bijdragen aan de verlossing van de wereld, aan het geluk van de mensen en aan de vrede in de wereld. Geheel overeenkomstig de boodschap van Fatima.

ALLEN: Moeder Maria, aan uw Onbevlekt Hart wijden wij ons toe.

Moeder Maria, moeder van smarten, u kent het lijden en het verlangen van alle kinderen ter wereld. U neemt met uw moederlijk hart deel aan de strijd in onze wereld, tussen goed en kwaad, de strijd tussen licht en duister, de strijd die ook de wereld van de kinderen schokt. Luister naar ons gebed, dat wij gedreven door de Heilige Geest richten tot uw hart. Omvat met uw liefde als Moeder en Maagd onze stichting en al die kinderen die wij aan u toevertrouwen en toewijden. In het bijzonder bevelen wij bij u aan al die kinderen, die in nood, in angst, in verdriet, in ziekte, in eenzaamheid en in oorlog zijn.

ALLEN: Moeder Maria, aan uw Onbevlekt Hart wijden wij ons toe.

Moeder Maria, zonder erfsmet van zonde ontvangen, u hebt geleefd in volle overgave aan God en in totale liefde aan Jezus en in volle genade van de heilige Geest, in die goddelijke strijd tegen het kwade. Wij vertrouwen alle mensen en alle volken, bijzonder alle kinderen aan u toe en leggen ze in uw moederlijk hart. O Onbevlekt Hart, help ons het gevaar van het kwaad te overwinnen, laat de kinderen niet ten prooi vallen aan de verleidingen van deze wereld. Begeleid hen en ons allen op de weg naar het hemelse Koninkrijk.

ALLEN: Moeder Maria, aan uw Onbevlekt Hart wijden wij ons toe.

ALLEN:

Wees Gegroet, Maria . . .

**Heilige Johannes Paulus II, bescherm en leid ons.
Zalige Jacinta en Francisco, bid voor ons.**

AMEN.

* * *

Lied van de Zoete Moeder - Lieve Vrouwe

Lieve Vrouwe, hoor gunstig onze smekingen aan.
O, gij kunt op dit feesttij toch de beden niet versmaen
van de honderden kind'ren uit de stad, u zo waard,
die gij, moeder, vol eerbied om uw troon ziet geschaard.

Sla uw ogen, o liefste goedertierenste vrouw
op uw kind'ren, zij bleven, u o Moeder getrouw.
Het geloof hunner vad'ren hielden z' altoos in eer,
voor uw wonderbeeld knielden zij vertrouwwol terneer.

O Maria, Zoete Moeder, wij bedanken u thans
en wij bidden, met kind'ren, in ons land de Rozenkrans.
Kijk naar al deze kaarsen, aan uw voeten gezet
en versterk door uw voorspraak dan bij God ons gebed.