

De boodschap van Fatima voor kinderen van nu

Het concept is sprankelend in al z'n eenvoud. Vraag kinderen of ze willen bidden voor zieke leeftijdsgenootjes en zie wat er gebeurt. Het verhaal van Fatima is hierbij een vitale bron van inspiratie.

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat Maria in het Portugese Fatima verscheen. Om die herdenking extra glans te geven, is de dvd *De dag waarop de zon danste* in een Nederlandse versie verschenen. Woordvoerster Marjolein Heijs van Kinderen bidden voor Kinderen is er blij mee. "Het is een Amerikaanse animatiefilm van 30 minuten die al in diverse landen wordt gebruikt en nu Nederlands gesproken en ondertiteld is.



Een prachtige film die het waar gebeurde verhaal van Fatima vertelt voor kinderen van de lagere school, maar ook de moeite waard is voor volwassenen. De Nederlandstalige productie kwam tot stand in samenwerking met het Katholiek

Alpha Centrum en uitgeverij Betsaida. Dankzij sponsoring kan de dvd voor een heel scherpe prijs worden aangeboden."

Kracht van kindergebed

Kinderen bidden voor Kinderen heeft iets speciaals met Fatima, legt Marjolein Heijs uit. "In Fatima verscheen Maria aan drie jonge herderskinderen. Zij vroeg niet aan een pastoor of aan een bisschop, maar juist aan kinderen: 'Bid de rozenkrans.' Die oproep van Maria is de reden dat Kinderen bidden voor Kinderen is ontstaan. Het is onze drijfveer om kinderen tot gebed te brengen en op een kindvriendelijke manier in contact te brengen met het rozenkransgebed. Jonge kinderen kunnen met groot vertrouwen bidden. Ze vragen zich niet af óf God de Vader hun gebed wel kan verhoren, daar gaan ze gewoon vanuit, want ze zijn thuis gewend dat papa alles kan, of ten minste bijna alles. Er wordt daarom wel gezegd dat het kindergebed dubbel telt. Kinderen zijn ook snel betrokken bij andere kinderen. Vraag

ze om te bidden voor een kind dat in het ziekenhuis ligt en hun hart gaat onmiddellijk open."

'Liefdesband'

Bidden als *corebusiness*. Waarom is het zo belangrijk? Marjolein Heijs: "Stel dat je als kind met je ouders naar Australië verhuist, is het dan niet fijn dat je af en toe een berichtje stuurt naar opa en oma in Nederland? Zo blijft de liefdesband bestaan. Een relatie zonder communicatie bloedt dood en dat geldt ook voor onze relatie met God. Bovendien hebben we de hulp van God nodig. Door het gebed staan we dicht bij God en krijgen we kracht van Hem. En als we met Maria bidden, die Moeder is van Gods Zoon, staan we onder haar bescherming en leidt zij ons naar Jezus."

Kinderen tot gebed brengen, is de missie van de stichting, en gemakkelijk is dat niet in deze tijd waarin ouders en scholen het geloof niet of nauwelijks overdragen. Enthousiaste vrijwilligers en aansprekende hulpmiddelen komen dan goed van pas, en volgens Heijs is de levendige Fatimafilm een waardevolle uitbreiding van de 'gereedschapskist'.

Wonderen

Door het rozenkransgebed zijn letterlijk wonderen mogelijk, benadrukt ze. "Dat weten we onder andere van de Slag bij Lepanto in 1571 toen het christendom in Europa bedreigd werd. Maria vraagt herhaaldelijk, ook bij haar verschijningen in Fatima: 'Bid de rozenkrans voor de vrede.' Dat is de belangrijke boodschap die zij gaf aan kinderen die slechts 7, 8 en 10 jaar oud waren. Een serieuze

maar ook hoopvolle boodschap, want zoals het oudste zienertje Lucia later schrijft: 'De rozenkrans is het machtigste wapen in de strijd tegen het kwaad.' Kinderen mogen weten dat juist zij door de kracht van het kindergebed zo kunnen bijdragen aan de vrede." (KN)

Kinderen bidden voor Kinderen

Sinds Kinderen bidden voor Kinderen in 2009 van start ging, reageerden talloze kinderen positief op de uitnodiging tot gebed. Ze bidden voor zieke of arme kinderen, of voor kinderen in oorlogsgebieden, dit laatste in samenwerking met Kerk in Nood. De stichting wordt gedragen door vrijwilligers en heeft mgr. Mutsaerts, kardinaal Simonis en zuster Anima Christi als ambassadeurs. Alle materialen die de stichting aanbiedt zijn ontwikkeld onder begeleiding van een priester. (KN)



Fatima: kindermaterialen en activiteiten

Bij de dvd over Fatima is een folder gevoegd met foto's van de herdertjes, een toelichting op de verschijningen en uitleg van een aantal wat moeilijkere woorden in de film. De film is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar, maar ook voor volwassenen.

Daarnaast is er een verhaal- en kleurboek over het verhaal van Fatima, grotendeels gemaakt door kinderen zelf. Op de website van Kinderen bidden voor Kinderen staan diverse activiteiten in het thema van Fatima waar kinderen nu van thuis aan mee kunnen doen.

Dvd *De dag waarop de zon danste*: € 5,- (korting vanaf 10 stuks)
Dvd + rozenkransboekje + rozenkrans: € 6,50 (korting vanaf 10 stuks)
Verhaal- en kleurboek *Maria en de kinderen van Fatima*: € 1,50
Info en bestellen: www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl

Agenda

Filmavond

Den Bosch, di 11 apr

In de zaal van de St.-Lucaskerk (César Francklaan 2). *Risen* volgt de gebeurtenissen rond het (lege) graf van Jezus vanuit het gezichtspunt van de Romeinse officier. Aanvang 19.30 uur.
Info: www.mariajohannes.nl

Gregoriaanse getijden Goede Week

Zutphen, zo 9, za 15 en zo 16 apr

Gregoriaanse getijdenvieringen met het Gregoriaans Getijdenkoor St.-Jan in

de St.-Janskerk (Nieuwstadskerksteeg 2). Palmzondag: vespers met vooraf palmprocessie, aanvang 17.00 uur. Stille Zaterdag: 07.00 uur metten met aansluitend paasontbijt, vervolgens om 09.30 uur lauden. Paaszondag: vespers om 17.00 uur. Voor de getijden zijn boekjes met vertaling beschikbaar.
Info/opgave: (0575) 51 77 73, www.getijdenkoorstjanzutphen.nl

Gregoriaanse metten en lauden

Utrecht, wo 12, do 13 en vr 14 apr

Het Gregoriaanse Koor Utrecht zingt op woensdag 12 april om 21.00 uur,

donderdag 13 april om 21.30 uur en vrijdag 14 april om 21.30 uur de gregoriaanse metten en lauden van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag in de Sint-Catherinakathedraal (Lange Nieuwstraat 36).
Info: www.gregoriaanskoorutrecht.nl

Kruisweg militairen en veteranen

Roermond, vr 14 apr

Het Nationaal Katholiek Thuisfront en de dienst R.K. Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht organiseren op Goede Vrijdag voor militairen, veteranen en hun gezinnen een kruisweg in het

Kruiswegpark (Parklaan 3). De kruisweg wordt afgesloten met een bloemenhulde voor iedereen die voor het werken aan vrede het leven heeft gelaten. Na afloop koffie en ontmoeting.
Info/opgave: (06) 54 79 68 57, www.katholiekthuisfront.nl

Paasmandjes-zegen

Schiedam, za 15 apr

Zegening van paasmandjes in de basiliek van de H. Liduina (Singel 104). De paasmandjes die gezegend zullen worden zijn gevuld met levensmiddelen die nadien worden weggegeven of in