

Kinderwoorddienst 6 oktober 2019 - O.L.V. van Fatima en de Rozenkrans

De kinderen werden aan het begin van de viering meteen meegenomen naar de pastorie. Daar werden ze welkom geheten en na een korte inleiding over Maria en Fatima, werd ze een uitleg verteld van de belangrijkste woorden in de tekenfilm over Fatima. De woorden met korte omschrijving waren op een groot stuk behangpapier geschreven en opgehangen.



Rozenkrans = Gebedssnoer over Jezus en Maria (een echte laten zien)

Catechismus = Leerboek van het hele Geloof van de Kerk (de echte boeken laten zien van toen en nu, zie foto)

Heilig Sacrament = HEILIGE COMMUNIE (uitleg: is het Lichaam van Jezus Christus, is Jezus Zelf)

zonden = kwade dingen doen, die Jezus niet wil

zondaars = mensen die zonden doen (zonder spijt en ermee doorgaan)

offer = iets goeds doen wat je moeite kost; voor Jezus

je bekeren = stoppen met zondigen en terug gaan naar God



Daarna keken we naar de [tekenfilm over Fatima](#) op een groot pc-scherm, aangesloten op een notebook. We keken alleen de minuten **01:15 tot 12:22** om tijd te sparen. Daarna werd de kinderen verteld dat Maria zo zes keer aan de kinderen is verschenen en dat zij eigenlijk altijd hetzelfde vraagt: dat we veel bidden, vooral het Onze Vader en het Weesgegroet en vooral de Rozenkrans.

De kinderen hebben toen zelf de 10 kralen van het [Tientjesarmbandje](#) geregen. Het ringetje en het kruisje en de medaille waren vooraf al aan het draadje vastgeknoopt om tijd te sparen. De kinderen kregen ieder de [brochure over het Weesgegroet](#) en toen baden we samen, met voordoen hoe je het Tientje tussen je vingers vasthoudt: het Kruisteken, het Onze Vader, enkele Weesgegroetjes, en weer het Kruisteken. Toen moesten we terug naar de kerk om op tijd terug te zijn voor de Prefatie. Dit alles nam **een klein half uur** in beslag. Vlak voor de mededelingen riep de **pastoor** de kinderen naar voren met hun Rozenkransje en maakte hij een kort praatje met ze over de Rozenkrans en **zegende hij de Tientjes**.



De kinderen vonden alles mooi en leuk. Ze deden heel goed mee met de vragen en uitleg over de woorden van de Kerk. Ze vonden de film heel mooi en maakten het Tientje met plezier en snel. Eén jongen bedacht zelf dat hij het Tientje niet dicht hoefde te knopen en dat hij zo een sleutelhanger had in plaats van een armbandje. Ook de ouders die erbij waren vonden het een hele mooie kinderwoorddienst. Uiteraard was de zegen door de pastoor een bijzonder moment voor de kinderen en voor de mensen in de kerk.