

Kidflit Rosmalen



Parochie Heilige Maria

Nieuwsbrief voor ouders en hun kinderen

De zomervakantie is voorbij. School en werk zijn inmiddels weer een paar weken opgepakt. Zo komen ook de activiteiten in de kerk weer op gang!

In onze eigen Rosmalense kerken: met de peuter/kleuter- en gezinsvieringen. En ook met activiteiten van wat verder weg, als 'Kinderen bidden voor Kinderen' en de 'moeder-dochter dag'. Leuk om alles weer op te pakken en weer iedereen te spreken! Maar tegelijkertijd is het ook fijn om het gevoel van rust te kunnen behouden. Moeilijk, temidden van de drukte van de dag. Even stil staan bij de dingen om je heen. Aandacht voor wat je bezig houdt. God niet vergeten. Dat kan op allerlei manieren...Bidden is er een van. Meer daarover in deze Kidsflits!

Veel leesplezier gewenst!

...Spreek ik met God?

Bidden: de moeite waard!

Bidden is van alle tijden. Van overal ter wereld. Of je nu Christelijk, Moslim of Boeddhist bent. Bidden is praten met God. Er zijn geen moeilijke woorden voor nodig. En het kan over alles gaan. Bidden kan je op veel manieren, op veel momenten en er zijn wel duizend redenen waarom. Lees maar.



Op allerlei manieren

Om te bidden hoeft je niet perse naar de kerk! Het kan op veel manieren. Thuis, alleen of samen aan tafel. Hardop of stil, in je hoofd. Maar ook zingend, met een liedje uit de kerk. Je kan bidden met je eigen woorden, maar ook met die van Jezus. In het Onze Vader. Maar ook met gebeden uit de Bijbel of van de kerk.

Op allerlei momenten

Bidden mag je niet alleen met Kerstmis, of met Pasen. Of alleen op momenten dat je in de kerk bent. Bidden mag je ook op bijzondere momenten die je thuis of op school beleeft. Als het even minder goed gaat en je verdrietig bent of bang. Bidden kan je voor jezelf, voor de mensen om je heen, maar ook voor mensen verweg, die je niet kent. Of juist om even stil te staan bij de dingen die hebt. Die gewoon lijken, maar toch niet zo vanzelfsprekend zijn.

Het kan fijn zijn op een vast moment te bidden, voor het eten. Voor het slapen gaan. Als het maar rustig wordt in jezelf. Je kunt dan stil kijken naar alles om je heen. Stilstaan bij jezelf, bij wat je voelt, en daar rustig over nadenken. Stilstaan bij de gedachte, dat God er is en van je houdt. Dan kun je tegen God zeggen wat je wilde zeggen in heel eenvoudige woorden of bijna zónder woorden. God hoort je tóch wel. En misschien hoor of voel je in die stilte, wat God, die van jou houdt, aan jou zeggen wil.

Duizend redenen waarom....

Tegen God mag je alles zeggen. Door te bidden voel je dat niet alleen bent. Het geeft je steun als het moeilijk is. Je kunt je dankbaarheid uitdrukken. In ons gebed mogen we vragen dat het beter mag worden of dat we de kracht krijgen onze pijn te dragen. Bidden heeft altijd effect, al is het soms op een andere manier dan verwacht. God is geen tovenaars. Soms heb je het gevoel dat er niemand luistert en ben je zwaarmoedig, maar ook die gevoelens mag je bij God neerleggen. We mogen ons in geloof aan Hem geven zoals we zijn. Bidden is de moeite waard!

MAANDKALENDER

Lambertuskerk

Zondag 7 oktober

9.30 uur Gezinsviering

Zondag 4 november

9.30 uur Gezinsviering

Laurentiuskerk

Zondag 16 september

9.30 uur peuter/kleuterviering

Zondag 7 oktober

11.00 uur Gezinsviering

Zondag 21 oktober

9.30 uur peuter/kleuterviering

Zondag 4 november

11.00 uur Gezinsviering

JAARKALENDER

Peuter/kleutervieringen

Zondag 18 november

Zondag 16 december

Gezinsvieringen

Zondag 2 december

Overige activiteiten

18 sept Infoavond 1^e
communie

23 sept uiterste
inschrijfdatum
1^e communie





Jaarevenement op 6 oktober

Kinderen bidden voor kinderen in de Sint Jan

Op zaterdag 6 oktober a.s. zijn alle kinderen uit de regio uitgenodigd om kaarten te maken en samen te bidden voor kinderen die ziek zijn. Bij het hele programma zijn (groot)ouders van harte welkom. Deelname is gratis.

Hoe ziet het programma eruit?

14.30 – 15.30 uur: kaarten maken in **Sint-Janscentrum** (Papenhulst 4, zijstraat Hekellaan)

15.30 – 15.45 uur: in **processie** naar de Sint-Jan met jeugdleden van harmonie St. Cecilia

15.45 – 16.15 uur: kinderrozenkransgebed in de **Mariakapel** van de Sint-Jan

Een bijzondere en sfeervolle middag, geheel gericht op kinderen. Met de grote rozenkrans of flambouwen lopen in de processie. Of in de Mariakapel kaarsen aansteken, rozen bij Maria neerzetten en een gebedje voorlezen. Samen zingen en bidden, en na afloop een kleurrijk boekje met gebedjes en een kaart voor thuis.

Waarom kaarten voor zieke kinderen?

Als je ziek bent is het fijn om een kaart te krijgen. En het is een concrete en leuke manier voor kinderen om iets te doen voor een ander kind.

Ditmaal komen de kaarten ook ten goede aan de kinderafdeling van het Jeroen Bosch ziekenhuis, want het Bisdom Den Bosch sponsort: met € 1,- voor elke kaart die op deze middag wordt ingeleverd. Daarom een oproep aan kinderen: doe mee!

Waarom ook bidden bij Maria?

Maria was heel erg verdrietig toen haar zoon Jezus was gestorven aan het kruis. Maria begrijpt dus heel goed wat verdriet is. Daarom gaan veel mensen, wanneer ze het moeilijk hebben, bij een beeld van Maria een kaarsje opsteken. Maria heeft ook aan de mensen gevraagd om te bidden, net zoals zij dat zelf vaak deed. Het is goed dat wij, net als Maria, blijven vertrouwen op God en onze vragen en zorgen samen met Maria bij Hem neerleggen.

Dat kunnen vragen en zorgen van jezelf zijn, maar het is ook goed om te bidden voor iemand die het moeilijk heeft. Dat doen we bij 'Kinderen bidden voor Kinderen' door te bidden voor zieke kinderen. Al eeuwenlang ervaren mensen de kracht van gebed en dat kan voor zieke kinderen heel belangrijk zijn.

Meld een ziek kind aan voor gebed door kinderen

Ken je zelf een kind dat vanwege ziekte of om andere reden extra gebed kan gebruiken?

Dan kun je het aanmelden door de voornaam van het kind naar kinderenbiddenvoorkinderen@gmail.com te mailen. De kaarten voor dit kind worden na afloop toegestuurd tezamen met een attentie.

Meer informatie of alvast kaarten maken?

Kijk op www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl



JEROEN BOSCH  **ZIEKENHUIS**



Vrijwilligers? We kunnen niet zonder! Gezocht: helpende handen

In de volgende editie van de Kidsflits zal een nieuwe rubriek van start gaan. In deze nieuwe rubriek willen we graag de mensen en de werkgroepen achter alle activiteiten voor kinderen in beeld brengen. En dat zijn er heel wat!Maar we kunnen nog meer hulp gebruiken.

Vindt u het leuk om in het kinderwerk van de Rosmalense kerken mee te draaien? Laat het ons weten!

Samen kunnen we kijken waar uw interesses liggen en hoeveel tijd u kunt besteden. Dat kan variëren van koffie schenken bij gezinsvieringen tot kinderen voorbereiden op de eerste communie. Van peuter- en kleutervieringen in elkaar zetten tot ouders begeleiden naar de doop van hun kindje. Van het helpen bij palmpaasstocken maken tot de Kidsflits in elkaar zetten. Variatie genoeg! Mocht u denken: dat kan ik niet. Bedenk dan dat de meeste werkgroepleden al doende leerden.

Kinderen kunnen ook meedoen: als misdienaar, als lezer bij gezinsvieringen of als koorlid.

Ook dat is een erg leuke en mooie bijdrage aan onze geloofsgemeenschap!

Misschien goed te weten: de kinderkoren repeteren m.i.v. dit schooljaar aan het eind van de woensdagmiddag.

Interesse of vragen? Stuur een mailtje aan redactiehmsmalen@hotmail.com.

Wij zorgen dat de kinderwerkgroep contact met u opneemt. Vrijwilligers? Samen zijn we kerk!