



NIEUWSBRIEF

Mothers Prayers

Biddende Moeders

voorjaar 2015

VRAAG OM LEIDING

is het jaarthema van Biddende Moeders: 'Als wij Hem om Leiding vragen laten we zien dat we Hem nodig hebben. We zeggen: Heer, voor mij is dit te moeilijk, alstublieft, help mij. Dit kinderlijk vertrouwen in Hem wordt rijk gezegend (Gebedenboekje blz 21)

"Vader God, u hebt het volmaakte Plan voor iedere situatie. Open mijn geest zodat ik U toelaat in alles. En Laat Uw wil geschieden, niet de mijne" (CD Rejoice in Motherhood nr.5).

Bezinning Jaarthema

Door de geestelijk leidsman van Biddende Moeders

Vraag om leiding

We leven niet in een gemakkelijke tijd. Voor velen is het ook een onduidelijke tijd. Waar moet het naar toe? We weten het soms niet meer. Maar God leidt ook deze geschiedenis en Hij leidt alles ten goede. Wat heeft een mens dan nodig; deze leiding van God. Vaak willen we deze niet aanvaarden, zoals al bij het joodse volk. We willen gemakkelijk onze eigen weg gaan en onze eigen dingen doen. Dat zien we bij onze kinderen maar ik hoop ook bij ons zelf. We hebben leiding nodig. Kinderen moeten worden opgevoed. Ouders zijn daarbij onontbeerlijk. Maar ook de ouders hebben leiding nodig!

Christus wordt genoemd onze Gids en onze Leidsman. Ook de heilige Geest wordt een Leidsman genoemd. De Geest van God verlicht en leidt ons naar de volle waarheid en zo bevrijd Hij ons.

Met deze leiding is de onderscheiding der geesten noodzakelijk. Niet elke geest komt van God (1 Joh 4, 1-6). Wij worden vaak bekoord en beproefd, zoals Jezus in de woestijn. Het leven is dus ook een strijd, die we met geestelijke wapens moeten aangaan, van het gebed, met het Woord van God, maar ook met het vasten en het aalmoezen geven (niet alleen in de veertigdagentijd).

De kerk is in deze strijd van het leven onze toevlucht en kracht. De kerk heeft immers de heilige Geest gekregen om ons te leiden in de waarheid. En bij alle verwarring, ook in de kerk, hebben we leiding nodig. Belangrijk is geestelijke leiding in het geestelijke leven van mensen. Een blinde kan immers geen andere blinde leiden; dan vallen beide in de kuil (Mt 15,14). Het vragen om leiding veronderstelt een nederigheid, om je te laten leiden en het vraagt ook om een overgave, met een gehoorzaamheid aan de wil van God. Echte geestelijke leiding brengt alles van het leven van een mens aan het licht, zodat we in de waarheid komen en God in ons kan werken om de juiste beslissingen te nemen. Durf te vragen om leiding. God wil ons leven leiden en Hij wil alles ten goede leiden door zijn oneindige barmhartigheid, met ons en met onze kinderen.

Pastoor van der Mee

In deze Nieuwsbrief:

Bezinning Jaarthema	p1
Landelijke Open Dag MP	p1
Veronica 75 jaar	p2
3 dagen van gebed	p2
'Celebrating 20 years'	p3
Getuigenissen	p4
20-jarig bestaand MP	p4
Regiodagen voorjaar	p5
Coördinatoren	p5
FP Uitnodiging Weekend	p5

Landelijke Open Dag MP 2014

Wat was het een prachtige dag, 8 november in Heilig Landstichting vlakbij Nijmegen. En ze bleven maar komen en komen, de vrouwen en moeders.... We waren met meer dan 100 betrokkenen en geïnteresseerden bij elkaar. We hebben gezongen, geluisterd, ons verdiept in het jaarthema: "Vraag om bescherming", onze gebedsverhoringen verteld, en zo elkaar bemoedigd en gesterkt in ons vertrouwen op de Heer. Tot slot verenigden we ons in gebed tijdens het gebedsuur van Biddende Moeders.

Dank aan de Biddende Moeders van Nijmegen voor hun werving voor -en hulp op- deze dag. Dank aan het Solace team, waaronder de (regio)-coördinatoren de voorbidders en assistent, dat zorg heeft gedragen voor een gastvrije ontmoetingsdag en een warm onthaal. Dank aan pastoor van der Mee die ons de hele dag ten dienste heeft gestaan en er was voor een persoonlijk gesprek en voor het Sacrament van de Biecht.

Dank aan God die ons geroepen heeft om biddende moeder te zijn en samen te bidden voor onze kinderen en voor alle kinderen van de wereld, vooral voor die kinderen waar niet voor gebeden wordt.

Veronica 75 jaar

Dit bijzondere jaar, waarin we vieren dat MP 20 jaar geleden is ontstaan, vieren we ook de verjaardag van Veronica. Zij is 16 februari j.l. 75 jaar geworden.

In de week van 8-15 februari was Veronica in Bethlehem, met landcoördinatoren en genodigden, allen betrokken bij Mothers Prayers gedurende de afgelopen 20 jaren. Er is gedurende het verblijf in Bethlehem, een dag uitgekozen om haar verjaardag (alvast) te vieren. Veronica kreeg een grote mooie kaart met daarop vermeld alle H. Missen (met de naam van de kerk en de plaats en het land) die ter ere van haar 75^e verjaardag zijn opgedragen en die nog opgedragen zullen worden in de toekomst.

*Ook wij, de Biddende Moeders van Nederland hebben daaraan meegedaan. Er zijn twee H. Missen opgedragen, een in de St Bartholomeuskerk in Schoonhoven op 26 januari en onlangs in de St Barnabaskerk (de kerk van O.L.V Maria ter Weghe) in Haastrecht, op 20 februari. De intentie was: **Ter ere van Veronica's 75^e verjaardag en voor de Zegen van God en de leiding van de H. Geest over Veronica William, de oprichtster van Mothers Prayers.***

Vanuit Bergambacht, Schoonhoven, Haastrecht, Zwolle, Dordrecht, Den Haag en Assen kwamen er op 20 februari Biddende Moeders naar Haastrecht om de H. Mis bij te wonen. Daarna hebben we samen het Biddende Moeders-gebedsuur gehouden. We voelden ons zeer verbonden met elkaar, met Veronica en met alle Biddende moeders in Nederland en in de wereld.

Onlangs ontvingen wij van Veronica een woord van dank voor dit verjaardagscadeau:

"Lieve Zusters in Jesus,

We zijn net teruggekomen van het Heilig Land waar we een hele mooie gezegende tijd hebben gehad. Het was zo'n bijzondere ervaring om alle heilige plaatsen te bezoeken waar Jezus en zijn moeder en de apostelen leefden en liepen. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor jullie gebeden en heel speciaal voor al de H. Missen die al opgedragen zijn of zullen worden opgedragen voor mijn verjaardag. Het waren er over de 100! Ik heb vaak gevraagd om jullie gebed, maar na al deze H. Missen zal ik voor lange tijd gedragen worden!! Dit was zo'n grote verrassing voor mij, ik had er geen idee van dat dit allemaal was voorbereid.

In Jezus liefde, Veronica"

3 dagen van gebed

27-28-29 maart

Lezingen: de Psalmen 36; Mattëus 5 v 43-45; Efeziërs 1 v 3-4

26-27-28 juni

Lezingen: Lucas 13 v 1-5; Mattëus 18 v 10-14; de Psalmen 33 v 1-5

25-26-27 september

Lezingen: de Psalmen 51; 2 Kronieken 7 v 12-14; Daniël 2 v 20-23

29-30-31 januari 2016

Lezingen: Jeremia 7 v 2 -3; Genesis 18 v 24-33; de Psalmen 103 v 1-5



Voor degenen in Mothers Prayers voor wie dit nieuw is:

We reseveren 3 dagen per 3 maanden om, indien mogelijk, enige tijd samen te komen in onze gebedsgroep om te bidden. De 1^e dag is onze dag van persoonlijk berouw. De 2^e dag staan we, bij wijze van spreken, in de tussenruimte (tussen onze kinderen en degenen met wie zij te maken hebben) en bidden we voor allen wier activiteiten, op wat voor manier dan ook, onze kinderen schade berokkenen, door drugs, pornografie, media, internet, popsongs, slecht onderwijs, etc. We vragen de Heer hen te vergeven en hun harten te veranderen. De 3^e dag is de dag van vreugde, danken en prijzen. Sommigen vragen zich af: hoe breng je de tijd door deze dagen? Dat hangt echt helemaal af van de individuele gebedsgroep. Ik begrijp dat het voor een moeder onmogelijk is om 3 dagen haar gezin te verlaten, maar het zou goed zijn als zij toch wat tijd door zou kunnen brengen met haar gebedsgroep, of alleen in gebed verbonden met alle MothersPrayers leden van de wereld. We kunnen bijvoorbeeld op de eerste dag een tijdje stil worden en de H. Geest vragen om ons de fouten en tekorten te doen inzien, waar we ons niet van bewust zijn.

Getuigenis over de drie dagen van gebed:

"We bidden al veel jaren uit het gebedenboekje en ik heb het altijd een voorrecht gevonden mee te mogen bidden met de 3 dagen van gebed. Ik besef nu dat ik, door de wijze waarop wij hebben leren bidden in Mothers Prayers, van 'geloven in God' ben gegroeid naar 'Hem de eerste plaats in mijn leven geven'.

Ik kijk terug op de bijzondere weg die ik heb afgelegd; een innerlijke, persoonlijke en vreugdevolle reis waar niemand anders, dan God, bij betrokken heeft kunnen zijn. Ik verheug me op een nog mooiere reis. Onze God is verbazingwekkend."

Uit de Engelse nieuwsbrief



"CELEBRATING 20 YEARS "

Als we teruggaan naar het allereerste begin, denk ik dat we allemaal hebben gedacht dat de kleine gebedsgroepjes voornamelijk waren bedoeld om onze kinderen in overgave bij God te brengen. Geleidelijk aan zijn we ons gaan realiseren dat God ook iets heel moois aan het doen is in de harten van de moeders. Eenmaal onze aandacht gevangen in de gebedsgroepen, begint Hij Zijn woorden van Liefde te spreken in de diepste diepten van onze gebrokenheid en Hij spreekt genezende woorden. Het is zo mooi om getuigenissen te horen van herstel in de harten van de moeders, en ook van herstel in huwelijken en zelfs in het hele gezin. Is het niet prachtig hoe God ons, door Mothers Prayers, deelgenoot maakt in het geheim van Zijn werk op aarde?

Afgelopen Advent, werden we aangemoedigd om het evangelieverhaal uit Lucas te volgen, handelend over alle gebeurtenissen die leiden naar de geboorte van Christus. In Lucas 1 vers 17 lezen we: 'Hij zal de mensen voorbereiden op de komst van de Heer. Hij zal de harten van de vaders naar de kinderen keren...' Dit is een echo van de passage uit het boek Maleachi 3 v 24: '...en Hij zal het hart van de vaders naar de zonen keren en het hart van de zonen naar hun vaders keren.' Het is een liefdevolle herinnering aan de voorrang die God geeft aan het herstel in gezinnen. Het is overweldigend te bedenken dat ook wij, allemaal, verwickeld zijn in deze geschiedenis van Herstel.

Wie had ooit kunnen denken, dat Mothers Prayers zo zou groeien vanuit zoiets kleins aan het begin! In de Advent hebben de kinderen van de basisschool in ons dorp een advent-gebeds-dag bereid voor de ouders en belangstellenden. Deze dag werd gehouden in onze kerk. Ik raakte enorm geïnspireerd door de woorden die ik daar tegenkwam:

Voor de belofte van oogst, bewaard in een zaadje, danken wij u Heer.

Voor de eikeboom met daarin een eikel, het brood met daarin een graantje, de appel met daarin de pit, danken wij u Heer,
Voor het geheim van de natuur, verpakt als kadootje aan ons gegeven om te zaaien, zijn we u zo dankbaar Heer.

(Vertaald uit Celtic Prayer and Resources by John Birch)

EN

Grote dingen beginnen klein.

Elke stortbui begint met slechts een regendruppel;

Elk vuur met slechts een vonk;

elke oogst begint als een zaadje;

Elke reis begint als een stap want zonder deze stap zal er geen reis zijn;

Zonder deze regendruppel kan er geen stortbui zijn;

Zonder dat zaadje kan er geen oogst zijn .

(William Wilberforce)

Ik (Carolyn) werd geïnspireerd door deze twee passages, omdat deze de reis van Mothers Prayers weergeven. Het begon met slechts een traan, een traan in het hart van iemand die zich in stilte afvroeg: In wat voor een wereld groeien mijn kinderen en kleinkinderen op? Het begon in een hart dat van God hield en op zoek was naar Hem, een hart dat open was en ontvankelijk. Het begon met één groep, die groeide naar twee. Het begon in één land, daarna in twee. Het begon in één werelddeel, daarna in twee. Duizend groepen, tienduizenden groepen. In meer dan honderd landen, in elk bewoond werelddeel groeit Mothers Prayers. Moeders die samenkomen om te bidden voor hun gezinnen en families en om te bidden voor alle kinderen in de wereld: één hart aangeraakt, duizenden harten aangeraakt, tienduizenden harten aangeraakt door de Heer. Wij vragen verwonderd: Hoe kan dit geschieden? **"Hoe kan dit geschieden" vroeg Maria.** (Lucas 1 v 34)

Wie had in dat kleine groepje moeders, samen biddend voor hun kinderen in een voorkamer, de potentie kunnen zien van deze gebedsbeweging nu, over zoveel landen verspreid?

Laten we samen onze vroege uitzingen:

Mijn ziel prijst hoog de Heer,

Mijn geest jubelt om God, mijn Redder.

Want hij heeft mij overvloedig gezegend, en mij ontvankelijk gemaakt. Hij doet mijn kleine wereld schudden en maakt mij armzalig voor Hem. Hij neemt mijn eigen plannen van mij weg .. en geeft me meer dan ik had kunnen hopen of vragen. Hij geeft me kansen en het vermogen om vrij te worden en door mijn eigen grenzen heen te breken. Hij geeft me de kracht om te durven, om alleen op Hem te bouwen, want Hij toont zichzelf als de altijd Grotere in mijn leven. Hij heeft dit aan mij geopenbaard....

Het is mijn kleinheid die ervoor zorgt, dat het voor Gods koninkrijk mogelijk wordt om hier en nu door te breken.

Gezegend zij de Heer, o mijn ziel en alles wat ik in mij heb, zegene Zijn heilige naam.

Getuigenissen uit de Engelse Nieuwsbrief

Een moeder bezocht voor de eerste maal een gebedsgroep van biddende moeders en zij schrijft: "Ik vond het zo ontroerend om erbij te mogen zijn en te ondervinden hoe solide, betrouwbaar en onvoorwaardelijk de vriendschappen zijn geworden door jarenlang jullie moederharten te verenigen om voor de levens van jullie kinderen / kleinkinderen te bidden. En om jullie allemaal te horen zeggen: dat jullie het maandelijks bidden altijd voor laten gaan. Ik was tot tranen geroerd terwijl ik luisterde naar wat jullie vertelden, dank dat jullie zoveel met mij hebben gedeeld.

"Mijn moeder gaf mij het Mothers Prayers gebedenboekje om me te helpen met mijn kinderen. Terwijl ik het las, kwamen de tranen. Vooral te lezen dat God zoveel van mijn kinderen houdt, dat hij hen vrij laat, en alleen tussenbeide komt als Hij gevraagd wordt, sprak sterk tot mij."

"Ik heb jaren geleden geschreven over mijn zoon met Aids, dankzij al jullie, en mijn gebeden, is hij nog in leven en gaat het naar omstandigheden goed met hem. Mijn andere zoon werkte veel te hard, had een scheiding achter de rug en was wanhopig. Toen beschuldigde een zogenaamde vriend hem waardoor hij zich met de rug tegen de muur voelde staan. Hij had slapeloze nachten en hij dacht er zelfs over zich van het leven te beroven toen hij besloot naar de Kerk te gaan. Hij kon niet ophouden met huilen, gelukkig was er een dienst bezig. Toen hij de moed had om naar voren te kijken, naar de doopvont, was daar een afbeelding van een kruis op te zien, met een man eraan die onbeschrijfelijke, onvoorstelbare pijn leed, erger dan mijn zoon ervoer. Mijn zoon keek weg en toen hij weer keek was de afbeelding weg. Er kwam een warme bries rond mijn zoon, de ramen waren dicht en de deur ook en buiten was het nog nacht en hij voelde een wonderlijke vrede. Hij ging naar huis en viel in slaap. Twee dagen later werd hij vrijgesproken van alle aanklachten. Onze God is een Wonderbare God, Prijs de Heer."

Ik weet dat er velen van u zullen zijn die nog wachten op het moment dat God hun gebeden zal beantwoorden. We weten dat God luistert naar de bede van ons hart. Mijn lieve zusters, moge jullie gezegend zijn in je wachten, moge jullie getroost worden in jullie pijn, moge jullie vreugde kennen in jullie verdriet, moge jullie licht ontvangen in jullie duisternis, moge jullie hoop ontvangen in jullie wanhoop, moge jullie vandaag bemoedigd worden, moge jullie Christus (her)kennen in alle dingen.

Veronica en Carolyn

Ter ere van het 20-jarig bestaan van Mothers Prayers (uit de Engelse nieuwsbrief)

We zijn zeer verheugd u te kunnen vertellen dat er binnenkort nieuwe materialen verkrijgbaar zullen zijn om ons feestelijke 20-jarig bestaan luister bij te zetten

Deze omvatten:

- A) Een nieuwe dubbel CD van aanvullende liederen speciaal geschreven voor Mothers Prayers door Anne Scripture, en ook een klein woordje van Veronica.
- B) Een nieuw 20-jarig bestaan boekje (zoals we ook maakten voor ons 10-jarig bestaan).
- C) Een heel speciaal Mothers Prayers gebedenboekje, gedrukt in de moedertaal van Jezus en Maria (een taal die zelden nog gesproken wordt).

(voor Nederland: u kunt deze materialen in de toekomst bestellen door contact op te nemen met uw (regio)coördinator.)

Londen – oktober 2015

De precieze maand van onze 20^e verjaardag is oktober 2015. Misschien wilt u dan iets organiseren om het te vieren in uw gebedsgroep? Er wordt dan in Londen een speciale dag georganiseerd, die u zou kunnen bijwonen (aanmelden niet nodig):

Celebrating 20 Years of Mothers Prayers at Westminster Cathedral

Date: 31st October

Time: 10.00 am – 1.00 pm Cathedral Hall
2.00 pm Special Mass in the Cathedral

Place: Westminster Cathedral Hall, Ambrosden Avenue, SW1P 1QH

Notes: Nearest Train and Tube Station is London Victoria Buses, 11, 24, 148, 507, 211 all stop near the Cathedral.

Rome – juni 2015

Maar eerst is er in juni de Biddende Moeders wereldconferentie in Rome voor landcoördinatoren van 14 juni tot 22 juni. Misschien wilt u ook naar Rome komen in die week? U zult dan wel zelf uw reis en accommodatie moeten regelen. We kunnen jammer genoeg niets organiseren om alle Biddende Moeders te ontmoeten. Het zou wel heel mooi zijn als u, verblijvend in Rome die week, de 17^e juni op woensdag naar de H Mis en de audientie van de Paus zou kunnen komen (als de Paus er dan is). Veronica oppert dat wij misschien allemaal een blauwe sjaal kunnen dragen, zodat we elkaar kunnen herkennen!

Als u naar Rome wilt...

Wij (Mothers Prayers Nederland) zouden graag willen weten hoeveel belangstelling er is onder Nederlandse Biddende Moeders om op 17 juni 2015 de H. Mis en de audientie van de Paus bij te wonen in Rome. Bij voldoende interesse kunnen we wellicht samen iets organiseren. Indien u wilt gaan, wilt u dit dan doorgeven via netherlands@mothersprayers.org?

Regiodagen Voorjaar 2015

Zuid-Holland Zaterdag 28 februari 10.15-15.00 uur Parochiehuis Eendrachtscapel, Eendrachtsweg 46, Rotterdam 12:45 mog. Eucharistieviering Zaterdag 21 maart 10:15-14:30 uur Pastorie Lodewijkkerk, Steenshuur 19, Leiden 9:30 mog. Eucharistieviering	Noord Brabant Zaterdag 14 maart 10.00-15.00 uur H. Joannes van Oisterwijk, De Lind 50, pastorie op nr 52, Oisterwijk 15:15 mog. Eucharistieviering	Friesland/Groningen/Drenthe Zaterdag 9 mei 13.00-16.00 uur Parochiezaal St. Jozef Kathedraal Radesingel 4, Groningen 17.00 mog. Eucharistieviering (engelstalig) Utrecht/het Gooi Zaterdag 16 mei 10.30-14.15 uur St. Rafaëlkerk Lichtenberchdreef 4, Utrecht 14.30 mog. Eucharistieviering
Limburg Dinsdag 17 maart 09.30-14.15 uur Priorij Nazareth Oude Munt Van Wevelickhovenstraat 1, Tegelen 14.15 mog. Eucharistieviering	Woensdag 15 april 09.30-14.15 uur Edith Stein Centrum Diepstraat, Echt 14.15 mog. Eucharistieviering	

In Overijssel zal in april een regio-ochtend worden gehouden en in Gelderland zal een regio-avond gehouden worden. De precieze data, tijden en locaties van deze dagen worden z.s.m. bekend gemaakt op www.rkactiviteiten.nl. Als uw gegevens bij ons bekend zijn, wordt u via de mail en per post ook persoonlijk voor de dag in uw regio uitgenodigd.

Landelijke open dag: 7 november 2015 te Duivendrecht

Regio Coördinatoren

Land-Coördinator/ Regio Overijssel/ Regio Gelderland/ Regio Noord-Holland:
Christine van Laar-Witte, Zeven Alleetjes 12, 8011 CV Zwolle, 038-3374864
mothersprayers_nl@hotmail.com / netherlands@mothersprayers.org

Regio Noord-Nederland

Katja van Rheenen-Meijknecht, Brinklaan 6, 9722 BC Groningen, 050-5281180
kmeijknecht@gmail.com

Regio Utrecht + het Gooi

Anneke van Ede-Athmer, Snelliuslaan 26, 1222 TE Hilversum, 035- 6409029
vanede-athmer@planet.nl

Regio Noord-Brabant

Tutty Petersdorff-Reynhart, Torecpad 13, 5625 EW Eindhoven, 040- 2425738
retno@planet.nl

Regio Limburg

Wies Mom, Prins Bisschoplaan 20, 6085 AW Horn, 0475-589135
wiesmom@kuriakon.nl

Regio Zuid-Holland

Sylvia Maenhout, Neuhuyskade 97, 2596 XK Den Haag, 06- 47133540
sylvia3koningen@gmail.com

Fathers Prayers

Voor vaders en echtgenoten:

Stichting Fathers Prayers | p/a Troubadoursborch 65 | 3992 BE Houten | contact@fathersprayers.org

Uitnodiging Weekend:

20-22 maart 2015 organiseert Fathers Prayers een nationaal weekend van Biddende Vaders te Sittard. Het thema van dit weekend is: "Zo Vader zo Zoon". Vaders en geestelijke vaders kunt zich hiervoor opgeven door een mailtje te sturen naar contact@fathersprayers.org.