

Het Schravenpad

HORST
A/D
MAAS



Mgr. Frans Schraven



Het 10 km lange Schravenpad is een eerbetoon aan Mgr. Frans Schraven, geboren op 13 oktober 1873 in Lottum. Vanaf 1921 was hij bisschop van het bisdom Chengtingfu/Zhenging in China. Daar kwam hij op voor de duizenden vluchtelingen, waaronder vele vrouwen, die toevlucht zochten op zijn missieterrein.

Op 9 oktober 1937 werd Frans Schraven op gruwelijke wijze vermoord door het Japanse leger. Samen met acht metgezellen werd hij levend verbrand, omdat hij weigerde vrouwelijke vluchtelingen als 'troostmeisjes' ter beschikking te stellen. Met de woorden "U kunt mij doden als u wilt, maar u geven waar u om vraagt: nóóit!" stierf de bisschop een marteldood. De vrouwelijke vluchtelingen bleven wonderwel ongedeerd.



Volg het routebordje met de afbeelding van Mgr. Schraven en treed in de voetsporen van deze bijzondere man.

Het Schravenpad start in hartje Lottum en voert u naar Huize Kaldenbroek, waar Mgr. Schraven is geboren. U wandelt langs diverse kapelletjes en door prachtige natuurgebieden met panoramische uitzichten.

Informatiefolder

Een folder met meer informatie over deze unieke wandelroute is verkrijgbaar in De Rozenhof Lottum en Huys Kaldenbroeck.

Toprozentuin/Rozenkenniscentrum De Rozenhof Lottum is van 1 mei tot 1 november elke dag open van 10.00-17.00 uur. Toegang tot het Rozenkenniscentrum is gratis.

Verder vindt u uitgebreide informatie over Mgr. Schraven en het Schravenpad op de websites: www.derozenhoflottum.nl
www.mgrschraven.nl

Facebook:
www.facebook.com/mgr.schravenstichting

