



# Kinderkamp Jongerenreis Ierland



**Zomer 2019  
Aartsbisdom Utrecht**

# Kinderkamp

## In het begin...

“In het begin.” Dit zijn de eerste drie woorden van het eerste Bijbelverhaal. Tijdens dit kamp staan we stil bij dit thema door te luisteren en na te denken over het scheppingsverhaal, Adam en Eva in het paradijs en de toren van Babel. In de Eucharistievieringen aan het begin en het einde van de week gaat het over de roeping van de eerste leerlingen en het dubbelgebod van de liefde, het eerste beginsel van ons geloof.



Tijdens het kamp gaan we natuurlijk ook heel veel spelletjes doen, lekker naar het bos, knutselen, zwemmen en nog veel meer.

Dus wil je graag iets moois meemaken, samen met andere kinderen? Meld je dan snel aan voor het kinderkamp 2019!

- Wanneer:** 3 t/m 8 augustus 2019  
**Waar:** Kampeerboerderij De Heidebloem, Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle  
**Voor wie:** jongens en meisjes van 7 t/m 13 jaar  
**Aantal deelnemers:** maximaal 30  
**Hoofdleiding:** Vicaris Hans Pauw en Jacqueline Kolfshoten  
**Kosten:** € 125 per kind. Als er meerdere kinderen uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 70 per extra kind (voorbeeld: twee kinderen = € 195 i.p.v. € 250).  
**Aanmelden:** Liefst vóór 1 juni via [www.jongaartsbisdom.nl](http://www.jongaartsbisdom.nl)  
**Meer info:** Jacqueline Kolfshoten, e-mail: [jacqueline.kolfshoten@gmail.com](mailto:jacqueline.kolfshoten@gmail.com) of tel.: 06 29015399

# Jongerenreis

## Follow St. Patrick

We reizen door Ierland waar St. Patrick in de 5<sup>de</sup> eeuw het christelijk geloof verspreidde. We bezoeken de plaatsen die belangrijk zijn geweest in zijn leven, vieren de Eucharistie en maken kennis met de fraaie natuur en de levendige steden en stadjes in Ierland. In de voetsporen van St. Patrick gaan we naar de ‘roots’ van het christelijk geloof in onze streken. Zo krijgt ons eigen geloof ook een impuls. Ga je mee?

8-daagse touringcar reis (opstapplaats: Utrecht), overnachting in hotels.

- Wanneer:** 20 t/m 27 juli 2019  
**Reisprogramma:** Vanuit Utrecht reizen wij per touringcar (Pelikaan reizen) naar Calais, per ferry naar Dover, overnachting in Birmingham, reis naar Holyhead en per ferry naar Dublin. Overige plaatsen: Downpatrick, Armagh, Lough Derg, Knock, Croagh Patrick.  
**Voor wie:** jongeren tussen 16-35 jaar  
**Reisleiding:** Pelikaan reizen  
**Pastorale leiding:** Rector Patrick Kuipers en vicaris Hans Pauw  
**Kosten:** € 849  
**Aanmelden:** vóór 20 mei via [www.jongaartsbisdom.nl](http://www.jongaartsbisdom.nl)  
**Meer informatie:** [www.jongaartsbisdom.nl](http://www.jongaartsbisdom.nl) en vicaris Hans Pauw, e-mail: [pauw@aartsbisdom.nl](mailto:pauw@aartsbisdom.nl) of tel.: 06 30162927

