

Deelnemen

Als je wilt deelnemen dien je meer dan **één uur** in een normaal tempo zelfstandig te kunnen lopen. Ook is zelfstandig heuvels op- en aflopen, zelfstandig de trap op- en aflopen en **zelfstandig** instappen in een vervoermiddel voor jou geen probleem.

Prijs reisnummer RA2001

Pelgrim € 915,00
Toeslag eenpersoonskamer € 150,00

Bij de reis inbegrepen

- Retourvlucht Amsterdam – Rome Fiumicino met KLM inclusief luchthavenbelasting, veiligheidstoeslagen en één stuk ruimbagage per persoon.
- Transfers in Italië volgens programma.
- Openbaar vervoerkaart in Rome.
- Eén nacht verblijf in hotel Cenacolo in Assisi en vier nachten verblijf in hotel Parco Tirreno op basis van halfpension en een tweepersoonskamer.
- Alle entreegelden voor de genoemde onderdelen.
- Audio-ondersteuning gedurende de gehele reis.
- Nederlandstalige cultuurhistorische en reisbegeleiding door Chris Ketelaars gedurende de gehele reis.
- Toeristenbelasting en bijdrage Calamiteitenfonds.

Zelf betalen of regelen

- Reis- en annuleringsverzekering.
- Vervoer van je woonplaats naar de luchthaven v.v.
- Lunches.
- Consumpties en overige uitgaven van persoonlijke aard.
- Mogelijke toeslagen (indien wijzigingen in de vervoerskosten of verschuldigde (nieuwe) heffingen – zoals brandstof-toeslagen – daartoe aanleiding geven, behoudt VNB zich het recht voor deze door te berekenen aan de pelgrim).
- Uitgebreide informatie over en de boekingsvoorwaarden die van toepassing zijn op deze reis vind je op onze website.

VNB

Pater van den Elsenstraat 10
5213 CD 's-Hertogenbosch
Postbus 273
5201 AG 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 81 11
E-mail info@vnb.nl
Website www.vnb.nl



27 maart tot en met 1 april 2020

6-DAAGSE inspiratiereis naar ASSISI en ROME

Treed in de voetsporen van de H. Franciscus en Clara
en de apostelen Petrus en Paulus




reizen met vnb is betekenisvol ontmoeten

Ontdek het veelzijdige Italië!

Treed in de voetsporen

Een bijzondere inspiratiereis beleven naar zowel **Assisi als Rome**? Dat kan met deze inspiratiereis onder leiding van Chris Ketelaars. Hij neemt je mee naar het middeleeuwse stadje Assisi, prachtig gelegen tegen een heuvel met uitzicht op het Umbrische landschap. Je bezoekt de belangrijkste plaatsen van de **Heilige Franciscus en Clara van Assisi** zoals de San Franciscobasiliek, de Santa Clarakerk en San Damiano. Na twee dagen

vertrek je naar de **Eeuwige Stad: Rome**. Je bezoekt de hoofdbasilieken waaronder uiteraard de Sint-Pieter, viert op zondag de eucharistie in de Friezenkerk en ontmoet de **Paus** tijdens de algemene audiëntie. Uiteraard zie je ook de highlights van Rome als de **Trevifontein** en het Pantheon én er is voldoende tijd voor een lekker **Italiaans ijsje** of een cappuccino op een terrasje.

Deze reis wordt georganiseerd en begeleid door VNB. VNB heeft ruim 135 jaar ervaring in het begeleiden van groepen op reis; een garantie voor een betrouwbare service. De uitvoering van onze reizen is vrijwel geheel in handen van deskundige vrijwilligers die dit belangeloos doen en een deel van de reissom zelf betalen. Op allerlei terreinen zijn zij actief: als reisleiding, pastor, arts, verpleegkundige of in de facilitaire dienst. Persoonlijke aandacht staat hoog in het vaandel. Jaarlijks maken 2.500 vrijwilligers het mogelijk om onze reizen uit te voeren. Onder de vrijwilligers bevinden zich ook veel jongeren. Ga met ons mee en ervaar zelf het verschil. Wil jij meer informatie over VNB en ons algehele reisaanbod? Kijk op www.vnb.nl

Wat kun je verwachten?

In de vroege ochtend vertrek je vanaf Schiphol naar Rome, daar staat de bus voor je klaar om naar Assisi te vertrekken. Deze middag bezoek je de basiliek Santa Maria degli Angeli met de indrukwekkende **Portiuncula** kapel, de plek waar de bedelorde van de **Franciscanen** begon, en San Damiano waar Franciscus zijn **roeping** ontving. De volgende dag ga je terug naar de Middeleeuwen en bezoek je in Assisi het geboortehuis van Franciscus, de Santa Clarakerk waar Clara begraven ligt en uiteraard de San Franciscobasiliek.

De daaropvolgende dagen treed je in de voetsporen van de apostelen **Petrus en**

Paulus in Rome. Je bezoekt het graf van Petrus onder de Sint Pieter (Scavi) en loopt door het oude deel van Rome langs het Colosseum naar een van de oudste kerken van Rome: de San Clemente. Je beklimt de **Spaanse Trappen** en loopt naar een van de mooiste pleinen van Europa: Piazza Navona en je bezoekt uiteraard de **vier hoofdbasilieken**. Chris voorziet je de gehele reis van cultuurhistorische informatie en begeleidt je door de stad. Er wordt met het openbaar vervoer gereisd en het reisgezelschap wordt niet groter dan 26 personen.

Indrukwekkende inspiratiereis met veel belevingen