



*Programma van de
St. Franciscaanse Voettochten
2020*

Programma 2020

Stichting Franciscanse voettochten



Zondag 15 maart

Wat:

Viering voor overleden tochtgenoten

Tijd: 10.30 uur

Waar: OLV van Lourdes, Voltastraat te Maastricht

Deelnemers: Onbeperkt

Zaterdag 18 april

Wat?

Loop, fiets of ga per bus mee van **Franciscaans Maastricht naar Franciscaans Heilig Paterke te Hasselt**. Tocht van 40 km.

Vertrek: Aan de kerk OLV van Lourdes, Voltastraat te Maastricht.

Tijd: 07.00 uur

Prijs: €10,00. Gepast te voldoen bij vertrek.

Zij die per bus mee willen reizen, kunnen dit per email doorgeven aan Mattie Jeukens voor 5 april 2020.

Om 18.30 uur afsluiting met eucharistie viering, mede opgeluisterd door Harmonie De Gele Rijders. Hun drumband brengt ons naar de kerk.

Deelnemers: onbeperkt

Maandag 27 april tot en met zondag 3 mei

Wat?

Lopen naar **Basilica van het Licht Vezelay, door de Morvan**.

Een tocht met 5 wandeldagen: 110 km. Overnachtingen in gîtes.

Vertrek: Pastorie aan de Voltastraat 45 te Maastricht.

Tijd: 09.00 uur.

Infoavond:

Maandag 17 februari om 20.00 uur,
Pastorie Edisonstraat 2 Maastricht.

Prijs: €485,00

Deelnemers: Min. 16, Max. 18.

Dinsdag 7 juli tot en met dinsdag 21 juli

Wat?

Lopen van Stroncone naar Assisi.

Door het groene hart van Italië waar de meeste voetstappen van Franciscus te vinden zijn.

Een uitdaging voor de primitief ingestelde wandelaar. 9 wandeldagen, 180 km.

Vertrek om 12.00 uur

Infoavond:

Donderdag 16 april om 20.00 uur, Groenewold Begijnengang 17
5911 JL Venlo Tel: 077-3546689 email: st.groenewold@home.nl

Vertrek: Groenewold Begijnengang 17, 5911 JL Venlo

Prijs: € 895,00 euro.

Deelnemers: min. 16, Max. 18.



Maandag 24 augustus tot en met donderdag 3 september (Nieuw)

Wat?

Lopen nu vanuit **Bologna langs Mariabedevaartsoorden**

Dit is een ruige en prachtige tocht met 7 wandeldagen, 140 km.

Omdat hij nieuw is weten we niet wat ons te wachten zal staan!

In elk geval beginnen we in ons mooie klooster in Bologna.

Vertrek: Pastorie aan de Voltastraat 45 te Maastricht.

Infoavond:

Donderdag 14 mei om 20.00 uur, Pastorie Edisonstraat 2 Maastricht.

Prijs: € 795,00.

Deelnemers: Min. 16, Max. 18.

Zaterdag 12 september

Wat?

Lopen van de Kapellentocht van Beersdal naar Rolduc

Langs de groene rafelrand van Parkstad Limburg. De afstand is 24 km.

Vertrek: Antonius van Paduakerk aan de Beersdalweg 64 te Heerlen.

Tijd: 08.30 uur tot 18.00u

Prijs: € 10,00 Gepast te voldoen bij vertrek.

Deelnemers: onbeperkt

Zaterdag 3 oktober

Wat?

Transitusviering: We sluiten aan bij de avondmis van de parochie
Wij herdenken het sterven van Franciscus
met aansluitend een “tas” koffie met vlaai .

Waar: Aan de kerk OLV van Lourdes, Voltastraat te Maastricht.

Tijd: 19.00 uur aansluitend koffie drinken met vlaai in het *Trefcentrum*.

Zaterdag 14 november

Wat?

Lopen van **De Kerk en Kunstroute**,
een dag van bezinning, kunst en wandelen
van Holset naar Wijlre. (sommige gedeelten per auto).

Vertrek: Parkeerplaats naast de kerk in Wijlre.

Tijd: 08.30 uur

Prijs: € 10,00 Gepast te voldoen bij vertrek.

Deelnemers: onbeperkt

Vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober

Wat?

Meditatieweekend volgens de traditie van Zazen.

Het weekend wordt in stilte doorgebracht

Plaats bij de zusters Onder de Bogen

Vertrek: Vrijdagavond

Prijs: € 135,00

Deelnemers: Max. 15 personen

Informatie en aanmelden:

Mattie Jeukens ofm.

Voltastraat 45, 6224 EK Maastricht

Telefoon: 043 3634348 of 06 51910217

Email: jmpp.jeukens@planet.nl of www.franciscaansevoettochten.nl

