



ACTUEEL

Een verhaal over
vreemdeling zijn en
aansluiting vinden, over
culturen die botsen en
liefde die alles overwint.



AANGRIJPEND

Een verhaal over afscheid nemen
en een nieuwe start maken: hoe je
moedig en trouw een nieuwe weg
vindt in een vreemd land.



AUTHENTIEK

Het verhaal van een
jonge vrouw die,
ondanks alle
tegenstand, niet van wijken wil
weten. Ze blijft aan de
zijde van haar schoon-
moeder, Naomi. En wanneer
Ruth Boaz ontmoet,
gloort er nieuwe hoop.

RUTH VOORSTELLINGEN

19-09-2021 PREMIÈRE
's-Hertogenbosch
Maaspoort Sport & Events

25-09-2021
Aalsmeerderbrug
LEG

02-10-2021
Veenendaal
De Basiliek

Verdere voorstellingen worden nog gepland.

Geschikt vanaf
ca. 6 jaar

CONTACT
info@kisi.nl
+31 641482108
Straakvense Bosdijk 96
5703 GX Helmond
Nederland



TICKETS:

WWW.RUTH-MUSICAL.ORG



DE FAMILIE- MUSICAL

van Birgit Minichmayr

Ruth



Een jonge vrouw
die alle grenzen overwint
en een nieuwe start aandurft.

★★★★★

Ontroerend, meeslepend,
gewoonweg sprookjesachtig.
bezoeker

★★★★★

★★★★★

Hartverwarmend, tranen
van vreugde.
bezoeker

★★★★★



Ruth

★ ONVERGETELIJKE MOMENTEN

Een kleurrijke stad - een heldere sterrenhemel - een spannende rechtszaak - en een romantische bruiloft.



★ LEVENSECHT EN TIJDLOOS

Birgit Minichmayr en de KISI's vertellen dit 3000 jaar oude bijbelverhaal met krachtige teksten en melodieën.



★ MEESLEPEND VERHAAL

Vol humor en pakkende scènes voor het hele gezin.



★ GENOT VOOR OOG EN OOR

Sprekende kostuums en decor. Indrukwekkend licht en geluid.



★ SPECTACULAIRE DANSEN

Van massale reidans tot tappende schapen.



★ HEMELSE KLANKEN

Prachtige zang en meeslepende meerstemmigheid.



★ ONBLUSBARE LIEFDE

Waarvoor geen brug te ver is.



★ JA OP HET LEVEN

Over afscheid nemen en moedig opnieuw beginnen.



★ ECHTE VREUGDE

Meer dan 70 enthousiaste acteurs van jong tot een beetje ouder.



★ DIEP VERLANGEN

Naar een vreemd en ander volk en hun liefdevolle God.



“ MOGE DE HEER, GOD VAN ISRAËL, JE LONEN, WANT NAAR HEM BEN JE KWETSBAAR GEKOMEN. ONDER ZIJN VLEUGELS BIEDT HIJ JOU EEN TOEVLUCHT EN BIJ ZIJN VOLK VIND JE EEN ONDERKOMEN. ”

“ JOUW VOLK ZAL MIJN VOLK ZIJN EN JOUW GOD ZAL MIJN GOD ZIJN. EN WAARHEEN JE OOK GAAT, DAAR GA IK. OP DE PLAATS WAAR JIJ STERFT, STERF OOK IK. WANT NOOIT, LAAT IK JOU ALLEEN. ”

