

# Religieus leven

**als experiment**

*Lezing door Richard Steenvoorde OP*

Vrijdag 16 juni | 15:30-19:30u | Dominicuskerk, Rotterdam

## 'Religieus leven als experiment'

*lezing door Richard Steenvoorde OP*

Voor veel mensen in onze tijd lijkt het christelijke geloof aan relevantie ingeboet te hebben. En wie gelooft, worstelt met indringende vragen als: wat maakt het uit om christen te zijn en wat we doen? En als we op weg willen zijn naar Gods Koninkrijk, wat zegt dat over onze verhouding met de samenleving? Tegelijkertijd vinden in Nederland politieke aardverschuivingen plaats. Broeder Richard neemt ons mee in het denken van de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben.

**Agamben riep de kerk in 2009 op om haar messiaanse missie serieus te nemen en zich niet door het politieke systeem te laten inkapselen. Maar hoe verhouden geloof en politiek zich dan? Hoort geloof achter de voordeur en is het hooguit een privé hobby, omdat kerk en staat nu eenmaal gescheiden zijn?**

Wees welkom bij deze lezing van broeder Richard en kom om samen te studeren en te spreken over dit onderwerp en om samen te bidden en eten!

*Broeder Richard is dominicaan en promoveerde onlangs op dit onderwerp.*

**Wanneer:** Vrijdag 16 juni 2023 van 15:30-19.30 uur

**Waar:** Dominicuskerk Het Steiger, 1e Nieuwstraathof 2, Rotterdam

**Aanmelden:** Vóór 10 juni 2023 via [info@kloostertuinrotterdam.nl](mailto:info@kloostertuinrotterdam.nl)

**Kosten:** €10. *NB: Laat het geld nooit de reden zijn om niet te komen.*