

Kathedraalschool

2023-2024



Parochie Sint-Jan
's-Hertogenbosch

Sint-Janskathedraal 's-Hertogenbosch

Algemene informatie en opgave

Secretariaat parochie Sint-Jan (plebanie)
Geopend: maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.30 en 12.30 uur

adres:  Choorstraat 1
5211 KZ 's-Hertogenbosch

telefoonnummer:  073 – 613 03 14

e-mailadres:  secretariaat@sintjandenbosch.nl

website:  www.kathedraalschool.nl

Locaties

Plebanie, Choorstraat 1 's-Hertogenbosch
Sint-Janskathedraal, Torenstraat 16 's-Hertogenbosch
Franciscushuis, Van der Does de Willeboissingel 11 's-Hertogenbosch



Gods liefde leren leven

Onder dit motto gaat vanaf oktober een nieuw seizoen Kathedraalschool van start

Naast de liturgie en de diaconie is de geloofsvorming of catechese een belangrijk onderdeel van het katholieke geloof. Catechetisch onderricht, zo stelt het Tweede Vaticaans Concilie, is er op gericht om door belichting van de H. Schrift en de Traditie het geloof van de mensen te doen uitgroeien tot een levend, bewust en werkdadig geloof. (Christus Dominus, nr 14)

In het beleidsplan van onze parochie neemt deze geloofsoverdracht een belangrijke plaats in. Naast de catechese in aanloop naar het ontvangen van een sacrament (huwelijk, doop, eerste communie en vormsel) is een meer permanente geloofsvorming van groot belang.

In deze brochure leest u over de activiteiten die wij in dit kader willen aanbieden. Een breed aanbod. Dit jaar staan de Sint-Jansavonden in het teken van de relatie met de andere wereldgodsdiensten en de andere christelijke kerken. De geloofscursus ontbreekt ook dit jaar niet. In de advent zijn er twee bezinningsavonden rond het thema '800 jaar kerststal'. Daarnaast is er een cursus over de sociale leer van de Kerk. Heiligen, kerkvaders en monastiek leven zijn andere thema's die de kathedraalschool gaat belichten. Nieuw zijn ook de leesavonden. Samen lezen en overdenken we geschriften van geestelijke schrijvers. We zijn verheugd dat een team van inleiders ook dit jaar beschikbaar is om de inhoud van de kathedraalschool mee te dragen.

Vanuit de Middeleeuwen waren kathedralen niet alleen plaatsen waar het geloof werd gevierd, het werd er ook onderwezen. De Kathedraalschool wil in die traditie staan. Wij nodigen u van harte uit om Gods liefde te leren leven. Wij hopen u bij één of meerdere activiteiten te mogen ontmoeten.

Pastoraal team parochie Sint-Jan

Diaken Tim Bangert

Diaken Wilchard Coojmans

Plebaan Vincent Blom

Anne van Beljouw - van de Sande, parochiesecretariaat

Programma Kathedraalschool 2023 - 2024

Voor alle activiteiten geldt dat het wenselijk is om u via email of telefoon op te geven voor deze bijeenkomsten.

Sint-Jansavonden

Dit seizoen staat tijdens de Sint-Jansavonden de relatie tussen het christendom en de andere monotheïstische godsdiensten centraal. Daarnaast spreken we ook over de relatie tussen de R.K. Kerk en de kerken van de Orthodxie en de Reformatie.

Donderdag 26 oktober: christendom - jodendom

Tineke de Lange, beleidsmedewerker van de Katholieke Raad voor het Jodendom, bespreekt de geschiedenis van de relatie tussen beide godsdiensten en gaat uitgebreid in op de ontwikkelingen na Vaticanum II en de relatie met het levende jodendom.

Maandag 20 november: christendom - islam

Pater Jan Peters, jezuïet, islamoloog en arabist spreekt voor de tweede maal voor de kathedraalschool. Vorig seizoen belichtte hij het leven van zijn medebroeder Frans van der Lugt. Toen kwam de relatie christendom-islam al ter sprake. Deze avond gaat hij over dit onderwerp meer de diepte in. Er is veel dat beide godsdiensten scheidt, maar ook veel dat ons bindt.

Maandag 22 januari: R.K. Kerk - kerken van de reformatie

Ds. Carper van Dorp, predikant, theoloog en programmamaker bespreekt in de internationale bidweek voor de eenheid de relatie tussen de Kerk van Rome en de kerken van de reformatie. Dat alles in het licht van Christus' bede dat allen één moge zijn.

Maandag 4 maart: R.K. Kerk - Orthodoxe Kerk

In 1054 de eerste grote kerkscheuring: die tussen Oost en West. Drs. Ton Sip, priester van ons bisdom en bisschoppelijk gedelegeerde voor de oecumene is een groot kenner van de Orthodoxe Kerk. Hij celebreert de liturgie zowel in de Westerse als de Oosterse ritus. Hij neemt ons mee in de boeiende wereld van de Orthodxie.

Data: Do 26 okt, ma 20 nov 2023, ma 22 jan en ma 4 maart 2024

Tijd: 19.30 uur

Locatie: Plebanie

Bezinningsavonden

I Op weg naar Kerstmis - 800 Jaar kerststal

Dit jaar is het 800 jaar geleden dat voor het eerst een (levende) kerststal werd uitgebeeld. Het was de heilige Franciscus van Assisi die in het Italiaanse Greccio in het jaar 1223 deze eerste kerststal oprichtte. Vandaaruit heeft de kerststal zich verbreid over de hele wereld. Ook de Bossche Sint-Jan kent haar kerststal. Een bijzondere traditie die in de jaren '50 van de vorige eeuw is ontstaan.

Kunsthistoricus en parochiaan Robbie Dell'Aira en plebaan Vincent Blom belichten de kunsthistorische en inhoudelijke (theologische/exegetische) betekenis van de kerststal. Waarom staan er een os en een ezel bij de kribbe? En wat is de betekenis van de Wijzen uit het Oosten en hoeveel waren het er eigenlijk? Zo zijn er vele 'weetjes' over de traditie van de kerststal zoals wij die sinds Franciscus van Assisi kennen. We zien dat de traditie van de kerststal wortelt in de geschriften van zowel het oude- als het nieuwe testament. Kerststal-coördinator Jack Kradolfer gaat in op de geschiedenis van de Bossche stal en licht het bouwproces toe.

Twee maandagavonden in de advent zullen Robbie Dell'Aira, Jack Kradolfer en plebaan Vincent Blom ons inleiden in de geschiedenis en de traditie van de kerststal.

Data: Maandag 4 en 11 december 2023

Tijd: 19.30 - 21.15 uur

Locatie: Plebanie

(met de tweede avond uiteraard een bezoek aan de kerststal in de Sint-Jan)



II Synode 2021 – 2024

Luisterend op weg voor een synodale Kerk

communio - participatio - missio

Heel de Wereldkerk staat in de periode 2021 – 2024 in het teken van de synode waar het thema van de synodale Kerk centraal staat. Kernwoorden in dit proces zijn: communio, participatio en missio. Drie woorden die alle gelovigen van de Kerk bewust willen maken van hun zending in de Kerk. Het is de opdracht van iedere gedoopte om zijn of haar verantwoordelijkheid te dragen in de gemeenschap van de Kerk. Het is het streven van paus Franciscus om het spreken en handelen van de Heilige Geest ruim baan te geven in de Kerk. Maar hoe onderscheid je de wil van God in de veelheid van stemmen en soms ook de waan van de dag?

Tijdens deze bezinningsavond zal onze bisschop, Mgr. De Korte, ingaan op het synodaal proces tot nu toe. Hij zal een overzicht geven van hetgeen tot nu toe is besproken en zal zijn licht laten schijnen op wat komt in de aanloop naar de afrondende synode in oktober 2024

Datum: Maandag 3 juni 2024

Tijd: 19.30 - 21.00 uur

Locatie: Plebanie



Cursusaanbod

I De Sociale Leer van de Kerk

Een belangrijk onderdeel van het katholieke geloof vormt de sociale leer van de Kerk. Wat houdt deze sociale leer in? De sociale leer van de Kerk is een verborgen schat. Weinigen zijn ervan op de hoogte dat deze bestaat. Met de sociale leer van de Kerk kunnen wij als christenen in veel maatschappelijke problemen het verschil maken bij de vraagstukken van vrede, migratie, duurzaamheid, politiek, de sociale media of globalisering. Waarom handelen wij als gelovige mensen zoals we handelen? Waarom zijn we niet onverschillig, ook al lijkt het probleem ver van ons af te staan? Het zijn vragen waarop de sociale leer een antwoord probeert te geven.

Tijdens een viertal bijeenkomsten zal diaken René de Weerd MA, vertaler van de DOCAT (waarin de sociale leer van de Kerk uiteen wordt gezet) inzicht geven in de sociale leer, en wat de uitdagingen voor ons als Kerk zijn in een wereld waarin het christelijk geloof meer en meer aan relevantie lijkt te verliezen.

Data: Woensdag 8, 15, 22 en 29 november 2023

Tijd: 19.30 - 21.30 uur

Locatie: De Bouwloods

II Geloofscursus

In een reeks van 10 avonden wordt kennis gemaakt met het christelijk geloof. De geloofsbelijdenis, de geboden, het gebed, de bijbel. Alles passeert tijdens de avonden de revue. Deze reeks avonden is er voor hen die zich willen verdiepen in het christelijke- en katholieke geloof als een eerste of een hernieuwde kennismaking. Na een inleiding door één van de pastores volgt steeds een groeps gesprek met gelegenheid tot onderlinge uitwisseling van indrukken en inzichten. Deze avonden worden georganiseerd door de parochie van de Sint-Jan in samenwerking met Stadsklooster San Damiano.

Data: Dinsdagen 20 en 27 februari;

5, 12 en 19 maart en

2, 9, 16, 23 en 30 april 2024

Tijd: 19.30 - 22.00 uur

Locatie: Franciscushuis, Van der Does de Willeboissingel 11
(naast klooster San Damiano)

III Monastieke spiritualiteit en de vruchtbare betekenis daarvan voor mensen die buiten een klooster leven

Met monastieke spiritualiteit wordt gewoonlijk een vorm van geestelijk (en ook lichamelijk) leven aangeduid, dat wordt gecultiveerd in de meer contemplatieve kloosters, zoals die van de benedictijnen, benedictinessen, trappistinnen, trappisten, clarissen en kartuizers. Bij velen daarvan wordt de deugd van de gastvrijheid beoefend. Regelmatige gasten zoeken vaak naar een vertaling van hun kloosterervaringen en de achterliggende spiritualiteit in hun eigen leven en werken, Sommigen binden zich ook meer formeel met hun klooster, zoals de benedictijner oblaten.

Inleider: prof. dr. Wil Derkse, oblaat van de Sint Willibrordsabdij in Doetinchem en parochiaan van de Sint-Jan. Op 12 maart is de gastspreker Karel Musch, bestuurder en moderator bij leiderschapsopleidingen, die de kartuizerspiritualiteit heeft leren kennen en ervaren

- Dinsdag 20 februari: Verkenning van de Regel voor monniken van Benedictus. Vertaling daarvan naar niet-kloosterlijke contexten.
- Dinsdag 27 februari: De Regel van Benedictus als 'gereedschapskist' voor leidinggevenden
- Dinsdag 5 maart: Het bijzonder accent op de Regel op de affectiviteit in de cisterciënzer spiritualiteit.
- Dinsdag 12 maart: De kartuizerspiritualiteit. Een bijzondere vorm van monastiek leven

Data: dinsdag 20 en 27 februari en 5 en 12 maart 2024

Tijd: 19.30 - 21.30 uur

Locatie: Plebanie



IV Kerkvaders en de Schepping

Aan de hand van de geschriften van de kerkvaders Ambrosius en Basilius gaan we in op de scheppingstheologie. Wat hebben de kerkvaders over de schepping gezegd en geschreven en hoe werkt hun theologie door in onze tijd waarin we zoveel spreken over het verantwoord omgaan met de schepping, met de wereld.

Inleiders: diaken René de Weerd MA en Drs. Wilma Cruts
Data: donderdag 22 februari en 14 maart 2024
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Locatie: Plebanie

V Heiligen, vrouwen als lichtdragers van de geschiedenis

Vijf avonden over vijf vrouwen die het christelijk geloof intens beleefden en die teksten hebben nagelaten welke vandaag kunnen blijven boeien, uit diverse periodes en van diverse culturele achtergrond. Allen hebben betekenis voor ieder die zijn of haar christelijk leven bewust wil vormgeven.

- Teresia van Avila
- Theresia van Lisieux
- Elisabeth Catez (van de Drie-eenheid)
- Edith Stein
- Simone Weil

Inleider: mgr. J. Schröder
Data: donderdag 4, 11, 18, 25 april en 2 mei 2024
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Locatie: Plebanie



Leesavonden

Onder deskundige leiding lezen we samen delen uit geestelijke boeken met de mogelijkheid daar samen over te reflecteren en te delen.

Tomáš Halík “Raak de wonden aan”

In twee bijeenkomsten lezen we samen het boek ‘Raak de wonden aan’ van de Tsjechische priester en theoloog Tomáš Halík. In navolging van de apostel Thomas laat Halík in dit boek zien dat we juist in de confrontatie met het lijden van de wereld God kunnen ontmoeten. Ons geloof in God is geloof in een gewonde, gekruisigde Jezus. Halík combineert scherp commentaar op onze seculiere tijd met toegankelijke reflecties op kernthema’s van het christelijk geloof. We reflecteren tijdens deze twee avonden samen op dit uitdagende boek van deze prikkelende denker.

De avonden worden begeleid door theoloog Marijn de Jong, parochiaan van de Sint-Jan die in 2017 promoveerde op een proefschrift over de verhouding geloof en rede.

Data: Donderdag 8 en woensdag 21 februari 2024

Tijd: 19.30 - 21.00 uur

Locatie: Plebanie

Joseph Ratzinger - Benedictus XVI ‘Jezus van Nazareth’

De drie ‘Jezus-boeken’ van Paus Benedictus XVI vormen een belangrijk werk van deze paus en theoloog. Op heel heldere wijze beschrijft Benedictus de persoon en het leven van Jezus. Deze trilogie is een aanrader voor iedereen die zijn geloof in, en kennis over, Jezus Christus wil verdiepen. Deze leesavonden worden begeleid door theoloog Jacques Roosen, parochiaan van de Sint-Jan.

Data: Dinsdagen 7 en 14 mei 2024

Tijd: 19.30 - 21.00 uur

Locatie: Plebanie



Sacramentenvoorbereiding

Huwelijksvoorbereiding

Ieder jaar wordt vanuit de parochie een reeks voorbereidingsavonden gehouden voor hen die zich voorbereiden op het ontvangen van het sacrament van het huwelijk. Zowel de pastores als gastechtparen werken mee aan deze avonden die een interactief karakter dragen. Informatie en opgave via het secretariaat.

Doopvoorbereiding

Maandelijks vindt op een donderdagavond de doopvoorbereiding plaats. In een gezamenlijke bijeenkomst bereiden de ouders zich voor op de doopplechtigheid. Aan de hand van de doopliturgie worden ook alle tekens en symbolen verklaard. Daarnaast gaan we in op wat het betekent om je kind te laten dopen en hoe de geloofsopvoeding in het gezin gestalte kan krijgen. Informatie en opgave via het secretariaat.

Eerste Communie en Vormselvoorbereiding

Na de doop volgen nog twee sacramenten die de initiatie (opname) in de gemeenschap van de R.K. Kerk bekrachtigen. Rond het zevende levensjaar is dat de Eerste H. Communie en rond het twaalfde levensjaar het sacrament van het Vormsel. Voor beide sacramenten is een eigen voorbereiding, afgestemd op de leeftijd en de leefwereld van de kinderen. De ouders worden actief bij deze voorbereiding betrokken. Informatie en opgave via het secretariaat.

Catechumenaat

Voor (jong)volwassenen die willen toetreden tot de Rooms-Katholieke Kerk is er in onze parochie het catechumenaat. Dit proces leidt toe naar de sacramenten van Doop, Vormsel en Eucharistie. Het catechumenaat bestaat uit een reeks bijeenkomsten waarin het katholiek-christelijk geloof wordt uitgelegd. Daarnaast zal één van de pastores van de parochie de persoonlijke ingroei in de gemeenschap van de Kerk en de parochie begeleiden.

Het catechumenaat staat ook open voor hen die wel gedoopt zijn in de R.K. Kerk maar nog niet de sacramenten van Eucharistie en/of Vormsel hebben ontvangen. Datzelfde geldt ook voor hen die vanuit een andere christelijke kerk willen toetreden tot de R.K. Kerk.

Agenda

datum	activiteit	onderwerp
do 26 okt 2023	Sint-Jansavond	Christendom-jodendom
wo 8 nov 2023	Cursus	Sociale Leer van de Kerk
wo 15 nov 2023	Cursus	Sociale Leer van de Kerk
ma 20 nov 2023	Sint-Jansavond	Christendom-islam
wo 22 nov 2023	Cursus	Sociale Leer van de Kerk
wo 29 nov 2023	Cursus	Sociale Leer van de Kerk
ma 4 dec 2023	Bezinningsavond	Op weg naar Kerstmis-800 jaar Kerststal
ma 11 dec 2023	Bezinningsavond	Op weg naar Kerstmis-800 jaar Kerststal
ma 22 jan 2024	Sint-Jansavond	R.K. Kerk - Kerken van de reformatie
do 8 feb 2024	Leesavond	Tomáš Halik - Raak de wonden aan
di 20 feb 2024	Cursus	Geloofscursus
di 20 feb 2024	Cursus	Monastieke spiritualiteit
wo 21 feb 2024	Leesavond	Tomáš Halik - Raak de wonden aan
do 22 feb 2024	Cursus	Kerkvaders en de schepping
di 27 feb 2024	Cursus	Geloofscursus
di 27 feb 2024	Cursus	Monastieke spiritualiteit
ma 4 mrt 2024	Sint-Jansavond	R.K. Kerk - Orthodoxe Kerk
di 5 mrt 2024	Cursus	Geloofscursus
di 5 mrt 2024	Cursus	Monastieke spiritualiteit
di 12 mrt 2024	Cursus	Geloofscursus
di 12 mrt 2024	Cursus	Monastieke spiritualiteit
do 14 mrt 2024	Cursus	Kerkvaders en de schepping
di 19 mrt 2024	Cursus	Geloofscursus
di 2 apr 2024	Cursus	Geloofscursus
do 4 apr 2024	Cursus	Heiligen - Teresia van Avila
di 9 apr 2024	Cursus	Geloofscursus
do 11 apr 2024	Cursus	Heiligen - Theresia van Lisieux
di 16 apr 2024	Cursus	Geloofscursus
do 18 apr 2024	Cursus	Heiligen - Elisabeth Catez
di 23 apr 2024	Cursus	Geloofscursus
do 25 apr 2024	Cursus	Heiligen - Edith Stein
di 30 apr 2024	Cursus	Geloofscursus
do 2 mei 2024	Cursus	Heiligen - Simone Weil
di 7 mei 2024	Leesavond	Joseph Ratzinger - Benedictus XVI
di 14 mei 2024	Leesavond	Joseph Ratzinger - Benedictus XVI
ma 3 juni 2024	Bezinningsavond	Synode 2021-2024 Synodale Kerk