

6 vormingsavonden  
in de veertigdagentijd

**maandagen**

**23 februari 2026**

**2 maart**

**9 maart**

**16 maart**

**23 maart**

**30 maart**

om 19.30 u.  
in de  
**St-Annakerk**  
(Roklijf)  
**Aalst**



Wie deelneemt engageert zich  
in principe voor het hele traject,  
gezien de logische opbouw  
van het werkboek.

Deelname in de kosten  
(inclusief werkboek)

**€ 20**

(met kansenpas: € 5)

**info &  
inschrijven:**

**[www.kerkinaalst.be](http://www.kerkinaalst.be)**

[kerkinaalst@kerknet.be](mailto:kerkinaalst@kerknet.be)

**Hans Vandenholen**  
pastoor-deken  
tel.: 0476 47 84 22



**Opnieuw  
beginnen**

**6 vormingsavonden  
in de veertigdagentijd**

*in Aalst*

Voor wie wil  
(opnieuw) *beginnen*  
met christelijk geloven  
of zich er  
verder in  
verdiepen



Bijzonder weinig volwassenen passen nog in de kleren die ze op de dag van hun vormsel droegen. De tijd staat niet stil!

Maar is onze spiritualiteit ook meegeëvolueerd? Hebben we de tijd genomen om ons geloof te laten groeien en verdiepen?

Of merken we plots dat de overgeërfde beelden, verhalen en gedachten niet meer zo vanzelfsprekend zijn en dat we met lege handen staan?

Dan is het hoog tijd om opnieuw te beginnen en op zoek te gaan naar een meer volwassen geloof.



Thema's die aan bod komen:  
Godsbeelden  
Wat is geloven?  
Wie is Jezus?  
Verzoening  
Hoop  
Leven in Gods Geest

De veertigdagentijd  
- op weg naar Pasen -  
is de uitgelezen periode voor deze verdieping in de fundamenten van het christelijk geloof.

Het werkboek voorziet korte persoonlijke bezinningen voor iedere dag van het traject.

Het hele traject wordt geleid door pastoor-deken van Aalst, Hans Vandenhoven.



Deze vormingsavonden zijn een uitstekende hulp voor wie christelijk geloven wil ontdekken of herontdekken, verdiepen of nieuw leven inblazen.

Of je nu zoekende bent, of nieuwkomer, of al jaren kerkbetrokken, iedereen die met een open geest naar deze gespreksavonden komt, zal er inspiratie vinden.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van het werkboek 'Opnieuw beginnen' volgens de methode van de Duitse priester-theoloog Klemens Armbruster.

